

buiten spoor

De Valkenbelt

Winterkamperen

Zwammen
op stammen

Buitenspoor verschijnt 4 x per jaar

Uiterste inleverdatum kopij voor nr. 2 (april-juni 2016): 16 februari. De redactie heeft het recht om kopij in te korten, anderszins te wijzigen of in het geheel niet op te nemen.

Redactie Margreet Geels, Marga van Haeringen-Kokkelink, Nienke Onkenhout, Dries Oosterhof

Eindredactie Marleen Blokhuis
redactie@kampeerclub.nl

Aan dit nummer werkten mee Yoëlle van Driel, Patrick Eken, Albert Fien, Ton Hermans, Ben Huve, Tineke Huybens, Marten IJzerman, Martijn van Katwijk, Gert-Jan Kooren, Karin Koppen, Loes van Oosten, Susan van Oostveen, Janneke Panneman, Gerard Poorthuis, Vincent Tollenaar, Karen Visser, Gera Weber

Advertentie-acquisitie André Reitsema
Fivelingostraat 21, 9405 EA Assen
advertentie.ntkc@gmail.com

De vereniging is niet aansprakelijk voor de inhoud van commerciële advertenties.

Ontwerp LevievanderMeer.nl
Foto omslag Vincent Tollenaar
Druk robstolk@

NTKC (Nederlandse Toeristen Kampeer Club) is een vereniging die zich richt op sportief en actief kamperen met bescheiden uitrusting. **Kernwaarden** zijn rust en ruimte, respect voor natuur, milieu en voor elkaar. NTKC beoogt geen winst, functioneert geheel op basis van zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt over 19 natuurterreinen door heel Nederland. Opgericht 5 mei 1912; lid FICC. Het clubjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september.

Algemene informatie vind je op/in www.kampeerclub.nl, Buitenspoor, NTKC Nieuwsbrief en Facebook/ntkc.

Clubbureau NTKC Larikslaan 5,
3833 AM Leusden, tel. 0334323376
clubbureau@kampeerclub.nl
www.kampeerclub.nl

Inhoud

4  **Licht, warmte, welkom**
De Valkenbelt, Lochem

8 **Zwammen op stammen**

12  **In gesprek met Wim Stolp**

16 **Winterkamperen**

En verder

- | | |
|----------------------------------|--|
| 9 Eenpitter Handig | 18 Zwerversteken Voor het voetlicht |
| 10 Jeugdsectie | 19 In Europa Persoonlijke berichten |
| 11 Jeugdrally 2016 | 20 Kamperen in de kunst Nieuws van de club |
| 14 Hadrian's Wall Buitenkinderen | 21 Nieuws van de terreinen |
| 17 Actief mede-eigenaar zijn | |

Komende evenementen

Ook de komende maanden zijn er volop activiteiten op onze terreinen en bij onze secties. Kijk voor het volledige overzicht op kampeerclub.nl>clubberichten>agenda



Bushcraft-weekend voor kinderen

In het weekend van **15-17 januari 2016** vindt op Het Groene Hart (Hazerswoude) het tweede bushcraft-weekend plaats, vol leuke bushcraft-workshops. (Groot)ouders zijn ook welkom!



Houtvuurkamp Zwerfgroep

Op **16 en 17 januari** maakt de Zwerfgroep weer een tocht, ditmaal rond Reusel, dicht bij de Belgische grens. 's Avonds kun je heerlijk houtvuur stoken.



Koken-op-houtvuurkamp

Op Brobbelbies in Schaijk is **30 en 31 januari** weer een Koken-op-houtvuurkamp. Graag opgeven voor 27 januari, kijk op de website hoe je dat doet.

VOORWOORD

Het ei heel houden

Tijdens een fietsvakantie afgelopen zomer stuiten we *in the middle of nowhere* op het Oostenrijkse Museum Liaunig. Afstappen en naar binnen: behalve moderne Oostenrijkse kunst waren er prachtige gouden voorwerpen te zien van de Akan, een volk uit West-Afrika. Na ruim een week fietsen door dunbevolkt boerenland was het een verrassend intermezzo. Een typische wijsheid van de Akan stond als tekst op de muur:

'Het ei zegt: Ik ben als het gezag. Als je me te stevig vasthoudt, breek ik; als je me loslaat, val ik op de grond en breek ik ook.'

Op de een of andere manier dacht ik meteen aan de NTKC, en aan onze zoektocht naar de beste omgang met waarden, regels en gezamenlijke verantwoordelijkheid. In die zoektocht heeft de Werkgroep Zeven Plus het afgelopen jaar als het ware een paar wegwijzers geplaatst. Dat deden ze door de waarden gastvrijheid, mede-eigenaarschap en verantwoordelijkheid centraal te stellen en van daaruit suggesties te doen om de betrokkenheid van nieuwe zowel als langer meedraaiende leden te vergroten.

Toen het hier op de Clubraad van afgelopen november over ging, kwam dat Oostenrijks-Afrikaanse ei opnieuw in mijn gedachten. Terwijl sommige mensen deelname aan terreinonderhoud wel verplicht zouden willen stellen, zien veel anderen dat juist als fijnknijpen van het ei. En waar de één vindt dat je clubregels vrij moet kunnen interpreteren, maakt een ander zich zorgen dat je zo het ei laat vallen. Het delen van deze visies gebeurde overigens in goede harmonie; een hoopvol teken.

Handen en voeten geven aan mede-eigenaarschap, verantwoordelijkheid en gastvrijheid: ook het komende jaar zullen we het daar op alle niveaus met elkaar over blijven hebben. Buitenspoor draagt daar graag weer aan bij.

Marleen Blokhuis, eindredacteur



De beste wensen voor 2016!



Adriaan, Gijs, Ivo, Albert, Maartje, Susan en Willem

Licht, warmte, welkom

Terrein De Valkenbelt, Lochem

Tekst: Nienke Onkenhout
Foto's: Vincent Tollenaar,
Gera Weber en Albert Fien



De Valkenbelt

De Achterhoek

De Valkenbelt ligt in het noordwesten van het graafschap Zutphen dat weer onderdeel is van de Achterhoek. Men spreekt hier soms nog Nedersaksisch, de voertaal van de Hanze, en naoberschap leeft hier echt. Het gebied is gevormd door opstuwende gletsjers; de Lochemse Berg (49,2 m hoog!) is het hoogste punt van een stuwwal. De streek is bekend vanwege het coulisselandschap, een halfopen, glooiend en kleinschalig cultuurlandschap.

De Valkenbelt grenst aan natuurgebied het Grote Veld, ooit een enorm heideveld, nu een flink bos met heideveldjes erin. Er worden meer en meer streekeigen bomen, planten en struiken geplant. Op de heideveldjes staan dop- en struikheide, wat vliegdennen en jeneverbesstruiken. Heel zeldzaam zijn de klokjesgentiaan, de levendbarende hagedis en de raaf.



Dat is onverwacht, dat het geluid van hamers op metaal het eerste is wat ik hoor als ik De Valkenbelt nader. Het blijken drie jonkies te zijn die de metalen vlaggenmast aan het afkrabben zijn. Er wordt namelijk gewerkt, dit weekend, en dat gebeurt grondig en massaal op dit clubterrein in de Achterhoek.

Langs de grote kampeerweide wandel ik naar waar ik mensen hoor. Links zijn tentplaatsen tussen de bomen, halverwege zie ik het toiletgebouw en de kampvuurkuil. Daarachter weer een aantal kleine tentveldjes.

Hier ontmoet ik terreincommissaris Jan Duitshof die me zijn favoriete kampeerplek laat zien. Ik zet mijn tentje op tussen prachtig kleurende Amerikaanse eiken, zomereiken, beuken, naaldbomen en een net geplante babykastanje. 'Want', legt Jan uit, 'hoewel we bezig zijn met een meerjarig plan om de boel flink uit te dunnen en zo meer licht op het terrein te krijgen, planten we ook nieuw groen. Deze keer wat kastanjes en kardinaalsmuts. Daardoor krijgen we meteen wat onderbegroeiing, anders is het wel erg open.'

Plekken voor oudjes en voor kleintjes

Dat uitdunnen is goed te zien en nu ook te horen; zaagster Annette Linnartz is druk bezig en omringd door houtblokken en stammetjes. Steeds laden clubleden hun kruitwagen vol hout, verderop wordt gekloofd en gestapeld in het gloednieuwe houthok. 'We hebben weer een flinke voorraad', zegt Jan. 'Er gaat ook nogal wat hout doorheen hier. Niet alleen in de kampvuurkuil, we experimenteren ook met drie kleine vuurschalen voor bij de tent of caravan. We proberen het hier iedereen naar de zin te maken, ook in de winter. Daar hoort natuurlijk wel bij dat de gebruikers van de schalen rekening houden met hun burens en dus, heel simpel, even checken hoe de wind waait.'

Er is ook een plan om in de buurt van de kampvuurkuil een overdekte picknicktafel neer te zetten. 'Voor de jeugd,' zegt Jan, 'omdat het hier ook voor hen leuk en prettig moet zijn. Dan hebben ze een eigen plek, in de buurt van "de oudjes", maar toch apart en met elkaar. En voor de kleintjes is er in het bosje op de grote kampeerweide ruimte om te



*We proberen
het hier
iedereen
naar de zin
te maken*

spelen en een hutje te bouwen. Zo proberen we met kleine dingen, in de geest van de NTKC, iedereen het gevoel te geven welkom te zijn.'

Kaasfondue, rogge en waslijnen

We treffen Anne Wismans die is begonnen met de voorbereidingen voor de gezamenlijke kaasfondue bij het kampvuur vanavond – een leuke gewoonte van de afdeling die hecht aan een warme, vriendschappelijke sfeer. Ik word dan ook meteen uitgenodigd om mee te eten. Hoe welkom kun je je voelen!

Omdat Jan de handen vol heeft, wandel ik verder met voormalig terreincommissaris Berend Wismans. 'We hebben dit terrein sinds 1960', meldt hij. 'Het 50-jarig bestaan hebben we in 2010 uitbundig gevierd. Toen we het terrein kochten van buurman Meulenbrugge was de grote kampeerweide vooraan een roggeveld. De eerste jaren was het allemaal nog erg open. We kregen weleens een standje omdat dames-leden hun wasgoed daar aan een lijn hingen en iedereen dat kon zien. Dat hoorde niet, vonden de mensen uit de buurt.' Hij wijst me op de vele boomstronken, resten van bomen die zijn weggehaald om meer licht te krijgen. 'En dat kappen van bomen, vooral de eiken, om het terrein mooier te maken, dat vond men zonde. Bomen kap je alleen als het nuttig is, als je het hout nodig hebt. Natuurbeheer, daar deden wij wél, maar zij nog niet aan. Dat is nu toch anders. De verhouding met de burens was en is overigens erg goed hoor. Meulenbrugge senior en zijn vrouw hebben op ons terrein zelfs hun 40-jarige bruiloft gevierd, een mooi traditioneel Achterhoeks feest.'

Groen en een tikje revolutionair

De jaren '70 waren een mooie periode voor de Valkenbelt, hoor ik als we aan de praat raken met wat oudgedienden van afdeling Oost. Karel Elderink: 'Ja, het was de hippietijd, wij waren de kinderen van de jaren '60 en we trokken met onze gezinnen naar buiten. Het was hier

vaak stampvol, ook tijdens de winterkampen in februari.' 'We waren groen en een tikje revolutionair. Zo bedachten we jaren geleden het plan om Noorse houten blokhuizen op alle NTKC-terreinen te hanteren. Een prachtige duurzame manier van bouwen met als bonus een grote overhang, fijn als het regent. Maar binnen de club waren



we te vroeg, we kregen er de handen niet voor op elkaar.' Die progressieve insteek is er nog steeds. Karel: 'Waarom geen snelle wifi op alle terreinen? Waarom niet vier camperplaatsen? Dan houd je de club en de terreinen aantrekkelijk voor alle generaties, van tieners die zijn geboren met een smartphone in de hand tot de zeventigers die zo graag willen blijven kamperen.' De discussie daarover houdt ons de hele soeppauze bezig maar het lukt ook ons niet om het ultieme antwoord te vinden ... We gaan maar weer aan de slag. Ook ik draag mijn steentje (of beter: houtblok) bij en help met het stapelen van de nieuwe 'houtoogst' zodat die kan drogen.

In Ruurlo heeft Staatsbosbeheer voor de kleinsten een **Kabouterpad** gemaakt, voor kinderen tot 80 jaar is er het **klimbos** waar je tot 16 meter hoog kunt klimmen. Warm gekregen? Bezoek De Boskoele, het **openluchtbad** in Gorssel met watertrampoline en glijbanen.



Het riviertje de Berkel zie je het mooist vanaf de **Berkelzomp**, een **houten zeilscheepje**. Je kunt o.m. opstappen in Almen en Lochem.

Sterrenkijken kan elke zaterdag in Lochem, bij sterrenwacht Phoenix. En **wandelen** rond De Valkenbelt kan over landgoed Velhorst en de natuurgebieden het Grote Veld en 't Waliën.



Zin in cultuur? Vorden heeft maar liefst **8 kastelen!**

Of wandel vanaf De Valkenbelt via het voetveer over de Berkel naar de **Staringkoepel**.

Modern realistische kunst vind je in het **gloednieuwe museum** MORE in Gorssel.



Licht en harmonie

Als ik Jan later weer tref, komt hij nog even terug op dat lichter maken. 'Hier bij het toiletgebouw was het in het verleden echt veel te dicht begroeid, het was zeker in de schemering haast onprettig, zo donker. Nu is het bos zoals een bos hoort te zijn, niet een bijna massieve muur van groen. Overigens zijn er ook leden die vinden dat we nog steeds veel te weinig kappen: omdat het geen inheemse soort is, zouden alle Amerikaanse eiken moeten sneuvelen. Tja, je doet het als terreincommissaris niet heel snel goed, zullen we maar zeggen', zegt Jan met een knipoog. 'Maar we komen er hier in de Achterhoek altijd samen uit, want dat willen we gewoon.' En dat zoeken naar harmonie, dat zie je wel terug op De Valkenbelt. Kleine grasveldjes en mooie open weiden, gras en bos, licht en donker, het vormt alles bij elkaar een kampeerterrein waar het goed toeven is.



Karakteristiek beeld op de NTKC-terreinen zijn de opgestapelde stammen hout, resultaat van noeste arbeid tijdens werkdagen. Die stammen liggen te wachten om een keer opgebrand te worden, maar soms duurt het lang voor dat ervan komt. En dus ligt dat hout daar ... maar niet voor niets! Insecten vinden er een schuilplaats, mossen een nieuwe groeiplaats en als het hout maar lang genoeg blijft liggen, kunnen schimmels hun slag slaan.

Die schimmels maken er iets moois van! Als ze een tijdje in de stammetjes hebben kunnen gedijen gaan ze vruchtlichamen vormen: soms platte plakaten, maar vaak ook waaier-, schelp- of oorvormige schijnhoedjes. Soms zijn ze wittig en net zo vaak hebben ze vrolijke kleurtjes: geel, paars, rood, roze. Bekijk deze zwammen eens van dichtbij, het is echt verbaazingwekkend! Gladde, geplooidde, geaderde of porieachtige structuren zijn er te zien. Vaak hebben ze hun naam aan die structuur te danken, bijvoorbeeld de oranje aderzwam of de abrikozenbuisjeszwam. Anders dan de kleuren hebben die structuren ook

een functie, namelijk het oppervlak vergroten waarmee de zwammen sporen vormen. En hoe meer sporen, hoe groter de kans op nakomelingen.

Terwijl de stammen er van buiten feestelijk uitzien met hun kleurige aangroei, is de schimmel binnen in de stam druk bezig om houtcellen af te breken (en wit- of bruinrot te veroorzaken), zodat er stoffen vrijkomen die de zwam kan gebruiken. Er zijn ook zwammen die een andere strategie kiezen, namelijk parasiteren op andere zwammen. Het elfenbankje is voor iedereen een bekende verschijning; zijn dubbelganger, het fopelfenbankje, parasiteert op het elfenbankje. En zie je een gele trilzwam op een stam, geheid dat er dan ergens een paarse korstzwam zit, want deze trilzwam parasiteert ook.

Gezellig, kampvuur! Geniet van de warmte, maar ook van de zwammetjes die vaak op de stammetjes zitten!

Ton Hermans en Karin Koppen



eenpitter

Alle eenpitterrecepten vind je verzameld op de website.

Courgette voor culi-kampeeters

Mijn lief en ik hebben iets met courgette. Smakelijk, met van alles te combineren, in gans Europa in de kleinste dorpswinkel te vinden en, zeker niet onbelangrijk, prettig bestand tegen het groente-onvriendelijke klimaat van een fietstas. Een fietsvakantie is pas écht begonnen na het eerste courgette-diner, bijvoorbeeld één met pasta en blauwe kaas. Tip: noem het, met je beste Italiaanse accent, farfalle con gorgonzola e zucchini, en wees de culi-kampioen van het kamp.

Breng ruim, licht gezouten, water aan de kook. Voeg 4 handjes farfalle (of zo) toe en laat een paar minuten doorkoken. Snipper intussen 1 ui en hak 2 teentjes knoflook fijn. Wikkel de pan met pasta (deksel erop) in een handdoek en sla er een slaapzak omheen. Fruit ui en knoflook glazig in een scheutje (olijf)olie.

Snij 1 courgette in dunne plakjes, en die plakjes weer in vieren. Voeg toe aan het fruitende mengsel en laat rustig garen. Als de fietstasvoorraad daar mogelijkheden toe biedt, doe er dan vooral ook een scheut witte wijn bij.

Voeg 150 gram gorgonzola (of andere zachte blauwe kaas) toe en laat deze door het mengsel heen smelten.

Haal de intussen gaar geworden pasta uit de slaapzak, verdeel over twee borden, schep de saus eroverheen en garneer met een handje verkruidde walnoten.



Illustratie: Loes van Oosten, loesvanoosten.com

Handig



Worstjes braden op het kampvuur? Daar is nu een handig, licht

(21 gram) en compact hulpmiddel voor. Geen gedoe meer met zelf gepunte stokken waar de worstjes makkelijk vanaf vallen.

De **Swiss Advance Doro Grillwerkzeug**, alleen voor de naam koop je hem al. Online in Zwitserland te bestellen. *Albert Fien/Ben Huve*



Na drie jaar intensief gebruik ging het **windschermje** van onze MSR-brander kapot. We vouwen aluminium saladeschalen

deels in elkaar en maakten ze plat met een deegroller. Al veel plezier gehad van dit nieuwe lichtgewicht schermje! Bewaar het opgerold om je branderfles met een elastiekje erom en het blijft lang mooi. *Marten IJerman*

Een ultralichtgewichttentje voor rugzak-kampeeters is de **Echo II Ultralight Shelter** van Hyperlite Mountain Gear (USA). Gemaakt van Cuben Fiber. Modulair, dus tarp, binnentent en vestibule zijn apart te gebruiken. Gewicht is 850 gram, met 12 haringen in totaal 960 gram. Je (verstelbare) wandelstokken gebruik je als tentstokken. Verkrijgbaar via internet. *Gerard Poorthuis*



Op de website meer over Gerards ervaringen met de Tarptent Double Moment uit Buitenspoor 3-2015; zoek op 'Poorthuis'

JeugdSectie



Jeugdrally 2016

Met het Nieuwjaarsweekend net achter de rug staat er voor de Jeugdsectie een hoop op de planning. De 23-jarige Timethy Schoonebeek, onze enige echte toersecretaris sinds 2012, vertelt over zijn eerste ervaring bij de Jeugdsectie en over het grootste evenement van 2016: de internationale Jeugdrally hier in Nederland.

Steeds toffer



Timethy ging in 2012 voor het eerst naar een jeugdsectieweekend, om het jeugdsectievlaggetje te bemachtigen. Liftend reisde hij van Den Haag naar Den Treek voor het narallyweekend. Hij trof een close clubje jongeren aan waar hij met gemak inrolde. Drie weekenden later voegde hij zich bij het jeugdsectiebestuur en sindsdien is hij elk JS-weekend aanwezig. Sinds zijn eerste weekend vindt Timethy het steeds toffer worden. 'De Jeugdsectie is populairder geworden. Het ééngroepkarakter is verdwenen en er zijn nu meerdere groepen. Dat is alleen maar leuker, want je kunt veel meer aansluiting vinden en er is een lekkere energie.'

Once in a lifetime



Deze gezelligheid van een grote groep jongeren is nog duidelijker aanwezig tijdens de FICC Youth Rally, die Timethy dit jaar mede organiseert. 'De Rally is een gezellige mengmoes van allerlei verschillende gastvrije culturen. Iedereen verschilt onwijs maar heeft één ding gemeen: liefde voor kamperen.' Je leert nieuwe mensen kennen, doet de gekste activiteiten en je Engels gaat erop vooruit. 'De Nederlanders zijn een echte eenheid', al twee jaar op rij hebben de Nederlanders allemaal dezelfde outfit aangehad op de themafeestavonden. Dit jaar gaat de organisatie ervoor zorgen dat de eenheid van de Nederlanders iedereen bindt. 'Dit is een once in a lifetime opportunity.' De jaarlijkse FICC Youth Rally was in 2004 voor het laatst in Nederland en de mensen die toen mee waren, hebben het daar aan het kampvuur nu nog over.

De Rally 2016 wordt een onvergetelijk avontuur voor mensen die de passie voor kamperen en saamhorigheid hoog in het vaandel hebben staan. Meld je dus voor 1 februari aan en kijk voor alle informatie op de site of Facebook.



JS'er in de kijker

Naam: Rosanne Bloemraad

Woonplaats: Heerhugowaard

Leeftijd: 15 jaar

School: vwo, tweetalig

Tent: nog druk naar op zoek ...

Favoriete kampeerkost:

supersimpele spaghetti

JS sinds: september 2014

JS omdat ...

**kamperen met zijn allen
gewoon veel leuker is
dan alleen. Ik ga nog niet zo lang
mee, maar tot nu vind ik de
Jeugdsectie heel gezellig en
vermaak ik me prima!**

Tekst: Voëlle van Driel. Tekening: Karen Visser



FICC Youth Rally

24 -28 March 2016
Zeewolde, the Netherlands



Dit is alweer de laatste keer dat je in Buitenspoor van ons hoort voor de 66e FICC Jeugdrally. Dit jaar vindt deze internationale Jeugdrally plaats in Zeewolde, Nederland, van 24 tot en met 28 maart. Wij zijn ondertussen hard bezig met de laatste loodjes om er een onvergetelijke ervaring van te maken.

Programma

Een greep uit de vele leuke activiteiten: Vrijdagmiddag kun je allemaal oud-Hollandse spellen doen en 's avonds is er een feest met als thema 'Oranje is het nieuwe zwart' (Orange is the new black). Op zaterdag staat een excursie naar Utrecht gepland, waarbij je door middel van een puzzeltocht de stad (beter) kunt leren kennen. De zondag is een sportdag waarbij de verschillende landen tegen elkaar uitkomen in vriendschappelijke voet- en volleybalwedstrijden. Om na het sporten weer energie op te doen hebben we aan het begin van de avond een gezamenlijke maaltijd. We sluiten de Rally spectaculair af met een feest in het thema van de boerderij. Mocht je er na het feest nog niet genoeg van hebben, elke avond brandt er een lekker kampvuur om bij door te praten of muziek te maken. Dit alles kun je meemaken voor maar € 60. Pas wel op: inschrijven kan tot 1 februari, dus wees er snel bij!

Kleed-je-veld-aan-wedstrijd

Wie tijdens de Jeugdrally zijn tent of veld het mooiste aankleedt met bijvoorbeeld oranje vlaggetjes maakt kans op een mooie prijs.

Eten en drinken

Op het terrein zal een snackkar aanwezig zijn waar je eten kunt kopen. Voor drinken kun je terecht bij onze bar. Op het veld mag je natuurlijk je eigen drinken nuttigen. Ook zal de campingwinkel verderop geopend zijn, met een rijk assortiment aan etenswaar voor als je zelf wilt koken. Voor het gratis opladen van je telefoon richten we een centraal oplaadpunt in bij de receptie.

Praktisch

Vergeet niet om je vóór 1 februari in te schrijven op www.youthrally2016.nl. Omdat de Jeugdrally een FICC-evenement is, heb je naast je inschrijving ook een (FICC) CCI-kaart nodig. Als lid van de NTKC kun je deze voor € 10 bestellen via 'Mijn NTKC' op www.kampeerclub.nl. Mocht je een vriend of vriendin willen meenemen, dan kan hij of zij via www.youthrally2016.nl voor € 12,50 een (FICC) CCI-kaart bestellen.

Contact

Heb je nog vragen, twijfel dan niet en stuur ons een e-mail via ficcyouthrally2016@ntkc.nl of bel ons op 0614159997, zodat wij je vraag of twijfels kunnen wegnemen.

We kijken er naar uit je welkom te heten tijdens dit unieke event op Nederlandse bodem!

Wil je tot die tijd op de hoogte blijven, check onze Facebookpagina of kijk op www.youthrally2016.nl.

Tot dan, de jeugdrallycommissie



Schrijf je nu in!

Wim Stolp is een rijzige tachtiger die nog steeds actief met de caravan kampeert en zijn bijdrage levert aan terreinonderhoud. Vooral op St. Geertruid, het favoriete terrein van hem en zijn vrouw Marjolijn. Wim is ook de man die in 1980 op de ALV de 'motie Stolp' indiende, en achteraf kunnen we stellen dat dit de club in een nieuw vaarwater bracht.

Tekst: Dries Oosterhof. Foto: Mirjam Stolp

Patstelling doorbroken

Als eerste vraag ik Wim: wat zag je toentertijd? Wim: 'Toen wij pakweg 45 jaar geleden lid werden van de afdeling Kennemerland, merkten we al gauw dat er sprake was van een patstelling. Het hoofdbestuur had namelijk het terrein Berkestein in Velsen afge-stoten en tussen het afdelingsbestuur en het HB bestond al jaren een diepgaand meningsverschil over wie er voor een nieuw terrein moest zorgen. Nadat we dat enige tijd hadden aangezien, hebben we met een heel stel mensen een vergadering georganiseerd en die bij het HB en in Buitenspoor aangekondigd. Met een alternatief bestuur achter de hand hebben we toen het oude afdelingsbestuur weggestemd en zijn we opnieuw begonnen. We besloten vervolgens zelf op zoek te gaan naar een nieuw terrein en een toersecretaris te benoemen, die kampjes moest gaan organiseren.

Redder van de club?

Ook op de ALV's werd me steeds duidelijker dat er geen hout van klopte binnen de club. Het ging er erg ondemocratisch aan toe, soms werden ter plekke besluiten genomen die niet geagendeerd waren. Ik wist al snel: het moet hier echt anders, want zo gaat het mis. Op een van de ledenvergaderingen heb ik ter plekke een motie opgesteld en ingediend.

Na een periode van tien jaar met veel overleg en debat heeft dat uiteindelijk geleid tot grote wijzigingen in het clubreglement, on-

der andere gericht op een vergaderstructuur die echte democratische besluitvorming mogelijk maakte. Toen is ook de clubraad als besluit-voorbereidend orgaan voor de ALV in het leven geroepen. En ik geloof nog steeds dat dat een goed idee was. Maar er waren zeer uiteenlopende reacties, zowel haters die me wilden royeren als leden die zeiden "Jij hebt de club gered."

Uit deze veranderingen vloeide ook de Werkgroep G voort, die zich bezighield met de vraag hoe we met onze regels moesten omgaan. Ik weet nog dat ik heb gezegd: aan vijf basisregels hebben we genoeg, die moeten overal hangen. Dat heeft geleid tot de clubcode, die in 1990 is ingevoerd (zie kader). Ook nu vind ik nog dat we regels genoeg hebben. Misschien moet op elk pasje wel staan dat je mede-eigenaar bent. Zodat ieder lid dat besef heeft.

Democratie van onderop

In de jaren 1980-1990 ontstond er in de club een grotere bereidheid om weer op gang te komen en weer mee te doen. De vergaderingen werden beter voorbereid, je hoefde niet meer zo op je tong te bijten. Weet je, je moet je goed realiseren dat in de jaren '80 de inspraak overal toenam. Ik denk dat er daardoor ook binnen de NTKC een voedingsbodemp ontstond voor meer inspraak. Er kwam ruimte om te discussiëren, mensen durfden ook weer eens wat te zeggen. Je werd gehoord. Precies wat mijn motie beoogd had mogelijk te maken.

We hadden ook behoefte aan groei en daartoe moest de toegang tot de club laagdrempeliger worden. Daartoe moest de ballotage verdwijnen en het momentum was er om die lastige knoop door te hakken. En ik ben gevoelig voor dat soort momenten. Ik grijp ze dan ook aan om dingen door te zetten.

Blijven veranderen

Goed is dat we nu, na het opschonen van het ledenbestand, een realistischer beeld van het ledental hebben, het draait ook wel goed zo. Ik vind wel dat er dingen moeten veranderen op de terreinen zoals wifi en afwasplekken. Op zijn minst moeten we toch een beetje in de pas blijven met dat soort voorzieningen. Iets meer comfort, al besef ik best dat zoiets heel wat voeten in de aarde heeft bij onze op kampeergebied best conservatieve club. Dat bleek indertijd ook bij de aanleg van de warme douches en de oplaadmogelijkheid voor mobieltjes. Misschien moeten we ook wel af van de strikte regel om na vier nachten te verkassen. Op sommige terreinen kan het best, dat je wat langer staat.'

Tegendraadse standpunten, ze zijn Wim niet vreemd. Wat is het inspirerend om met de grondlegger van de huidige clubstructuur te praten en te beseffen dat het werk van de huidige Werkgroep Zeven Plus daarop voortborduurde. De club heeft veel aan hem te danken, realiseer ik me.

In gesprek met Wim Stolp

Clubcode

Ieder clublid:

1. leeft de doelstelling van de vereniging na: toeristisch kamperen met beperkte uitrusting
2. houdt zich aan de regels, vastgelegd in statuten en reglementen
3. ontziet natuur en terrein
4. bezorgt medekampeeders geen last
5. verricht naar vermogen clubwerkzaamheden.



'Where's that bloody wall?' We staan op een heuvelrug en kijken uit over het Engelse landschap. Onze bepakte fietsen staan geparkeerd tegen grote, gestapelde stenen. Ik wijs de groep motorrijders erop. Ze zijn ons dankbaar dat we helemaal uit Nederland zijn gekomen om ze op hun 'eigen' muur te wijzen. Haha, rare jongens, die Engelsen.

We kijken naar de overblijfselen van Hadrian's Wall, 's werelds best bewaarde Romeinse grens. De muur ligt iets ten zuiden van de Schotse grens, is gebouwd rond 122 na Christus en strekt zich uit van de west- tot de oostkust van Engeland. Parallel daaraan loopt Hadrian's Cycleway, een fietsroute van 174 mijl.

Pittige klim

Het is de vierde fietstocht met onze fietsclub die bestaat uit Monique, Annemarie, Janica en ondergetekende, vier rasechte NTKC-vrouwen. We houden hartstochtelijk veel van buiten zijn, fietsen en avonturieren.

Op een mooie junidag varen we met de boot van IJmuiden naar Newcastle en nemen we vervolgens de trein naar Ravenglass, aan de westkust van Engeland. In Nederland is het warm, maar hier is het 15 graden en waait het hard. De eerste dagen hebben we gelukkig wind mee, en fietsen

we stevige afstanden. Monique is helaas niet van de partij maar de keerzijde is dat ik nu eens de snelste ben.

De tocht is goed te doen. Het landschap is heuvelachtig met soms een pittige klim, zo steil dat we af moeten stappen. Annemarie valt bijna achterover vanwege de zware achtertassen.

We moeten steeds lachen om de poortjes die we op de fietspaden tegenkomen en waar we nauwelijks doorheen kunnen. Rare jongens ...

Kippen en bubbelbaden

De Engelsen die wij ontmoeten maken trouwens graag een praatje, met de hun welbekende humor. De campings zijn redelijk tot oké. Soms staan we tussen grote stacaravans of in een voortuin, één keer gezellig tussen de kippen, en op een andere camping kijken we verbaasd naar luxe bubbelbaden. Halverwege de tocht bezoeken we het indrukwekkende bezoekerscentrum Vindolanda.

Dan zit de tocht er helaas weer op. Dag mooi Engeland. We eten op het dek in de zon, en maken alvast plannen voor onze fietstocht voor volgend jaar.

cycle-routes.org/hadrianscycleway

Janneke Panneman

<< BUITENKINDEREN >>



Kale bomen

Loofbomen verliezen in de herfst hun blaadjes. In de winter zijn hun takken kaal. Helemaal? Nee, niet helemaal. Kijk maar eens goed naar kale bomen, dan zie je de knoppen al zitten waar in de lente weer blaadjes uit komen.

In de winter is het vroeg donker. Dan kun je dit spel spelen!

Spelers: minstens 3, maar een stuk of 8 is leuker
Nodig: zaklamp
Doel: voorbij de 'zoeker' komen zonder gezien te worden door zijn zaklamp

De spelers staan aan de ene kant van het speelveld terwijl er 1 'zoeker' met een zaklamp aan de andere kant staat. De zoeker staat met zijn rug naar de andere spelers toe. Elke 5 seconden draait de zoeker zich om, zet zijn zaklamp aan en mag 3 seconden het gebied afzoeken. Als hij iemand ziet bewegen, moet deze speler terug naar de start. De anderen mogen verder sluipen in het donker. De laatste speler die voorbij de zoeker komt, wordt de nieuwe zoeker.

doen

zoek de 10 verschillen



Wil je vertellen wat je met kamperen hebt meegemaakt? Een foto, tekening of rebus laten zien? Heb je een vraag over de natuur? Stuur hem naar redactie@kampeerclub.nl. Misschien komt hij dan de volgende keer in Buitenkinderen!

Het leukste van kamperen is kamperen

Julian Leuhery, 5^{3/4} jaar, woont midden in de stad in een huis zonder tuin of balkon. Kamperen is voor hem net zoiets als slapen in een speeltuin. Dit vertelt hij erover:



Als we kamperen gaan we altijd een beetje drinken, soms even zwemmen, en soms gaan we lopen. Soms draag ik dan ook wat spullen in mijn eigen rugzak. En hutten bouwen vind ik ook leuk. Meestal kampeer ik met mama, en soms gaat papa ook mee. Slapen doe ik op een geel matje en ik heb een slaapzak met allemaal kleuren. We kamperen altijd weer ergens anders. Bij een bos, en in Italië ... Het allerleukste aan kamperen? Kamperen! Of nee, zwemmen!

Voetenkacheltje maken

Wil je een voetenkacheltje voor in je slaapzak maken? Zoek op de website op 'buitenkinderen'. Daar vind je ook andere knutseltips.

Winterkamperen

Op alle NTKC-terreinen ben je ook buiten het hoogseizoen van harte welkom. Gertjan van Zanten, Michiel de Vries, Marie Antoinette Smink en Susan Perdok vertellen wat winterkamperen voor hen zo aantrekkelijk maakt en hoe ze zich voorbereiden. **Marga van Haeringen-Kokkelink**

Puur plezier

'In september is voor mij het nieuwe kampeerseizoen weer begonnen. Waar ik voorheen samen met mijn vrouw Saskia en dochter Fleur in de herfstvakantie een huisje huurde omdat we geen zin hadden in al die kouwe nattigheid, hebben we afgelopen herfst op Austerlitz gekampeerd. Heerlijk rustig en lekker warm dankzij onze tentkachel. Sinds afgelopen voorjaar kampeer ik met een tipi, die ik als mijn nieuwe eenstokker zie. Het is lang geleden dat ik met zo veel plezier gekampeerd heb. Na een week moet je de grijns gewoon van mijn gezicht afbikken. De eerste nachtvorst hebben we in de meivakantie al doorstaan, dus laat de winter maar komen.'

Gertjan van Zanten



Intense natuurbeleving

'Heerlijk om helemaal alleen in de natuur te zijn. Door de rust en de bladloze bomen zie je veel meer, zoals vogels en wild. Die intense beleving geeft winterkamperen een extra dimensie. 's Winters kampeer ik samen met mijn man Mark ten minste één keer per maand, en af en toe met de kleinkinderen. Steeds vaker veruil ik de tent voor mijn hangmat: dan heb ik minder last van m'n gewrichten (reuma) en het is ook nog eens lekker licht in je rugzak.'

Even helemaal niets

'Twee keer per winter trek ik er met mijn vrouw Liesbeth op uit met de Caravansectie, een week eind november en een week begin januari. Je bent lekker buiten en hoeft even helemaal niets. Mijn eerste keer winterkamperen was zo'n 15 jaar geleden, met oud en nieuw, in een tent, in de sneeuw. Dat was afzien. Nu kamperen we met een caravan. Met alleen een zonnepaneel voor de energie en zonder warme douches vind ik de NTKC-terreinen in de winter erg spartaans. Met de Caravansectie zoeken we doorgaans een commercieel terrein, vanwege een dagverblijf waar we als groep bij elkaar kunnen zijn en de elektriciteit voor de verlichting en verwarming. Je doet in de winter minder, bent meer in je caravan en dan wil je er in elk geval warm bij zitten.'

Michiel de Vries

Want winterkamperen gaat voor mij altijd samen met lopen, zodat je warm blijft. En niet te vergeten met kampvuur: altijd zorgen dat het brandt zodra het donker wordt, zodat je lekker bij het warme vuur kunt koken. In de hangmat draag ik steevast een muts, om het warmteverlies te minimaliseren. Mijn belangrijkste tips? Wollen ondergoed, droog blijven en warm je slaapzak in: dan blijft winterkamperen leuk.'

Marie Antoinette Smink



NTKC-gevoel in het kwadraat

'De stilte van de natuur in de winter: dat geeft me het NTKC-gevoel in het kwadraat. Samen met mijn man Bart kampeer ik elke winter ten minste één keer in de sneeuw. Met rugzak en tent of met een tipi, op een clubterrein of in het buitenland en vaak samen met vrienden. Heerlijk als het heel koud is. De eerste keer kamperen in de sneeuw was twaalf jaar geleden in de Ardennen, bij -10 °C, met een trekkerstent. Winterkamperen heeft ons sindsdien niet meer losgelaten. Bij -20 °C vind ik het spannend hoe ver je kunt gaan, wat je wel en niet moet doen en wat je uitrusting kan hebben. Het is belangrijk je spullen zo te kiezen, dat je je aangenaam blijft voelen. Met een heel goede isolatiemat en een slaapzak die je echt warm houdt, kan ik iedereen aanraden om het een keer te proberen. Want het is gewoon hartstikke leuk.'

Susan Perdok

Actief mede-eigenaar zijn

Het levend houden en doorgeven van de clubwaarde mede-eigenaarschap is een van de uitdagingen waar we als club voor staan. De Werkgroep 7+ ging ermee aan de slag.

Ook ik ben net als elk NTKC-lid op een moment in mijn leven onder de bekoring geraakt van die mooie, rustige kampeerterrinen, midden in de natuur. ONZE terreinen, want met ruim achtduizend clubleden zijn we samen eigenaar van al dit moois. Dat besef heb ik vanaf het allereerste begin gehad. Het levend houden en doorgeven ervan op een manier en toon die passen in de huidige tijd is een van de uitdagingen waar we als club voor staan. Uitnodigend in plaats van betuttelend, gericht op huidige en nieuwe leden, zodat ze zich thuis voelen bij onze club, en gericht op het accepteren van die zaken die voor onze club van waarde zijn en die ons verbinden. Ons clublogo met de symboliek van het zwerversteken drukt dat, vind ik, mooi uit: hier woont goed volk, hier is het veilig. Kortom: wees welkom.

Maakten nieuwe leden in de tijd van de ballotage via de beoordelaars nog automatisch kennis met de clubregels, na het afschaffen ervan in de jaren '90 is er voor die informatie-uitwisseling eigenlijk nooit iets vervangends in de plaats gekomen. Het gevolg lijkt, dat niet iedereen zich meer bewust is van zijn/haar mede-eigenaarschap en de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien. Het mede-eigenaarschap zorgt ervoor dat de NTKC geen 'consumentenclub' is en dat we financieel gezond zijn, juist omdat we 'alles' grotendeels zelf doen. Natuurlijk hebben we regels om op terug te vallen. Die zorgen er mede voor dat onze terreinen door de tijd heen hun unieke karakter weten te behouden en maken het mogelijk dat we met z'n allen 'legaal wildkamperen'. Maar meer dan om regels gaat het om het besef van nut en zelfs noodzaak van je eigen inzet. Op de Clubraad van 21 november jl. klonk dat geluid duidelijk door, net als de roep om nieuwe leden ruimte en tijd te gunnen om dat aan te gaan voelen en uit zichzelf in beweging te komen. Niet omdat het hoort, maar omdat het vanzelfsprekend is. Via betere informatie en voorlichting in allerlei vorm willen we daar de komende tijd aan bijdragen. Zodat nieuwe en bestaande leden het, zonder dat het moeite kost, leuk vinden om actief betrokken te zijn.

Zelf heb ik alleen maar spijt dat ik niet veel eerder lid ben geworden. Want waar anders kun je zelf zo veel positieve invloed uitoefenen om kamperen voor jezelf en anderen echt prettig te maken ...!?

Dries Oosterhof, Werkgroep Zeven Plus

Zwerversteken



Het NTKC-logo is gebaseerd op een geheim zwerversteken.



Volgens de overlevering lieten zwerwers elkaar hiermee weten: 'hier is het veilig', 'hier woont goed volk'. Ook ergens ons zwerversteken gevonden, of er zelf een gemaakt? Stuur je foto naar redactie@kampeerclub.nl.

'Oud is in'. Verkoopster in vintagewinkel in Boedapest.

Susan van Oostveen

Voor het voetlicht in 6 vragen Jenny Hoogland



Kennismaking

Een jaar of twee geleden hoorde ik via via over het Kinderkamp op De Haan, en zo heb ik de NTKC leren kennen. 'Natuurlijk kamperen' deed ik altijd al graag: op terreinen van Staatsbosbeheer, en vroeger met mijn ouders in het wild, in katoenen tenten. Nu kamperen we 's zomers bijna elk weekend bij de NTKC, vaak samen met twee vriendinnen en hun gezinnen met peuters.

Favoriete terrein

Op Hazerswoude komen we het meest. Dat is een heerlijk speelterrein voor de kinderen. De Haan, onze 'thuiscamping', is dat ook, maar daar vinden we het soms nogal lawaaiig door de sportvelden vlakbij.

Tent

Een Esvo Paiute.

Activiteiten

We gaan elk jaar in augustus naar het Kinderkamp.

Wat zou je anders willen?

Wat per terrein nogal verschilt, is de mate van bemoeienis, een belerend vingertje. Soms wordt er bijvoorbeeld al wat van gezegd als je een appel afspoelt onder de kraan. Het is goed dat er regels zijn hoor, en dat mensen daar ook op letten, maar iets minder snel een oordeel zou fijn zijn. Ik denk dat er dan ook meer mensen lid worden.

Verder

Het is heerlijk ontspannen kamperen zo. En Maren vindt het altijd heel gezellig om broodjes te bakken boven het kampvuur met haar vriendje Siebe en vriendinnetje Meerle.

Leeftijd: 42
NTKC-lid: sinds 2 jaar
Woonplaats: Den Haag
Beroep: manager in de zorg
Kampeert met: dochter Maren, 3 jaar, en hond Talia
Hobby's: kamperen

Tekst: Marleen Blokhuis

in europa

NTKC'ers delen hun ervaringen met eenvoudige, kleinschalige, natuurlijke en rustige kampeerterreinen buiten Nederland. Het laatste overzicht vind je op de website (zoek op 'kamperen in het buitenland')

Camping Municipal Le Pelly



Frankrijk, Rhône-Alpes
Route du Pelly, 74740 Sixt-Fer-à-Cheval
Tel. +33 (0)450341217
lepelly.com

Soort terrein: 104 plaatsen, zon en schaduw, aan de voet van de Cirque du Fer à Cheval, met uitzicht op verschillende Alpenpieken. Geschikt voor tenten, caravans en campers.

Camping Le Pelly ligt schitterend midden in een natuurgebied op 1.000 m hoogte. Vanaf de camping zijn prachtige wandel- en klimtochten te maken, zowel in het dal als in de omringende bergen.

Ik heb er twee weken gestaan in september 2014. Voldoet aan alle basisvoorwaarden met als extra een weergaloos mooi uitzicht.

Tineke Huybens

Camping La Piella



Italië, Toscane
Parco Agriturismo
Castelnuovo di Garfagnana
Ai Frati - Le Vigne
Tel. +39 (0)58362916

Ruime terrassen met veel schaduw. Ook agriturismo met kamers. Geschikt voor tenten en caravans.

Verstopt in de heuvelwand boven Castelnuovo di Garfagnana ligt Camping La Piella, een prima uitvalsbasis voor wandel- of fietstochten in de Garfagnana, het ruigste stuk van Toscane. Wij fietsten erheen vanaf Pieve Fosciana: 3 kilometer bergopwaarts over steeds smallere, deels onverharde weggetjes. De route is ook met de auto goed te doen, maar met caravans en aanhangers wordt het wel een ongewis avontuur. Er gaat ook een korter, nog smaller en steiler weggetje direct vanaf Castelnuovo naar de camping, maar daarvan zeggen zelfs de Italianen dat je er met caravan of grote auto niet op thuis hoort.

De camping zelf is een oase: ruime terrassen, veel schaduw, prachtig uitzicht, aardige eigenaren, goed sanitair. En: men verkoopt vers brood, wat groente en fruit én koud bier.

Gert-Jan Kooren en Nienke Onkenhout

Algemene Leden Vergadering

Kom naar de ALV op 19 maart 2016 in Het Koelhuis in Zutphen.

Houd de website in de gaten voor meer informatie.

Persoonlijke berichten

Geboren

Mevr. J. van Weelden,
Burgh-Haamstede, 27 september 2015

Mevr. F.S. (Cisca) Kap-Trier,
Vlaardingen, 9 oktober 2015

Mevr. J.A. Galesloot-Patist,
Houten, oktober (?) 2015

Mw. E.M. Kruitbosch-Fermie,
3 november 2015

Mevr. C.A. Struik, Amsterdam,
10 november 2015

Overleden

Mevr. H.M.C. de Zeeuw-de Groot Nunspeet,
30 juni 2015

In de wildernis

Honderd jaar geleden stond dit tentje in de bossen van Algonquin Park in Canada, 12 uur per trein vanaf hoofdstad Toronto. In de jaren 1913-1917 kampeerde de schilder Tom Thomson van de vroege lente tot de late herfst in zijn eentje in dit enorme, bos- en waterrijke natuurgebied. Met zijn schilderkunst op zijn rug trok hij door het ruige landschap en legde dat met robuuste verfstreken vast. Zo probeerde hij 'de essentie van Canada' tot uitdrukking te brengen, en daarmee werd hij één van Canada's beroemdste kunstenaars.

Op deze ter plekke gemaakte olieverfschets zien we rondom de tentopening een kring van herfstblaadjes oplichten in de vuurgloed. Hightech kampeeruitrusting bestond nog niet en zaklampen waren nog verre van gangbaar. Het vuur was dus bittere noodzaak.

Thomson was een echte buitenman. Hij was een uitstekend visser en kanovaarder en om geld te verdienen gidste hij af en toe toeristen door het uitgestrekte park. Maar in de zomer van 1917 werd zijn lichaam gevonden in Canoe Lake in Algonquin Park. De precieze oorzaak van zijn dood is nooit opgehelderd.

Soms legt de mens het af tegen de wildernis.

Marleen Blokhuis

Nieuws van de club

Vacatures HB

Het hoofdbestuur heeft vacatures voor de volgende functies: voorzitter, eerste penningmeester en tweede penningmeester/coördinator Clubbureau. Kandidaten kunnen zich melden bij, of nadere informatie vragen aan Adriaan Branderhorst, voorzitter, adriaanbranderhorst@kampeerclub.nl.

ALV

19 maart 2016 houden we in Het Koelhuis in Zutphen onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. We roepen alle (kennis-makings)leden op om in groten getale naar Zutphen te komen. Het programma maakt het HB bekend via de website en de maandelijkse nieuwsbrief.

Camping Card International

NTKC-leden kunnen tot 15 februari hun internationale kampeerpaspoort CCI aanvragen via kampeerclub.nl > Mijn NTKC > FICC kaart aanvragen. De CCI geldt op veel buitenlandse campings als identiteitsbewijs, als kortingskaart en bovendien ben je op de camping WA verzekerd. campingcardinternational.com

Douchezakken

Omdat douchezakken in de zon opwarmen waarbij het water langdurig tussen de 25 en 60 °C kan zijn, zijn ze een besmettingshaard voor legionella. Gebruik van douchezakken is daarom in NTKC-douches niet meer toegestaan.

Website

De nieuwe site kampeerclub.nl (ook ntkc.nl) is sinds september 2015 in de lucht. Aan verbeterpunten als de overzichtelijkheid van de agenda en de mogelijkheid om meer informatie alleen voor leden zichtbaar te maken, wordt gewerkt.

Vanuit de Clubraad

De Clubraad bestaat uit afvaardigingen van alle afdelingen en secties en komt minstens één keer per jaar bij elkaar om clubgerelateerde onderwerpen te bespreken en besluiten voor te bereiden voor de ALV. Op 21 november 2015 kwamen in Huizen ca. 55 deelnemers bijeen; waarvan 29 stemgerechtigd. De Clubraad besprak een notitie van de Werkgroep 7+ en werd door het HB geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. website, experiment kampgeldinning, kleine houtvuren, financiële administratie en terreinen. Ook stemde de raad over een statutenwijziging i.v.m. winterkamperen met de caravan voor alle leden. Een volledig verslag kun je lezen op de website (onder Terreinen > Afdelingen/Secties > NTKC algemeen.)

Voorstellen W7+

De Werkgroep 7+ formuleerde oplossingsrichtingen met betrekking tot de vragen: hoe informeren we leden over doel en gebruiken van de NTKC en hoe betrekken we ze actiever bij het beheer van onze terreinen?

Deze oplossingsrichtingen benadrukken niet zozeer de regels van de club als wel de waarden, met name de waarden mede-eigenaarschap, verantwoordelijkheid en gastvrijheid. Zie ook 'Actief mede-eigenaar zijn' op p. 17 in dit blad. Clubraad en HB gingen hierover met elkaar in dialoog. Met het presenteren van haar rapportage zit de taak van de Werkgroep 7+ erop. Het HB neemt nu het stokje over en gaat hierover nader in gesprek met de werkgroep Promo en met de afdelingen.

Financiële administratie

Na een periode van zoeken naar de beste oplossing heeft het HB besloten om de boekhouding uit te besteden aan Scouting.

Winterkamperen caravans

19 van de 29 stemhebbende leden steunden het voorstel van het HB om in de komende ALV een statutenwijziging in te brengen waarbij winterkamperen met de caravan mogelijk blijft voor alle leden en kennis-makingsleden. 22 van de 29 leden stemden vervolgens voor een variant waarbij deze wijziging alleen voor leden geldt, en niet voor kennismakingsleden. Het HB beraadt zich nu op een gewijzigde variant om in de komende ALV voor te stellen.

De Heerkuil, St. Geertruid

Een aanbesteding voor een nieuw toiletgebouw is vorig jaar mislukt (te duur). Nu zijn we in gesprek met een houtskeletbouwer. We hopen begin 2016 nieuwbouw te starten en voor Pinksteren een nieuw toiletgebouw gereed te hebben. Lukt dat niet, dan tillen we het over de zomer heen. Tijdens de bouw zal het terrein een tijdje dichtgaan. Let op de informatie op de website en in de nieuwsbrief.

Brobbelbies, Schaijk

Direct naast ons terrein komt een 'natuurpoort' om de bezoekersstroom van natuurgebied De Maashorst te reguleren. Dit betekent horeca, een parkeerterrein voor 200 auto's, een speelbos en ander (natuur)vermaak dat op gespannen voet staat met de rust op Brobbelbies. Met de gemeente verkennen we een ruil voor een nieuw terrein op een stille plek aan de andere kant van De Maashorst.

Austerlitz, Limmen en 't Aagt

Ook bij de terreinen in Austerlitz en Limmen staan veranderingen op stapel. Op 't Aagt in Eenrum loopt een onderzoek naar de bodemopbouw. Lees er meer over onder Nieuws op de website.

Het Groene Hart, Hazerswoude

De bomen in het bos groeien ons letterlijk boven het hoofd. De terreincommissarissen hebben samen met een deskundige uit de club 100 bomen geselecteerd om te rooien. Het kappen en afvoeren besteden we uit aan een professioneel bedrijf.

't Springendal, Ootmarsum

We hebben een plan opgesteld om meer licht op het terrein te krijgen. Een bosbouwaannemer gaat 300 bomen vellen en afvoeren. Voor het versnipperen van de takken roepen we te zijner tijd jullie hulp in.



Zeeland

Met ingang van Pasen 2016 huren we voor twee jaar een deel van het NCC-terrein Zuidschorre in Ellewoutsdijk aan de Westerschelde. We kunnen daar terecht met tenten en caravans en zullen gebruikmaken van de toiletvoorziening van de NCC (met warme douche). Houd mededelingen op de website en in de nieuwsbrief in de gaten. Het terrein aan het Veerse Meer is voorlopig niet meer aan de orde. We blijven op zoek naar een eigen terrein in Zeeland.



Nieuws van de terreinen



tent versleten?

model al 20 jaar
niet meer gemaakt?




voor Tatteljee
geen probleem

HET BUITEN

AVONTUURLIJK BUITEN KOKEN OP HOUTVUUR

Dutch Ovens, Skillets en sets	v.a. € 14,95
Verschillende Woodgas Stove's	v.a. € 59,95
White Box Stove	v.a. € 22,50
Producten van FireBox	v.a. € 12,95
Driepoten met en zonder Grill	v.a. € 19,95
Vuurtafels tot 100 cm	v.a. € 19,95

www.HETBUITEN.NU

Dichter bij de natuur kun je niet komen



Kom kamperen midden in de natuur!
Er zijn 132 Natuurkampeerterreinen in Nederland, waar u geniet van rust, ruimte en vrijheid. Met de Natuurkampeerkaart (in Het Groene Boekje) kunt u op alle terreinen terecht. Kijk voor meer informatie op www.natuurkampeerterreinen.nl, of download de gratis Kamperen app.

Natuurkampeerterreinen
Te gast bij moeder natuur

Gek van de natuur? Samen op coole **kampen** en **excursies**: vogels kijken, vleermuizen, libellen vangen, schelpen zoeken en als toetje een frisse duik in de zee!

De **NJN** natuurlijk!

Ben jij tussen de 12 en 25 jaar, kijk dan op www.njn.nl!

Foto: Janko van Beek

ORIGINAL **Petromax**
Outdoor cooking dealer



KOOKVUUR
BUITENGEWOON KOKEN

Voor alle Petromax artikelen
www.kookvuur.nl

Natuurcamping bij Bastogne
www.campingasdl.be



BUSHCRAFTshop.nl
Beleef Buiten!



THE WALLEUS WETTERLINGS **Pinewood** Made in Sweden **KAREVANDU**

Bij Bushcraftshop.nl verrassen we u regelmatig met ons unieke assortiment kwaliteitsproducten. Bijvoorbeeld van bovenstaande prachtige Scandinavische merken. Producten die uw volgende avontuur extra bijzonder zullen maken!

Nu tijdelijk 5% korting als u besteld met code **BSP15**

www.bushcraftshop.nl

MOOSECAMP

buitengewoon kamperen



MOOSECAMP.nl
Lorentzstraat 4-7 6716AD EDE 0318-690708

Tentipi

TKBN
Toeristische Kano Bond Nederland

De Toeristische Kano Bond is er voor alle kanovaarders: kajak, canadees, wildwaterkajak, surfski, sup- en trap-kajak! De Toeristische Kano Bond is specialist in recreatief kanovaren in Nederland en daarbuiten op stilstaand en stromend binnenwater, op wildwater en op groot open water. Je kunt samen met andere enthousiaste kanovaarders van de natuur genieten tijdens dagtochten, trektochten in het buitenland en op



vaste (weekend) kampen in Nederland. De Toeristische Kano Bond is ook toonaangevend als het om het behartigen van de belangen van kanovaarders gaat. Nieuwsgierig? Kijk op www.tkbn.nl of mail naar info@tkbn.nl



De Hertenweide, Zorgvlied

De kunststof beschoeiing van de kampvuurkuil is vervangen door betonnen elementen.



Roggebot, Dronten

Het toiletgebouw zit weer strak in de verf. En ook hier is de kampvuurkuil opgeknapt.



De Slufter, Texel

Parkeerplaats en caravanveld zijn vergroot. Elders zijn duintjes teruggebracht.



NTKC-terreinen

- 1 't Aagt, Eenrum
- 2 Austerlitz, Austerlitz
- 3 Brobbelbies, Schaijk
- 4 Het Essenbos, Ouddorp
- 5 Het Groene Hart, Hazerswoude
- 6 De Haan, Loosduinen
- 7 De Heerkuil, St. Geertruid
- 8 De Hertenweide, Zorgvlied
- 9 Huizen, Naarden
- 10 De Kooiberg, Ugchelen
- 11 Limmen, Limmen
- 12 Masterveld, Winterswijk
- 13 Roggebot, Dronten
- 14 De Ronde Hoek, Haastrecht
- 15 De Slufter, De Cocksdorp
- 16 De Smagten, Bladel
- 17 't Springendal, Ootmarsum
- 18 Den Treek, Leusden
- 19 De Valkenbelt, Lochem

Gastvrije terreinen:

- 20 Het Naaldenveld, Aerdenhout
- 21 De Vrijenberg, Loenen
- 22 Beundersveld, Beckum

