



buiten spoor

Den Treek

Pestvogels

Huzarenstuk
op De Heerkuil

Buitenspoor verschijnt 4 x per jaar

Uiterste inleverdatum kopij voor nr. 2 (april-juni): 14 februari. De redactie heeft het recht om kopij in te korten, anderszins te wijzigen of in het geheel niet op te nemen.

Redactie Janwillem van Dijk, Margreet Geels, Marga van Haeringen-Kokkelink, Nienke Onkenhout, Dries Oosterhof

Eindredactie Marleen Blokhuis
redactie@kampeerclub.nl

Aan dit nummer werkten mee Peter Arends, Willem de Beer, Anke Beerendonk, Anke Brinkman, Henni Bunnik, Yoëlle van Driel, Jan Duitshof, Willem van den Eijkel, Albert Fien, Ton Hermans, Bert Hoogveld, Mieke Jansen, Gert-Jan Kooren, Karin Koppen, Nynke Philippsborn, Bas Rugeberg, Vincent Tollenaar, Wanda Weergang

Advertentie-acquisitie André Reitsema
Fivelingstraat 21, 9405 EA Assen
advertentie.ntkc@gmail.com

De vereniging is niet aansprakelijk voor de inhoud van commerciële advertenties.

Ontwerp LevievanderMeer.nl

Foto omslag Albert Fien

Druk robstolk®

NTKC (Nederlandse Toeristen Kampeer Club) is een vereniging die zich richt op sportief kamperen met bescheiden uitrusting en op het behoud en herstel van natuur en landschap op haar terreinen.

Kernwaarden zijn rust en ruimte, respect voor natuur, milieu en voor elkaar. NTKC beoogt geen winst, functioneert geheel op basis van zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt over 20 natuurterreinen door heel Nederland. Opgericht 5 mei 1912; lid FICC. Het clubjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september (opzeggen voor 1 september).

Algemene informatie vind je op/in www.kampeerclub.nl, Buitenspoor, NTKC Nieuwsbrief en Facebook/ntkc.

Clubbureau NTKC Larikslaan 5,
3833 AM Leusden, tel. 0334323376
clubbureau@kampeerclub.nl
www.kampeerclub.nl

Inhoud



4 Kwetsbare schoonheid

Den Treek, Leusden

12 In gesprek met Boudewijn Brugge



14 Huzarenstuk op De Heerkuil

16 Pestvogels

En verder

- 8 Handig Eenpitter
- 9 Jeugdsectie
- 10 De ruige ruggengraat van Engeland
- 11 Gastvrij kamperen bij leden?
- 17 Buitenkinderen
- 18 Zwerversteken Voor het voetlicht
- 19 In Europa Persoonlijke berichten
- 20 Kamperen in de kunst Nieuws van de club
- 21 Nieuws van de terreinen

Selectie uit de agenda

Ook de komende maanden zijn er volop activiteiten op onze terreinen en bij onze secties.

De volledige agenda vind je op kampeerclub.nl>clubberichten>agenda



Winterkamp in Drenthe

De Caravansectie houdt van **22 t/m 29 januari** een winterkamp op Camping Exloo, een kleine camping met een verwarmd onderkomen.



Koken-op-houtvuurkamp

Voor beginners en diehards vindt op De Brobbelbies op **28 en 29 januari** het 'Koken-op-houtvuurkamp' plaats. Pak je kans, ook als je nog niet precies weet hoe het moet.



Voorjaarskampeer- en werkdagen

Rond maart zijn er op alle terreinen weer werkdagen en klusweekenden. Check de website voor de data. Van **12 t/m 17 maart** is de Caravansectie zelfs een hele week aan het werk op Masterveld.

Beeldvorming

Een nieuw jaar, een nieuwe jaargang Buitenspoor. Een van de uitdagendste redactietaken vind ik het selecteren van beeldmateriaal dat uitnodigt om bij de NTKC te komen kamperen én waarin NTKC'ers van divers pluimage hun club herkennen. In nummer 1-2015 vroegen we om reacties op het destijds vernieuwde blad en die krijgen we nog steeds. Daaruit blijkt hoe zeer smaken en meningen verschillen, maar ook hoe betrokken veel leden zich voelen bij de beeldvorming van hun club.

Zo vond iemand die al heel lang lid is het nieuwe Buitenspoor 'niet representatief, goedkoop ogend en zeker ongeschikt om te gebruiken op beurzen en dergelijke. De omslag ziet er somber en slordig uit.' Een toenmalig Promo-lid daarentegen merkte op Facebook over nieuwe beursgerelateerde aanmeldingen op: 'Volgens mij heeft het nieuwe BS hard aan dit succes meegewerkt.' Fotograaf Vincent Tollenaar, in actie op Ouddorp, kreeg van aanwezige caravanners de klacht dat er nooit caravans in Buitenspoor staan. Van een van zijn foto's liet een lezeres vervolgens weten dat ze die niet in het blad vond thuishoren: 'Een caravan met een droogmolen op de dissel. Niet echt het voorbeeld waarmee de NTKC zich wil profileren, eenvoudig kamperen.'

Over de meeuw op 'Slufter-nummer' 2-2016 hebben we als redactie zelf nogal gediscussieerd. We vonden hem prachtig, maar de blik van de vogel straalt niet bepaald gastvrijheid uit. Ik stond al schrap voor verhitte reacties, maar tot mijn verrassing bleven die dit keer uit. Verrassend was ook een volgend bericht van de lezer die het omslag van nummer 1-2015 'sombor en slordig' vond. Na een aantal nummers had hij zijn mening bijgesteld: 'Vooral het laatste nummer gaf meer aan wat de NTKC is en wat wij beogen. Ook ziet het blad er weer wat gezelliger uit. Ik zou zeggen, ga zo door.'

Dat doen we zeker, ook in 2017. Want hoewel het onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen, voor zulke kritische en betrokken leden maken we graag een clubblad. Een mooi nieuw jaar gewenst!

Marleen Blokhuis, eindredacteur



Kwetsbare schoonheid

Terrein Den Treek,
Leusden



De laatste regendruppels zijn gevallen, het zonnetje is doorgebroken als we het hekje van kampeerterrein Den Treek openen. Druppels aan bladeren breken het licht en reflecteren alle tinten groen en geel van verkleurende bomen en struiken. Spinnenwebben lijken uit glanzende parelsnoeren te bestaan.

Tekst: Nienke Onkenhout

Foto's: Henni Bunnik, Vincent Tollenaar en Peter Heeg

Het opgeklarde weer is ook fijn omdat vriendlief de tent nu zonder haast kan opzetten terwijl ik me uitgebreid laat rondleiden door één van de drie terreincommissarissen, Bas Rugeberg. Die heeft zich al geïnstalleerd voor een weekdje kamperen op een prachtige, hooggelegen tentplek achter de kampvuurkuil.

Het NTKC-terrein maakt deel uit van een 2.200 ha groot landgoed dat kort na 1807 ontstond toen buitenplaats Den Treek en landgoed Henschoten door een huwelijk verbonden raakten. Sinds 1949 pacht onze club dit kampeerterrein, dat 5,7 ha omvat en net als het hele landgoed onderdeel is van de EHS, de ecologische hoofdstructuur van Nederland. Samen met de aangrenzende Leusderheide vormt het landgoed een enorm, zeer fraai en zeer afwisselend natuurgebied.

Na een kop thee wandelen Bas en ik naar het hart van Den Treek: het heideveld in het midden van het terrein. Het wordt omzoomd door een licht en luchtig bos dat bestaat uit grove dennen, berken en eiken. In de loop van de jaren is hierin een twintigtal grotere en kleinere kampeerplekken aangelegd. Ook lijsterbes vind je op het terrein en kleine hulstboompjes. 'En kijk, hier midden op het heideveld staan twee markante jeneverbesbomen waar we erg aan gehecht zijn', wijst Bas. 'Maar het bijzonderste zijn wel de klokjesgentianen die 's zomers bloeien langs het gentianepad – hoe kan het anders heten – dat dwars door het heideveld loopt. Een prachtige bloem die ook de vlag van het terrein siert.'

Hei hei houden

Het onderhoud van het heideveld is de lastigste opgave voor de afdeling. Het is moeilijk de vergrassing tegen te gaan. 'Van de zomer is de schaapskudde van het landgoed weer langs geweest. Dat is hartstikke leuk en helpt ook wel – maar niet genoeg. We hebben vorig jaar één stuk heel kort gemaaid en daarna met de hand de graspollen verwij-



Den Treek

Utrechtse Heuvelrug

Het hart van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een stuwwal die zo'n 150.000 jaar geleden ontstond. Er zijn opgestuwde heuvels van meer dan 50 meter hoog. Vier-, vijfduizend jaar geleden vestigden de eerste mensen zich op de hoger gelegen delen. Op de droge heuvelrug ontstonden later heidevelden en stuifzanden; op de lager gelegen delen vonden landbouw en veeteelt plaats. De laatste tweehonderd jaar zijn opnieuw veel bossen aangelegd.

Op Landgoed Den Treek-Henschoten gaat de droge natuur van de hoger gelegen Utrechtse Heuvelrug geleidelijk over in de natte natuur van de lager gelegen Gelderse Vallei. Er zijn natte heidevelden bij het Hazenwater en rondom het Treekermeer. De erven De Beaufort hebben sommige gebieden natter gemaakt, zodat opnieuw vennen zijn ontstaan.



derd. Het resultaat is goed, maar het is veel en zwaar werk. Verderop zijn er twee stroken geplagd. Ook daar zijn we tevreden over het effect, maar het nadeel van die manier is weer dat je heel lang een kaal stuk houdt. Zo blijven we als TC's op zoek naar de beste manier'. O ja, die terreincommissarissen: waarom heeft dit ene terrein er eigenlijk drie? 'Ach, dat is gewoon praktisch. Victor Riemslog Baas woont vlakbij en kan daarom heel geregeld langsgaan voor kleine praktische zaken. Samen met Marjolijn Steffens probeer ik sinds een jaar het grotere onderhoud planmatig te organiseren. Dat werkt goed, zo met z'n drieën.'

Pachtcontract en plannen

'Er komt trouwens een beetje een spannende tijd aan voor de afdeling en de rest van de NTKC', vertelt Bas. 'Het pachtcontract loopt namelijk eind 2017 af. Het landgoed is nog steeds particulier bezit, we pachten ons terrein van de 540 nazaten van de eerste eigenaar. De NTKC past wel in de visie van de eigenaren op hoe zij het landgoed willen beheren. We hopen daarom op een verlenging van de pacht.'

Op deze oktoberdag hebben de meeste kampeersers zich geïnstalleerd op plekken die ook voor caravans zijn bedoeld, langs het pad van de hoofdingang via de jeu-de-boulesbaan naar het toiletgebouw. 'Op dit pad heb je ochtend- en/of middagzon, fijn in dit jaargetijde', meldt Bas. Als we een caravan, drie tipi's en twee tenten zijn gepasseerd komen we bij het toiletgebouw. Het kan nog lang mee, het is een van de nieuwere, maar de afdeling wil wel graag een verlengde overkapping. En de kampvuurplaats is ook aan een flinke opknappbeurt toe. 'Maar éérst maar eens het pachtcontract verlengen.' Bas laat de planken zien van twee bankjes, vers in de lak. 'Die staan hier in het seizoen, met uitzicht op de weide van buurman Bertus. Een heel fijne plek om van de zonsondergang te genieten, al dan niet met een drankje. Regelmatig zie je hier reeën passeren.'

Aanslagen

Al wandelend zijn we inmiddels helemaal achter op het terrein aangekomen waar vrij recent wat nieuwe kampeerplekken zijn gemaakt. 'Den Treek is een populair terrein, het aantal overnachtingen

Natuur beleven? Rond Den Treek kan vrijwel alles! Door bos, hei, agrarisch gebied: **paardrijden, mountainbiken, fietsen of wandelen** (5 klompenpaden vanuit Leusden!). Op het landgoed vindt de liefhebber onder meer sterrenkroos, Gelderse roos en gevlekte orchis. Ook de ringslang is er te vinden. Houtsnip, pestvogel en zwarte en groene specht hebben er een goed thuis.



Vlakbij kun je de historische **Grebbeinie** volgen. Over recentere geschiedenis vertelt een gids tijdens een wandeling door **Kamp Amersfoort**.

Ook veel cultuur in het nabijgelegen **Amersfoort** met zijn fraaie middeleeuwse kern. Liever een biertje? Ga dan naar **Stadsbrouwerij De Drie Ringen** in Amersfoort.



Een vogelspin of kakkerlak over je hand laten lopen? In **Dierenpark Amersfoort** kan dat op woensdag en in het weekend. Of ga naar de **Kaapse Bossen**, bij Doorn. De **uitkijktoren De Kaap** is 25 meter hoog, daar zie je als je boft de Domtoren van Utrecht. En daarna lekker afkoelen in het **Henschotermeer**, zo'n 20 minuten fietsen vanaf ons terrein.



gen zit in de lift en hier konden we makkelijk nog een paar plekken maken zonder dat het ten koste ging van de diversiteit.' Hier is ook de derde ingang van het terrein, een deurtje waardoor je zó het enorme wandelgebied instapt. Heerlijk om 's morgens vroeg een stuk te gaan hardlopen, of om met de hond te gaan wandelen. Een bijzonder deurtje trouwens: 'De bovenkant hebben we dicht moeten timmeren want het werd ook gebruikt door mountainbikers en ruiters die over ons terrein reden ...' Iets verderop zien we nóg iets dat treurig stemt: een lelijke kale brandplek in het gras. Bas: 'Het grootste deel van ons terrein bestaat uit arme zandgrond. Daarom doen bijvoorbeeld de grove dennen het zo goed. Maar de keerzijde is dat gras het hier moeilijk heeft en erg slecht herstelt van 'aanslagen' zoals hete pannen, barbecues en tenten die te lang op één plek staan. Dat is zeker voor dit kampeerterrein een permanente zorg. We hebben nu een proef met twee vuurschalen voor de winterperiode, maar we zijn er nog niet uit of we daar na de proef mee door willen gaan. We zien toch te vaak schade. De kampeerplekken zijn erg kwetsbaar, laat iedereen er dus alsjeblieft voorzichtig mee zijn!' De terreincommissarissen doen het hunne: 'Vorig jaar hebben we de bladblazer van Huizen geleend. Daardoor waren in elk geval de kampeerplaatsen vrij van verstikkend blad en dennennaalden. Dat scheelde wel, maar het blijft ontzettend belangrijk dat mensen voorzichtig blijven en het gras zo veel mogelijk ontzien.'

Houtvuur en sterrenlicht

Met die boodschap voor alle leden besluiten we onze rondgang en dit 'officiële deel' van mijn bezoek. Want een uurtje later treffen we elkaar weer bij het kampvuur voor een prima avondmaaltijd in goed gezelschap. Ook medelid Valentijn van 10 jaar en zijn vader, die morgen van Den Treek naar Austerlitz gaan wandelen, komen zich warmen aan het vuur, net als mijn geliefde.

Weer een paar uur later loop ik bij het licht van de sterren nog even over het heideveld waar een feeëriek mistlaag is ontstaan. Het is prachtig helder weer geworden en ik zie de Melkweg; de jeneverbessen wijzen naar de Poolster. Wat is het hier mooi.

Langs het pad door het heideveld bloeien 's zomers klokjesgentianen



Handig



Anders dan bij de meeste spiritusbranders hoef je bij de **Smokeater908 Boss Alcohol Stove** niet van tevoren in te schatten hoeveel spiritus je nodig hebt, maar kun je tijdens het branden spiritus 'bijspuiten' door in het flesje te knijpen. Praktisch en efficiënt! Bovendien kun je de vlam regelen door de cilinder te draaien. Te bestellen via internet.

Willem van den Eijkel



De gratis app **Fietsknoop** maakt het hele fietsknooppuntennetwerk in Nederland en Vlaanderen online beschikbaar.

Routes plannen, opslaan en fietsen is hiermee nóg eenvoudiger geworden.

Als je de gps aanzet, vertelt de app je onderweg in welke richting het volgende knooppunt van je route ligt, zodat je lekker door kunt trappen.

Anne Riemke van der Meer



Kom je een haring en/of een tentlusje tekort? Met een geschikt takje en het **lipje van een frisdrankblikje** kom je een heel eind.

Nynke Philippsborn

eenpitter

Alle eenpitterrecepten vind je verzameld op de website.

Tropische soep op de herfstige hei

Het was zwaarbewolkt boven de hei van Den Treek. De temperatuur had zich eindelijk aangepast aan de tijd van jaar, en die tijd was oktober. Een uitgelezen moment voor een verwarmende maaltijdsoep. Gelukkig was het kampvuur aan en bleef de regen uit, dus die soep hoefde niet uit een pakje te komen.

Fruit 1 ui, 2 tenen knoflook en 2 fijngehakte Spaanse pepers in een scheutje olie glazig. Doe er 200 gram minikrieltjes bij en fruit nog 5 minuten door. Giet er ½ l water met 1 bouillonblokje bij, breng het mengsel aan de kook en laat het ongeveer 5 minuten doorkoken (de krieltjes moeten beetgaar zijn).

Snij 1 struik paksoi in stukken en gooi het grootste deel bij de soep-in-wording. Houd wat blad apart. Doe er ook nog 1 afgegoten blikje mais bij en ten slotte 250 ml kant-en-klare satésaus (een paar grote lepels satésaus-pasta kan natuurlijk ook; de Dirk in Leusden-Zuid heeft een ruime collectie). Meng alles goed door elkaar, en voeg eventueel nog wat water toe. Proef (voorzichtig, brand je mond niet aan de aardappels) en breng, indien nodig, op smaak met zout en peper.

Snij het apart gehouden koolblad in reepjes en roer die vlak voor het opdienen door de soep.

Gert-Jan Kooren



Illustratie Loes van Oosten, loesvanoosten.com

JeugdSectie 60 jaar



45-jarig jubileum



50-jarig jubileum



Ontsnappen aan het ritme



Tijdens het afgelopen boerderijweekend veranderde mijn interview met Esther van Katwijk en Sarah van Haerlingen al snel in een gezellig samenzijn waarin allerlei herinneringen werden opgehaald. Beide 25-jarigen leerden de Jeugdsectie kennen tijdens een introductieweekend. Esther sloot zich in 2006 aan, Sarah in 2009.

Slim bekeken

Met zoveel kampeerervaring heb je natuurlijk ook tips voor de volgende generatie. Bijvoorbeeld dat het verstandig is om thermo-ondergoed en oordoppen mee te nemen. 'O, en ga met de auto! Dan kun je je grote kussen meenemen.'

Wat de dames het meest waarderen aan de Jeugdsectie is de mogelijkheid om in de natuur met een gezellige groep aan het dagelijkse ritme te ontsnappen. 'De Jeugdsectie is een veilige en leuke omgeving om zelfstandig in te worden', zeggen ze. Alles mag en niets moet, dus je kunt lekker je eigen gang gaan, maar er is toch een kleine vorm van sociale controle. 'Je krijgt zelfs "spelenderwijs" de clubregels mee, bijvoorbeeld dat je samen het toiletgebouw schoonmaakt.' Maar het gebrek aan een echte leiding tijdens het weekend kunnen de dames dan weer erg waarderen; 'het is fijn om geen verplichtingen te hebben.'

In al die jaren hebben Esther en Sarah heel veel meegemaakt waarbij de Rally in Polen, met de jute jurkjes tijdens het 'anything but clothes'-feest en Pizza Poznan, zeker in de top vijf staat van hun leukste jeugdsectie-ervaringen.

Ook voor 2017 hebben we weer een hoop leuke weekenden gepland. Zie de JS-update voor het toerprogramma en zet alles in je agenda. Tot ziens!

Join us on Facebook

9 buiten spoor

jeugdsectie@kampeerclub.nl

Tekst: Yoëlle van Driel. Foto Sarah en Esther: ©Henni Bunnik - www.hennibunnik.nl

De ruige ruggengraat van



Gelopen afstand: ongeveer 430 km

Totaal hoogtemeters: 12.000 m

Aantal wandeldagen: 20

Aantal rustdagen: 2

Periode: september 2016

Engeland

De Pennine Way is een langeafstandspad over de 'ruggengraat' van Engeland, door de natuurgebieden Peak District, de Pennines, de Yorkshire Dales en Northumberland. Het wordt gezien als de meest uitdagende hike die Engeland te bieden heeft.

vennetjes kunnen in diepte verschillen van 10 cm tot meerdere meters. Je moet er niet aan denken om daarin te verdwijnen. Gelukkig is er in elk gehucht een kampeertreintje. Variërend van een klein veldje tot een mooi uitgestrekt terrein met meestal een bescheiden toiletgelegenheid. Precies zoals NTKC-leden dit zo graag willen.

Met deze hike van drie weken is een langgekoesterde droom in vervulling gegaan. De Pennine Way is enerzijds een echte fysieke uitdaging door de aard van het terrein en de grote hoogteverschillen. Anderzijds is het een mentale uitdaging door de afstand, de uitgestrektheid van het gebied en de wisselende weersomstandigheden. Maar één ding weet ik zeker: deze droom was geen bedrog, maar een prachtige en onvergetelijke ervaring!

Ook buiten de eigen terreinen zoeken NTKC-leden vaak rust en stilte en/of een sportief avontuur. Te voet, per fiets of met de kano, met de auto of ov: verhalen over bijzondere kampeertochten in binnen- of buitenland zijn welkom bij redactie@kampeerclub.nl.

Willem de Beer wandelde drie weken lang de uitdagende Pennine Way. In zijn eentje, met tent en rugzak, in soms barre weersomstandigheden.

Kermend van de pijn laat ik me voor de zoveelste keer op mijn zij rollen en gesp mijn 18 kg zware rugzak af. De spanning over mijn droom om solo een hike te maken van meerdere weken is in mijn rug geschoten. Ik druk mezelf overeind, schenk een kop thee in en kijk om me heen. In de verte zie ik de heuvels van het Peak District overgaan in die van de Yorkshire Dales. De typische kale heuvels van Engeland bieden een ongelofelijk panorama dat de komende weken mijn thuis zal zijn. Langzaam voel ik de spanning uit mijn rug trekken en realiseer ik me opnieuw wat een enorme geluksvogel ik ben.

Voor de gek gehouden

Tijdens de zomervakantie met het gezin had ik alle tijd om de routekaart van de Pennine Way te bestuderen. Met een glas sangria en gekleed in niet meer dan een T-shirt en zwembroek raakte ik van namen op de kaart als Great Hill, Windy Gyle en Devils Dyke niet zwaar onder de indruk.

De realiteit is dat de hoogteverschillen flinke fysieke uitdagingen zijn. Het typische van Engelse heuvels is dat ze je steeds voor de gek houden. De ogenschijnlijke top is regelmatig niet meer dan een afvlakking waarna het pad weer verder stijgt. Niet één keer, maar meerdere keren achter elkaar.

Maar wat krijg je steeds weer een beloning. Prachtige vergezichten of ruige weersomstandigheden met mist en harde wind. Vaak kon ik me er maar moeilijk toe zetten om weer af te dalen vanwege het euforische gevoel dat een behaalde top met zich meebrengt.

Moors en potholes

Het vlakke terrein dat ik vooraf als een reusachtig wildkampeertreintje had beoor-

deeld, blijkt een metersdikke, met water volgezogen laag veen te zijn. Het Penninisch gebergte is nu eenmaal het natste deel van Engeland. Deze zogenaamde moors zijn niet alleen te sponzig om je tent op te zetten, maar bovendien erg gevaarlijk. In de dikke veenlaag zoekt het water zijn weg naar beneden zodat er ondergrondse stroompjes ontstaan. Uiteindelijk leiden die tot verzakkingen, zogenaamde potholes. Die met gitzwart water gevulde



Gastvrij kamperen bij leden?

Al lang suddert in onze club de ambitie voor een netwerk van terreinen op fietsafstand. Zoals we dat in 1927 hadden: in het boek *Leven onder een linnen dak* (1992) meldt Adriaan de Lathouder dat destijds meer dan tweehonderd eigenaren van terreintjes onze leden toestemming gaven om er te kamperen. Na 1950 verwierven we veel eigen terreinen, maar van een landelijk netwerk op fietsafstand is geen sprake meer. Zou een aanvullend netwerk van gastvrije kampeerplekken van leden voor leden mogelijk zijn?

Clubleden in een stil dorp in het noorden van Drenthe zetten ons op het spoor. Zij hebben een groot erf, een toilet in de schuur en willen graag iets terugdoen voor de club. Wanneer je lopend of met de fiets komt, mag je kamperend twee nachten hun gast zijn. Voorwaarden zijn dat je vooraf telefonisch contact opneemt en dat de plek niet bezet is. Overnachten is gratis, twee tenten is het maximum. Een mooi initiatief, binnenkort zullen we de gegevens op de website vermelden.

Wordt dit het startpunt om een oude ambitie waar te maken? Heb je ook een ruim erf dat geschikt kan zijn? Meld het bij het hoofdbestuur, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Albert Fien



Afgelopen zomer gaf hij op terrein De Slufter spontaan een rondleiding voor een groep kampeers, met uitleg over de geschiedenis en de ecologie.

Tekst en foto's: Dries Oosterhof

'Op De Slufter liggen mijn roots, dat is echt mijn favoriete terrein', vertelt Boudewijn Brugge. 'Als klein jochie kwam ik hier al met mijn ouders, mijn vader was als "groenman" mijn voorganger op het terrein. Nu zie ik allemaal andere gezichten dan toen, vooral jonge gezinnen met kinderen, en andere tenten, zoals tipi's. En dan weet ik het zeker: onze manier van kamperen voorziet nog steeds in een behoefte.'

Kampeeroöperatie

Net als zijn vader heeft Boudewijn Brugge (35) groene vingers: ook hij was op Texel negen jaar 'groenman', een term die hij veel beter de lading vindt dekken dan de formele titel 'terreincommissaris'. Zijn groene vingers worden gestuurd door een geschoolde blik: hij heeft de opleiding bos- en natuurbeheer gedaan, gevolgd door de docentenopleiding biologie. In zijn werkzame leven beheert hij een freelance-beschikbaarheids-app. 'Wij willen dat organisaties en freelancers rechtstreeks kunnen samenwerken', betoogt Boudewijn. 'Op ons platform verbinden freelancers of bedrijven zich in teams en vanaf dat moment kunnen zij ook elkaars beschikbaarheid zien. Er ontstaat een soort mondiale freelance-coöperatie! En dat vind ik een mooie parallel, want de NTKC is eigenlijk een soort kampeeroöperatie! Wij zijn verbonden door eenzelfde interesse, het kamperen en het buiten zijn. Met allemaal een eigen specia-

lisme, dat we kunnen inzetten voor de club in een tijdelijk project. Prachtig toch!'

Flexibeler organisatie

'Het is fantastisch om te zien hoe de club net op tijd klaar is voor de eenentwintigste eeuw. Precies op het juiste moment komen de juiste personen bij elkaar die de club omtoveren naar een eigentijdse organisatie. Dat is de tweede parallel die ik zie. Want de noodzaak om flexibeler te worden is van groot belang voor het voortbestaan van een organisatie. Net als in de natuur geldt ook voor organisaties meestal de eenvoudige regel: aanpassen of verdwijnen. Toen de nieuwe website online ging en het lidmaatschap en betaling geautomatiseerd werden dacht ik: Yes, we zijn klaar voor de toekomst! Het nieuwe clubblad is wat mij betreft een tastbare totempaal die ons verbindt: 'wij houden van kamperen in de natuur!' Ik krijg in elk geval zin om op pad te gaan als ik deze prachtige foto's en verhalen zie. Afgelopen zomer zag ik die nieuwe flexibiliteit ook terug bij kampeers die het initiatief namen om - in overleg met kampmeester en terreincommissaris - ter plekke te gaan maaien. Een prima manier om tijdens het hoogseizoen aan beheer van het duinlandschap te doen. Door mensen die zich niet voor de werkdagen vrij kunnen maken en zo toch meewerken aan het onderhoud van die prachtige terreinen.'



Natuur versterken

'Met interesse zie ik ook dat de club steeds meer een natuurbeherende instantie wordt. Een logische en goede combinatie: want niks is fijner dan kamperen in de prachtigste natuur. Sterker nog: kamperen kan de natuur enorm versterken! Door ons geschuifel met tentjes ontstaan er soms weer kale plekjes en kan de ontwikkeling weer van voor af aan beginnen, dat geeft diversiteit. Als je natuur wilt beheren, is een eenduidige langetermijnvisie heel erg van belang: welke supernatuur hebben we, wat willen we behouden en hoe doen we dat? Bijvoorbeeld: welke bomen mogen driehonderd jaar of ouder worden en daar moeten we dan ook echt van afblijven. Ik denk dat het daarom heel goed is dat we in het HB weer een bestuurslid groenbeheer en -beleid hebben, die daar centraal sturing aan gaat geven.'

Best bewaarde geheim

'Het leuke van de nieuwe kampeerclub is dat je dit met trots door kunt geven aan je vrienden. Vrijwel alle door ons geïntroduceerde kampeervrienden zijn lid gebleven. Zij hebben het gevoel een soort geheim te hebben ontdekt. Van "ik wist niet dat dit bestond" tot "wauw, echt, mag ik hier mijn tent neerzetten?" Ik denk dat we allemaal nog heel lang kunnen kamperen, wanneer we dit best bewaarde geheim van authenticiteit en eenvoud doorvertellen.'

In gesprek met Boudewijn Brugge



Tekst: Marga van Haeringen-Kokkelink
Foto's: Bert Hoogveld en Albert Fien

Huzarenstuk op De Heerkuil

Het nieuwe toiletgebouw op De Heerkuil is wat betreft de ledeninzet een huzarenstuk.

Hoe je zo'n klus met louter vrijwilligers klaart?

'Een goede sfeer, enthousiasme, doen waar je goed in bent, vasthoudendheid en elkaar de ruimte laten.'



2008

Eerste renovatieplannen
Beheerscommissie De Heerkuil

2014

Eerste schetsen
Albert Fien
Klankbordgroep: Bert van Hulst,
Gijs Van As, Marnix Rosbach en
Nico Erkamp

2015

Eerste bouwvergunning
Diverse aanbestedingen
boven begroting
Albert Fien



**Kampeerclub
samen runnen**

Wil je structureel of af en toe je steentje bijdragen aan het reilen en zeilen van je afdeling, een terrein of het landelijk clubgebeuren? Mail dan naar samenwerken@kampeerclub.nl en laat weten voor welke klusjes of klussen je beschikbaar bent.



2016

Maart
Nieuwe aanbesteding en bouwvergunning
Bouwteam samenstellen
Albert Fien
Mike de Bakker

Zomer

Dakspanten fabriceren
Mike de Bakker
Wia de Bakker
Stefan de Bakker
Albert Fien

September

Sloop oude gebouw
Schanskorfmuur bouwen
Vorbereiden nieuwbouw (mobiel)
Albert Fien, opdrachtgever en coördinatie (HB terreinen technisch)
Harma Fien, hovenier
Mike de Bakker, uitvoerder, dakspanten
Wia de Bakker, catering
Dick Groen, elektricien
Elly Groen, transportbegeleider
Jan Nijhuis, coördinatiecommissie technisch
Albert Nijmeijer, loodgieter
Janny Nijmeijer, stenenstapelaar
Louis van Ollefen, elektra
Stefan de Bakker, around
Ed Harmsen, around
Marianne Harmsen, coach
Maria Hofhuis, stenenbikker
Frans Hofhuis, schilder
Jos Boin, hoogvlieger
Joke Boin, topkok
Bert Hoogveld, coördinatiecommissie communicatie
Don Shepherd, coördinatiecommissie groen

Oktober

Plaatsen en aansluiten mobielbouw
Plaatsen dakspanten, monteren dakplaten

November

Leggen sedumdak
Werkweekend
Vrienden van De Heerkuil
Opening deel nieuwe faciliteiten

2017

Maart
Opening nieuwe faciliteiten





Foto Adri de Groot, vogeldagboek.nl

Ze zijn er weer! 8 oktober werden de eerste waargenomen op Texel; een paar dagen later verschenen ze ook op de andere waddeneilanden en op het vasteland. De pestvogel. Een vogelsoort uit het Hoge Noorden. Hij broedt in de bosgebieden van Scandinavië en in de Russische taiga waar hij leeft van insecten. In de winter zijn er geen insecten en schakelen de vogels over op het eten van bessen. Wanneer er te weinig bessen zijn, vliegen ze massaal naar het zuiden, ook dus naar Nederland. Elke winter worden er wel enkele tientallen pestvogels bij ons gezien.

Wanneer het aantal groter is dan 2.000 spreekt men van een invasie. In 2004/2005 bijvoorbeeld bezochten 4.300 pestvogels ons land. Daarvoor was er een invasiejaar in 1995/1996 en de grootste invasie tot nu toe was in de winter van 1965/1966 met 11.000 vogels. Deze winter zijn er zeker 2.000 pestvogels ons land binnengevlogen, dus weer een invasie!

De pestvogel is een heel kleurrijke verschijning. Hij heeft de grootte van een 'bolle' spreeuw, maar dan met een grote kuif. De kop is markant getekend door een kastanjebruin gezicht met een zwarte oogstreep en keel. Vleugels en staart zijn geel, wit en zwart gekleurd. Erg bijzonder zijn de glimmende lakrode hoornplaatjes aan de punt van de handpennen.

Pestvogels heten zo omdat hun onregelmatige verschijnen in West-Europa werd gezien als voorbode van allerlei rampspoed, zoals hongersnood, oorlog en epidemieën zoals de pest. Tegenwoordig weten we gelukkig wel beter en wordt er door vogelliefhebbers juist uitgekeken naar het verschijnen van de vogels. Ook op de NTKC-terreinen is de soort juist deze winter zeker te verwachten. Zoek vooral in besdragende struiken zoals meidoorn, lijsterbes en Gelderse roos.

Ton Hermans en Karin Koppen

Stuur je leukste kampeefoto, kampeerverhaal of kampeertekening naar redactie@kampeerclub.nl. De mooiste zetten we op de website!

WINTERSLAAP

BUITENKINDEREN >>

Als je in de winter een slapende egel vindt, moet je hem vooral niet wakker maken. Dan gaat hij dood van de honger! Omdat er 's winters bijna geen eten is, gaan egels wel vijf maanden slapen. Ze halen dan bijna geen adem meer. Hun hart klopt heel langzaam en hun temperatuur gaat omlaag. Zo kunnen ze een hele tijd zonder eten. In de lente worden egels vanzelf weer wakker. Ze zijn dan heel mager geworden. Maar dan zijn er gelukkig weer genoeg insecten en regenwormen om te eten.



Verstopperkje bij volle maan

Als Birke Weergang (6 jaar) kampeert, klimt ze in de klimboom en bakt ze broodjes boven het kampvuur.

'Kamperen is heel, heel, heel, heel erg leuk! Onyx, de poes, gaat ook altijd mee. We deden een keer verstopperkje in het donker, bij volle maan. Dat was spannend! En als ik jarig ben, vier ik mijn kinderfeestje op het kampeerterrein!'

Rebus



doen

Trakteer de vogels



Veel vogels kunnen 's winters wat extra eten gebruiken. Je kunt ze helpen door vetbollen voor ze te maken. Je hebt nodig: 1 kg ongezouten frituurvet (te koop in de supermarkt), 1 kg vogelzaden en zonnebloempitten (te koop in de dierenwinkel), een stuk of 10 kartonnen bekertjes of 5 lege melk- of yoghurtpakken (10 cm vanaf de onderkant afgeknipt en schoongemaakt), katoendraad.

- Laat een volwassene het vet smelten in een pan. Het moet nét vloeibaar zijn, maar niet heet.
- Roer het strooivoer erdoorheen.
- Giet het mengsel voorzichtig in de bekertjes of melkpakken.
- Duw er een flink stuk katoenen draad in en zorg dat die er zo'n 20 cm uitsteekt.
- Zet de bekertjes of pakken een nachtje in de koelkast zodat het vet hard wordt.
- Duw aan de onderkant van de pakken of bekertjes de vetbollen eruit. Als het niet gaat, kun je de onderkant heel even in heet water houden.
- Hang de bollen aan een boomtak in jullie tuin, in een park of in een bos.

Zwerversteken



In Normandië, Frankrijk, zagen we dit huis waar vreemdelingen via de schoorsteen zeker welkom zijn.

Jan Duitshof



Het NTKC-logo is gebaseerd op een geheim zwerversteken.



Volgens de overlevering lieten zwerwers elkaar hiermee weten: 'hier is het veilig', 'hier woont goed volk'. Nog steeds willen we met ons logo een gastvrij welkom uitdrukken.

Ook ergens ons zwerversteken gevonden, of er zelf een gemaakt? Stuur je foto naar redactie@kampeerclub.nl.

Voor het voetlicht in 5 vragen

Anke Brinkman

Kennismaking

De NTKC heb ik leren kennen via vereniging De Wereldfietsers. Ben Huve en Ingrid Stickelorum organiseren ieder najaar een speciaal kennismakingsweekend voor medewereldfietsers om de NTKC-terreinen te laten zien. Vorig jaar was ik aangenaam verrast door de terreinen in Lochem, Ootmarsum en Winterswijk. Het deed me denken aan vroeger toen ik nog 'padvinder' was: primitieve terreinen, vuurtje stoken, mooie plaatsen in de natuur. Vroeger heb ik veel op Het Naaldenveld gekampeerd en tot mijn verrassing zag ik dat dat een gastterrein is van de NTKC.

Favoriete terrein

De terreinen in de Achterhoek vind ik erg mooi, maar mijn favoriete terrein is denk ik Texel. Ik ben geboren in Den Helder, dus dat eiland heeft een grote plek in mijn hart. En omdat ik dol ben op water vermoed ik dat ik het in Huizen ook wel naar mijn zin zal hebben. Deze twee terreinen staan al vanaf het begin hoog op mijn lijstje.

Tent

Een lichtgewicht trekkerstent van een vrij onbekend merk: de Nitro lite 200+ van Force Ten, veel ruimte en weinig gewicht. Force Ten is de lichtgewicht tak van Vango. Ook geschikt om in de winter mee te kamperen.

Wat zou je anders willen?

Dat de NTKC wat minder belerend overkomt. Gewoon kunnen afwassen bij of in het toiletgebouw, kunnen fietsen over het terrein. NTKC'ers weten zelf volgens mij goed genoeg hoe ze zo min mogelijk overlast veroorzaken en ze houden rekening met het milieu en het terrein. Ik ben wat allergisch voor het wijzende vingertje.

Verder

De terreinen liggen op prachtige locaties en zijn uitermate geschikt voor fietskamperen. Meer dan een douche en een warme kampvuurkuil hebben fietsers niet nodig. Normaal kampeer ik op de natuurkampeerterreinen. De NTKC-terreinen zijn daarop een mooie aanvulling.

NTKC-lid sinds: 2015
Woonplaats: Haarlem
Leeftijd: 54
Beroep: deels afgekeurd, daarnaast een eigen bedrijf in fotografie en grafisch ontwerp
Kampeert met: fiets en lichtgewicht tentje
Hobby's: sporten, fietsen, fotograferen, buiten zijn!

in europa

NTKC'ers delen hun ervaringen met eenvoudige, kleinschalige, natuurlijke en rustige kampeerterreinen buiten Nederland. Het laatste overzicht vind je op de website (zoek op 'kamperen in het buitenland').

Camping à La Ferme des Boutins



Frankrijk, Rhône-Alpes (Trièves)
Les Boutins
38710 Saint-Baudille-et-Pipet
Tel. +33 476346364
fermedesboutins.com

Boerderij die naast gîtes en kamers op haar terrein een paar mooie tentplekken heeft.

Een paar jaar geleden hebben we een ruime week gestaan op deze schitterende plek. Uitzicht over het dal en de Mont Aiguille in de verte.

Bas Ruggeberg en Marjolijn Steffens

Camping La Montgarnie



Frankrijk, Bourgogne
71160 Gilly sur Loire
Tel. +33 3 85539779/+31 652727230
lamontgarnie.com

Rustige, rustieke camping rondom een boerenhof, circa 10 gezinsplaatsen op 4 ha. Open van 15 juni tot 1 september. Vooral geschikt voor tenten, beperkt voor campers en caravans.

Nog nooit hebben wij op een kampeerterrein zo veel ruimte om ons heen gehad als hier! Er is een zwembad(je), een beschaduwde terras en een bar (met lokale biertjes en een aantal keer per week de mogelijkheid om mee te eten). Voor kinderen is er een plek om hutten te bouwen, een plek om te voetballen en een tafeltennistafel. Iedere ochtend heerlijk vers brood en een zeer gastvrije ontvangst door het Nederlandse echtpaar Bert en Jacinta. Bij de receptie is wifi. Er is elektriciteit en gasten kunnen gebruikmaken van een koelkast, vriezer en magnetron. In de nabije omgeving vind je een dieren-/pretpark en een aantal sfeervolle stadjes. De Loire (op 4 km) biedt allereerste gelegenheid tot vermaak (picknicken, kanoën).

Mieke Jansen

Winterkamperen op de website

Ben jij een doorgewinterde winterkampeerder, of denk je: mij niet gezien? Heb je het altijd al eens willen proberen, maar vraag je je af of je er de juiste spullen voor hebt? Onze pagina 'Winterkamperen: zo houd je het warm en leuk' staat vol praktische tips en ervaringsverhalen. Kampeerclub.nl, zoek op 'winterkamperen'. Check ook ons 'overzicht wintervoorzieningen terreinen'.

Persoonlijke berichten

Geboren

S.R.R. (Seth) Winkel, zoon van John en Shahrzad Winkel, 8 mei 2016

Overleden

Dhr. Jan Vorst, 23 juli 2016

Dhr. M.H.P. (Marc) van Iersel, Duivendrecht, 18 augustus 2016

Mevr. Irma Veronika Koning-Smit, Hilversum, 17 september 2016

Mevr. Emmy van Zandbergen, Haarlem, 21 september 2016

Mevr. H. van den Oever, Utrecht, 29 september 2016

Mevr. Eleonora Ingrid (Nori) Masselink-van der Zwan, Rijswijk, 4 oktober 2016

Dhr. A.H. (Albert) van Schaik, Ophemert, 20 oktober 2016

Mevr. A.T. van der Linde-Pille, 29 oktober 2016

Mevr. Manon Bongartz-Potters, Veldhoven, bericht ontvangen november 2016

Hier en nu

Het groen van dit trekkerstentje, ver boven de boomgrens, valt bijna weg tegen het gras; de piramidevorm weerspiegelt op bescheiden wijze de bergtop op de achtergrond.

De Engelse kunstenaar Richard Long maakte deze foto tijdens een twaalfdaagse wandeltocht door Ecuador. Longs werk bestaat voor een belangrijk deel uit wandelingen door verlaten landschappen. Tijdens die wandelingen laat hij soms subtiele, tijdelijke sporen na: door een paar keer heen en weer te lopen creëert hij een lijn van voetafdrukken of hij legt een cirkel van takken of stenen. Het enige overblijfsel van deze activiteiten zijn de kaarten, teksten en foto's waarmee hij ze vastlegt.

Soms, niet vaak, is op die foto's het groene tentje te zien waarin Long tijdens veel wandelexpedities overnacht. Na zijn vertrek zal niets op deze plek meer aan Longs aanwezigheid herinneren. Net zoals een platgelopen lijn in gras snel weer verdwijnt. En sterker nog: zoals er op den duur van geen enkel mensenleven iets tastbaars overblijft.

Richard Long gaat het vooral om de eenvoudige, fysieke kwaliteit van wandelen en kamperen, om aandacht voor het landschap en voor het ritme van de natuur. Niet voor niets noemde hij de set van vier foto's waarvan deze foto deel uitmaakt 'Being in the Moment'.

Marleen Blokhuis



©Richard Long, Being in the Moment: Sixth morning camp, 1998, off-setdruk, c/o Pictoright Amsterdam 2016

Nieuws van de club

Welkom op de ALV

Op 25 maart 2017 houden we in buurthuis Phoenix, Pastoor van Winkelstraat 11, Schaijk onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Alle leden, kennismakingsleden, gezinsleden en hun kinderen nodigen we uit om naar Schaijk te komen. Er is ruimte genoeg! Het programma maken we bekend via de site, de maandelijkse nieuwsbrieven en Facebook. Als je de nieuwsbrieven nog niet krijgt, geef dan je e-mailadres door via kampeerclub.nl.

Vanuit de Clubraad

Op 19 november kwam in Huizen de Clubraad bij elkaar. Bestuursleden en afgevaardigden van de afdelingen gingen met het HB in gesprek over verschillende zaken die clubbreed leven. Belangrijk onderwerp was hoe we met elkaar omgaan en willen omgaan. Het voorstel voor de mogelijkheid tot winterkamperen met de caravan voor alle leden werd met overgrote meerderheid aangenomen en zal op de ALV in stemming worden gebracht. Een compleet verslag vind je op de website (Terreinen > Afdelingen/Secties > NTKC algemeen).

Camping Card International

NTKC-leden kunnen tot 15 februari hun internationale kampeerpaspoort CCI aanvragen via kampeerclub.nl > Mijn NTKC > FICC kaart aanvragen. De CCI geldt op veel buitenlandse campings als identiteitsbewijs, als kortingskaart en bovendien ben je op de camping WA verzekerd.

campingcardinternational.com

Nieuwe aanduidingen K en C op pasjes

Behalve je persoonlijke gegevens, je lidmaatschapsnummer en je afdeling kan op je lidmaatschapspasje ook een C of een K vermeld staan.

Met ingang van dit clubjaar gebruiken we de K voor kennismakingsleden (tot nu toe de C van Candidaatleden) en de C voor leden met een caravanmachtiging (tot nu toe de K van Kampeerwaggen). Achter de C volgt nog een nummer: C 400 staat voor een machtiging voor een caravan die inwendig, op tafelhoogte, maximaal 4 m lang is, en C 450 voor een opbouw lengte van maximaal 4,50 m.

NTKC asbestvrij

Per 2024 wil de Rijksoverheid een asbestvrij Nederland; de NTKC is ruim voor die tijd klaar. Tot 1993 was het gewoon om asbestgolfplaten op daken te leggen. De toiletgebouwen in Winterswijk, Ootmarsum en Lochem dateren van kort daarvoor en zijn de laatste waarin de club asbest verwerkte. Ook enkele oudere gebouwen hebben nog asbesthoudende daken. Inmiddels zijn een aantal van onze terreinen asbestvrij gemaakt, het meest recent De Heerkuil in St. Geertruid. De Slufter op Texel is in uitvoering en Masterveld in Winterswijk volgt binnenkort. Op Texel maken we zo veel mogelijk 'werk met werk' door de golfplaten te vervangen wanneer we het dak verlengen voor de afwasvoorziening. In Winterswijk combineren we het afvoeren van de golfplaten met de aanleg van geisers voor twee warme douches. Voor Het Groene Hart in Hazerswoude (daken op het praathuis en de werkschuur) maken we komend jaar een planning.

Herinrichting 't Springendal

Het bos op 't Springendal groeit steeds verder dicht en dat bemoeilijkt het kamperen. In overleg met Staatsbosbeheer (van wie wij het terrein pachten) hebben we daarom een plan gemaakt om het half-open beeld van de jaren '50 te herstellen. Na een jaar onderhandelen zijn zowel provincie als gemeente nu met dit beheer- en ontwikkelingsplan akkoord.

In dit kader kapt een aannemer tussen 12 december en half januari enkele honderden bomen. De lokale mengroep sleept met vijf trekpaarden de stammen het bos uit. Op die manier blijft de humuslaag op het terrein intact. Tijdens het werk is het terrein afgesloten (ook voor kijkers) en kun je op het terrein niet kamperen.

Dras wordt droog op 't Aagt

Bij hevige regenval werden vooral de veldjes achter op 't Aagt zo drassig, dat kamperen geen pretje meer was. Afgelopen najaar is daarom met hulp van vele leden en een aannemer een ooit gedempte sloot weer uitgegraven en zijn drainagebuizen gelegd. Overtollig water loopt nu via de drainagebuizen naar deze sloot, die met een ingegraven kunststof pijp verbonden is met de lange sloot naast het terrein. Ook kreeg de nieuwe sloot een prachtige brug. Lees op de website (zoek op 'dras') het complete verslag van ineke dammers. We kunnen weer droog kamperen op 't Aagt!

kampeerclub.nl > terreinen

Perspectief op ruil De Brobbelbies



Direct naast De Brobbelbies komt Natuurpoort De Maashorst. Dat betekent behalve een grote parkeerplaats de mogelijkheid van een hotel, restaurant, uitkijktoren en verschillende speelvoorzieningen. Ook meerdaagse (sport)evenementen zijn niet uitgesloten. Omdat dit de rust op ons terrein bedreigt, heeft de NTKC bij de gemeente een zienswijze ingediend waarin wij bezwaar maken tegen het bestemmingsplan voor deze natuurpoort. Afgelopen najaar vroeg HB-lid Albert Fien in een raadsvergadering nog eens aandacht voor onze positie, en met succes. Het bestemmingsplan werd weliswaar vastgesteld, maar de wethouder kreeg van verschillende partijen het verzoek om

constructief met de NTKC in overleg te blijven. Dat overleg gaat over een ruil: de gemeente Landerd koopt ons terrein en wij kopen van hen een terrein bij Nabbegat, aan de andere kant van natuurgebied De Maashorst. Het verschil in waarde moet de kosten van onze verhuizing dekken. Na verschil van mening over uitgangspunten van verschillende taxaties hebben de taxateurs een werkbaar en voor alle partijen acceptabel alternatief gevonden. Uiteraard kan er in de procedures nog van alles misgaan, maar de provincie Noord-Brabant is positief, zowel over de bestemmingsruil als over de inzet van subsidie aan de gemeente voor de grondruil.

Nieuws van de terreinen

tent versleten?
model al 20 jaar
niet meer gemaakt?



voor **Tatteljee**
geen probleem



HET BUITEN
AVONTUURLIJK BUITEN KOKEN OP HOUTVUUR

Dutch Ovens, Skillets en sets	v.a. € 14,95
Verskillende Woodgas Stove's	v.a. € 59,95
White Box Stove	v.a. € 22,50
Producten van FireBox	v.a. € 12,95
Driepoten met en zonder Grill	v.a. € 19,95
Vuurtafels tot 100 cm	v.a. € 19,95

www.HETBUITEN.NL



een fysieke oppepper, een geestelijke
oppepper, je smaakpapillen strelen

Globetrotter
Buitensportvoeding




en dat terwijl je voor je tent zit, of in een hut. Al je voedsel voor onderweg: Binnen vijf dagen in huis. Bestellen en informatie via onze website: www.globetrotter.nl

Gastvrij genieten op landgoed Old Putten.



T. 0525-681938 - www.oldputten.nl






Kampvuurplaats, workshops, wi-fi, trekkershutten, verse broodjes, verse groente. Nabij Veluwemeer & vestingstadje Elburg (500 mtr.)

Waar hout is, kun je koken!

EcoZoom Versa
€129,00



Online bestellen?
kookvuur.nl
Gratis verzending bij besteding boven €50,00

- ⚡ Weinig hout nodig
- ⚡ RVS handvaten
- ⚡ Gietijzeren bovenkant
- ⚡ Keramische isolatie
- ⚡ Sneller gereed dan een BBQ
- ⚡ Afmetingen 24x24x29 cm (lxbxh)
- ⚡ Gewicht 7300 gram



Sportief en actief kamperen mét een beperkte uitrusting?



WWW.BUSHCRAFTSHOP.NL
DÉ WEBWINKEL VOOR BUSHCRAFT, SURVIVAL EN OUTDOOR!

BUSHCRAFTshop.nl
Beleef Buiten!

Hertzweg 7c, 4338 PX Middelburg,
info@bushcraftshop.nl, Tel +31(0)118 436 241

DE AVAGHON 29'ER IS OOK
UIT TE RUSTEN MET BAGAGE-
DRAGERS, DUS NIET ALLÉÉN
GESCHIKT VOOR BIKEPACKERS



Bike4travel: de specialist voor je fietsvakantie.
www.bike4travel.nl | Satijnbloem 41, Rotterdam | 010 4626909

SANTOS **idwork** **Van Nicholas**
terrain **vsf fahrradmanufaktur**



TKBN
Toeristische Kano Bond Nederland

Sportief, recreatief, milieuvriendelijk

- ✓ vlakwater, grootwater, wildwater
- ✓ kajak, canadees, surfski, sup
- ✓ natuurbeleving én sporten
- ✓ dagtochten, weekenden, kampen
- ✓ trektochten in het buitenland
- ✓ kanokampeergids met 500 campings
- ✓ prima kanoverzekering
- ✓ WA-verzekering voor verenigingen
- ✓ lage contributie inclusief gezin
- ✓ belangenbehartiging
- ✓ 6x per jaar magazine Kanotities

www.tkbn.nl info@tkbn.nl



't Aagt, Eenrum
kreeg zijn sloot terug (zie ook
p. 21).



1

De Heerkuil, St. Geertruid
kreeg een nieuw
toiletgebouw met groendak
(zie p. 14).



7

De Valkenbelt, Lochem
heeft een nieuwe
picknicktafel met vaste
ophangpunten voor een tarp.



19

NTKC-terreinen

- 1 't Aagt, Eenrum
- 2 Austerlitz, Austerlitz
- 3 De Brobbelbies, Schaijk
- 4 Het Essenbos, Ouddorp
- 5 Het Groene Hart, Hazerswoude
- 6 De Haan, Loosduinen
- 7 De Heerkuil, St. Geertruid
- 8 De Herteweide, Zorgvlied
- 9 Huizen, Naarden
- 10 De Kooiberg, Ugchelen
- 11 Limmen, Limmen
- 12 Masterveld, Winterswijk
- 13 Roggebot, Dronten
- 14 De Ronde Hoek, Haastrecht
- 15 De Slufter, De Cocksdorp
- 16 De Smagten, Bladel
- 17 't Springendal, Ootmarsum
- 18 Den Treek, Leusden
- 19 De Valkenbelt, Lochem
- 20 Zuudschorre, Ellewoutsdijk

Gastvrije terreinen:

- 21 Het Naaldenveld, Aerdenhout
- 22 De Vrijenberg, Loenen
- 23 Beundersveld, Beckum



7