



buiten spoor

De Valkenbelt

In gesprek met
Maria en Frans
Hofhuis

Clubjaar in cijfers



Buitenspoor verschijnt 4 x per jaar

Uiterste inleverdatum kopij nieuws van de club/terreinen voor nr. 4 (oktober - december): 23 augustus 2022. De redactie heeft het recht om kopij in te korten, anderszins te wijzigen of in het geheel niet op te nemen.

Redactie Marleen Blokhuis, Janwillem van Dijk, Margreet Geels, Nienke Onkenhout, Martijn Treffers, Roosmarij Vanhommerig

Eindredactie Anne en Eli Vlessing
redactie@kampeerclub.nl

Aan dit nummer werkten mee

Floor Bennebroek, Huibert Crijns, Karen van Geffen, Ton Hermans, Klaas Hilhorst, Sjoerd Huinink, Mieke Huisman, Gert-Jan Kooren, Karin Koppen, Vincent Tollenaar, Erik Venneman.

Advertentie-acquisitie

advertenties@kampeerclub.nl

De vereniging is niet aansprakelijk voor de inhoud van commerciële advertenties.

Ontwerp LevievanderMeer.nl

Foto omslag Vincent Tollenaar

Druk robstolk@

NTKC (Nederlandse Toeristen Kampeer Club) is een vereniging die zich richt op sportief kamperen met bescheiden uitrusting en op het behoud en herstel van natuur en landschap op haar terreinen.

Kernwaarden zijn rust en ruimte, respect voor natuur, milieu en voor elkaar. NTKC beoogt geen winst, functioneert geheel op basis van zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt over 20 natuurterreinen door heel Nederland. Opgericht 5 mei 1912; lid FICC. Het clubjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september (opzeggen voor 1 september).

Algemene informatie vind je op/in www.kampeerclub.nl, Buitenspoor en de NTKC Nieuwsbrief.

Clubbureau NTKC Larikslaan 5, 3833 AM Leusden, tel. 0334323376
clubbureau@kampeerclub.nl

www.kampeerclub.nl

Inhoud

- 4  **Vriendelijke Valkenbelt**
- 10 **In gesprek met Maria en Frans Hofhuis**
- 12 **Clubjaar in cijfers**
- 19  **Tent & techniek: brandertjes**

En verder

- 8 Kamperen in de kunst Eenpitter
- 9 Jeugdsectie
- 16 Feestverlichting
- 17 Buitenkinderen
- 18 Zwerversteken Leeslicht
- 20 Nieuws van de club
- 22 Verkassen: beleef de NTKC

Selectie uit de agenda

Al onze agenda's staan natuurlijk vol met zomerkampeerplannen, maar wie dat wil combineren met een traditionele NTKC-activiteit, kan zijn hart ophalen. Voor een volledig overzicht en de actuele status van alle activiteiten, kijk je op kampeerclub.nl > clubberichten > agenda.



Zomertoer

Van **23 tot en met 31 juli** start de (alweer 33e) Jeugdsectie Zomertoer in Limmen. Schrijf je in!



Buitengewoon

Het tweede weekend van de LHBTIQ* groep van de NTKC vindt plaats op Limmen op **27 en 28 augustus**.



Kinderweekend De Haan

Een zeer goede en gewaardeerde traditie: het Kinderweekend. Dit jaar op **3 en 4 september** op De Haan in Den Haag. Thema dit jaar: piraten ...

VOORWOORD

K

Wie buiten het seizoen, buiten de vakanties en buiten het weekend kampeert, weet dat de kans op het kampmeesterschap relatief hoog is. Helemaal als je om wat voor reden dan ook, vroeg bij het terrein arriveert. Parkeervakken leeg, geen fietsen tegen het hekje, alles nog op slot. We heten onszelf welkom en schrijven ons bij onszelf in. Nadat we elkaars lidmaatschapspassen vluchtig hebben gecontroleerd, zetten we de tent op. Na een lichte aarzeling besluiten we de kampmeestervlag nog maar niet aan de tent te hangen. We onthouden het wel.

Natuurlijk arriveert er een caravan, nog geen 5 minuten na ons. We doen nog een poging om deze mensen, die zeker 3 weken blijven en dan wel weer verder zien, als kampmeesters aan te stellen. Tevergeefs. 'Nee hoor, ben je gek, jullie waren hier toch al?'

We doorlopen ons takenpakket en als we ten slotte de NTKC-vlag hebben gehesen, hangen we toch ook maar de gele K aan onze tent. Nu nog klanten. Bij de inschrijving die avond is het zowaar redelijk druk: er vormt zich een klein groepje dat geduldig wacht tot ze een voor een aan de beurt komen. Nu blijkt het kampmeesteren een onverwacht leuke kant te hebben: we leren iedereen op het terrein persoonlijk kennen. Waar ze vandaan komen en waar ze (straks) heen gaan. Hoe lang of hoe kort ze lid zijn. Hoe oud de kinderen zijn. Dat ze hier al 20 jaar minstens een keer per seizoen komen kamperen. Of hier nog nooit geweest zijn. Of ze 'zomaar ergens' mogen gaan staan met hun tentje? Ja. Of ze bij ons alvast de croissantjes voor morgenochtend kunnen bestellen? Nee.

Kampmeesteren. Dat moet je niet, dat mag je. Dus als de gelegenheid zich voordoet: grijp je kans. En maak er wat van! O ja, laatste tip: laat iedereen die zich inschrijft, meteen even zijn/haar naam op de schoonmaaklijst zetten. Want dat 'vergeten' we zo makkelijk ...

Fijne zomer.
Anne Vlessing
Redactie Buitenspoor



Vriendelijke Valkenbelt

Terrein De Valkenbelt, Lochem

‘Kijk nou, tenten in het bos!’ Wie aan de noordkant van De Valkenbelt kampeert, vangt vanaf het naastliggende fietspad regelmatig zo’n verraste uitroep op. En dat is dan meteen ook vrijwel het enige omgevingsgeluid op dit terrein in de landelijke Achterhoek. Hier hoor je zelfs ’s nachts geen snelweg zoemen.

Tekst Marleen Blokhuis, foto’s Vincent Tollenaar

Of je nu graag andere kampeers om je heen ziet of liefst zo weinig mogelijk tenten in je blikveld hebt: op De Valkenbelt kan het allebei. Het 2 hectare grote, langwerpige terrein bestaat uit een caravanveld (ook voor tenten) aan het begin, een ‘kampeerbos’ met individuele tentplekken in het midden en een kampeerveld voor meerdere tenten achteraan. Die ‘achterweide’, met uitzicht op een akker, ligt er weer frisgroen en gebruiksklaar bij nadat noeste werkers hem afgelopen najaar hebben geegaliseerd en opnieuw ingezaaid. Ook is aan de achterrand recent een klein extra tentplekje gecreëerd, heel goed verstopt tussen de struiken. Drie andere kampeerveldjes zijn tijdelijk afgesloten, die zijn dit voorjaar vlak gemaakt en opnieuw ingezaaid. Ze zullen pas volgend jaar weer kampeerbaar zijn.

Zo worden de komende jaren beetje bij beetje alle kampeerplekken onder handen genomen, vertelt de vorig jaar aangetroten terreincommissaris (TC) Aart Oosthoek. Vooral de boskampeerplekken kunnen zo’n opknappbeurt heel goed gebruiken. Door oprukkend struweel zijn die geleidelijk steeds kleiner geworden. Rondom deze plekken heb-

ben betrokken leden de afgelopen tijd al flink gesnoeid, ook om het nieuw in te zaaien gras meer kans te geven. Dit alles volgens een plan van De Valkenbelts eigen ‘grasgroep’, die pas is ingesteld naast de wat langer bestaande – en al even enthousiaste – maaigroep.

Koken op houtvuur

Rustiek verroeste staalprofielen van een wolf en een hertenkop markeren de ingang van de knusse kampvuurkuil. Tijdens werkweekenden kookt Anne Wismans hier al 18 jaar een complete maaltijd voor iedereen die wil mee-eten. Dat er voor alle deelnemers wordt gekookt is al niet standaard binnen de NTKC, maar helemaal bijzonder is dat dat hier op een houtvuur gebeurt. Anne is ermee begonnen toen echtgenoot Berend als TC startte en wil voorlopig nog doorgaan met deze kampvuurmaaltijden. ‘Elke keer koken we wat anders!’ Het is een voorbeeld van de vaak langdurige betrokkenheid van diverse voormalige TC’s. Aart: ‘Soms zijn er wel vier generaties TC’s tegelijk op een werkdag aanwezig.’ En of het met de maaltijden te maken heeft of niet: het aantal deelnemers aan werkdagen is hier relatief hoog.



pad. 'Het is hier heerlijk stil. Voor je boodschappen fiets je leuk door het bos naar Vorden of Lochem. En in april en mei vind ik al die bloeiende krenteboompjes op het terrein zo mooi', vertelt Lidwien. Ze is ook zeer te spreken over het sympathieke kruidentuintje bij het toiletgebouw, in 2020 aangeplant door Merel en Jan Duitshof (ook een oud-TC) en vooralsnog uniek binnen de NTKC. De rozemarijn, tijm, oregano, munt en citroenverbena staan hier voor algemeen gebruik. Een vriendelijk bordje roept voorbijgangers op om de plantjes water te geven als het te droog wordt.

Pim en Lidwien zijn ook vaak van de partij geweest bij het jaarlijkse winterkamp in februari. 'Dan kon je 's ochtends bij het kampvuur je ontbijtje halen. Op strijkplanken stonden dan de ingrediënten klaar voor de gebakken eieren. Heel goed georganiseerd allemaal.' Het (veertigste) winterkamp vond dit jaar trouwens voor het eerst niet op De Valkenbelt plaats, maar op Masterveld; voortaan zal het rouleren over de 3 terreinen in Oost.

Dankzij Annes 'uit de hand gelopen hobby' staan in de speciale kampvuurkast onder meer een kookrooster, een kampvuurhaak, een waterketel en een grote kookpot om aan een driepoot te hangen, voor iedereen vrij te gebruiken. Diverse liefhebbers doen dat graag, juist ook in de winter. Zo is er een los-vaste groep van zo'n 12 leden die vaak in de periode van 'derde kerstdag' tot nieuwjaar op De Valkenbelt kamperen en die hier individueel ook de rest van het jaar veel komen. Ron en Rita uit Arnhem bijvoorbeeld, die actief zijn in afdeling Veluwe, maar altijd een gevoel van thuiskomen ervaren zodra ze het zandpad van De Valkenbelt oprijden. 'Je kunt hier ook mooi kanoën, op de Berkel van Lochem naar Zutphen', tipt Ron.

Kruidentuintje

Dat gevoel van thuiskomen hebben ook zeventigers Pim en Lidwien uit Oosterhout, dit keer met de caravan op

Een opvallend stille, fiets- en wandelvriendelijke omgeving



Beleving

Hoe vinden mensen die hier minder vaak of voor het eerst komen De Valkenbelt? Wilbert en Giny uit Leerdam vinden het bij hun eerste kennismaking een 'vriendelijk terrein, ziet er netjes uit. En we hebben genoten van de Lochemseberg-wandelroute.' Kersverse leden Thijs en Sophie met dochters Julie en Marie uit Den Haag zijn onder de indruk van de stilte en van de natuurlijke uitstraling van het terrein. Zij maken

dagtrippies naar Deventer. En Mariska uit Nijmegen, niet voor het eerst hier, roemt – behalve het toiletgebouwtje oude stijl – het naastliggende natuurgebied het Grote Veld ('mooie open plek met jeneverbessen, heel vlakbij'), het meer dan 100 jaar oude bakkerijtje Dick ten Broeke in Lochem ('je moet waarschijnlijk wel in de rij staan, maar dan heb je ook wat'), eetcafé De Zonnebloem (een voormalig truckerscafé) op loopafstand, en de leuke stadjes Deventer en Zutphen in de buurt.

Wie je ook naar zijn ervaringen vraagt, bijna iedereen begint wel over de zeker voor Randstedelingen opvallende stilte, de fiets- en wandelvriendelijke omgeving en het knusse en bosachtige karakter van het terrein. De stralingsgevoelige Jos ervaart De Valkenbelt zelfs als helemaal stralingsvrij. Ook het reeën-werende hek rondom het terrein komt verschillende keren ter sprake. Dat hek staat er nu een paar jaar om te kijken of er met het buiten houden van reeën ook minder teken (en dus tekenbeten!) op het terrein voorkomen. RIVM en WUR (Wageningen University & Research) voeren dit onderzoek uit. Met als onverwachte bijvangst dat het sommige kampeers een extra veilig gevoel geeft. <

Waarom valken?

In 1959 kocht de NTKC dit terrein van de familie Meulenbrugge, die nog steeds onze sleutel beheert. De eerste 15 jaar werd het vaak simpelweg 'ons terrein in Lochem' genoemd, en soms 'het Grote Veld', naar het gebied waar het aan grenst. Pas in 1974, na de aankoop van een tweede perceel, kreeg het de naam 'De Valkenbelt'. Uit een duik in het clubarchief blijkt dat de heer Meulenbrugge die naam al in 1959 had voorgesteld, omdat die 'in de naaste omgeving [...] in het verleden enige malen [is] gebruikt'. Een valkenbelt is een heuvel in open veld vanwaar in de Middeleeuwen met valken op andere vogels werd gejaagd. Op de detailkaart op de website zijn vlak bij ons terrein ook de namen Valkenkamp en Valkenhorst te vinden. Hoe lang geleden, en waarvoor precies, is de naam Valkenbelt eerder gebruikt? Voer voor nader onderzoek.





Aantal overnachtingen	< 16 jaar	16 jaar en ouder	totaal	% van NTKC
2020/2021	372	3.103	3.475	4,8%
2019/2020	195	2.241	2.436	4,9%
2018/2019	258	1.778	2.036	4,1%
2017/2018	219	1.730	1.949	3,4%
2016/2017	273	1.922	2.195	4,2%

(bron: Jaarverslagen NTKC)

op een dag kwam nijntje pluis naar moeder toe gerend zij riep: het is mooi weer vandaag mag ik nu in de tent?

Het prentenboek *nijntje in de tent* ontstond toen Dick Bruna zijn kleindochter met een geel tentje zag spelen, staat op de officiële website nijntje.nl. En waar het in eerdere deeltjes van de beroemde reeks meestal nog vader, moeder, opa of oma pluis was die nijntjes belevenissen in gang zette, is *nijntje in de tent* volgens de Dick Bruna-literatuur het eerste nijntje-boekje waarin nijntje zelf met een idee voor een activiteit komt.

Nijntje, half binnen en half buiten, is met minimale middelen getekend. Geen details, geen perspectief, alleen de kleuren grasgroen en zonnig geel, een paar zwarte lijnen voor de tent en slechts één lijn en één stip voor nijntjes hoofd. Het is bijna niets, maar teken het maar eens na. Dan blijkt dat zelfs de kleinste wijziging een compleet andere uitstraling geeft. Bruna maakte dan ook vaak wel honderd voorbereidende tekeningen voor één prent, eindeloos puzzelend tot hij de ideale vlakverdeling had gevonden. Modernistische kunstenaars als Picasso, Léger, Matisse en uit eigen land Gerrit Rietveld en Piet Mondriaan inspireerden hem daarbij.

Nijntje mag in de tent haar boterhammen eten 'hoi-hoi'. Dan hoort ze wat. Als ze om het tentdoek gluurde, ziet ze haar moeder het opblaasbadje klaarzetten. Na lang spelen in het frisse water valt ze in de tent in slaap. Blij met – en moe van – bijna niets.

Marleen Blokhuis



Illustratie Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1995.

eenpitter

Alle eenpitterrecepten vind je verzameld op de website.

Snijbonen van Stefano

Je kunt de wereld rondvliegen, op zoek naar mooi weer of dito instagram-momenten. Ik houd het, vanwege het milieu én omdat ik een keer gezien heb hoe de vliegtuigbeladers met m'n geliefde fiets omgingen, liever bij een vakantie in een met de trein bereikbaar land.

Maarre ... je kunt een warm en ver land natuurlijk wel naar je toe koken.

Hieronder een stukje Griekenland. Met dank aan Stefano, de Haarlems-Griekse kok van wie ik het idee heb geleend.

Hak 1 forse ui en 2 tenen knoflook fijn, en fruit ze zachtjes glazig in een flinke plens olijfolie.

Ontdoe 250 gram snijbonen van hun puntjes en snijd ze in ruiten. Doe ze, samen met 1 blik tomatenblokjes en een half blikje water, 2 volle theelepels kaneel, 1 volle theelepel komijn en 1 theelepel zout, bij het uimengsel en laat ze, met het deksel op de pan, rustig beetgaar stoven.

Voeg 2 volle theelepels tijm toe, en laat alles nog even, zonder deksel, inkoken.

Laat ten slotte 1 eenpersoonsblikje limabonen (200 ml) uitlekken en schep ze door het groentemengsel. Laat even doorwarmen, en maak op smaak af met zout, peper en nog een klein snufje komijn.

Serveer met gebakken aardappelpartjes en tzatziki. En denk er de witte rotsen en blauwe zee zelf bij.

Gert-Jan Kooren



Illustratie Loes van Oosten, loesvanoosten.com

JeugdSectie



De jeugdsectie Zomertoer

Elke zomervakantie houdt de jeugdsectie een Zomertoer. Tijdens deze week wordt er van kampeerterrein naar kampeerterrein gefietst. Naast het fietsen gebeuren er altijd een hoop andere spannende dingen.

Zomerstorm

Ieder jaar is er weer de hoop op een week zonder regen. Een jaar dat deze wens niet in vervulling ging was 2015. Dat jaar was er een heuse zomerstorm. Met windstoten die opliepen tot 122 km/uur maakte dit buitje deze naam zeker waar. De meeste schade was bij de jeugdsectie te vinden bij de achterband van een van de deelnemers – tijdens het trotseren van de storm zag de binnenband van zijn fiets het niet meer zitten. Met een harde knal begaf de band het. Gelukkig kon hij in een nabijgelegen schuur schuilen voor de storm en de band repareren. Het gerucht gaat dat de storm hier eigenlijk niet zoveel mee te maken had, maar dat de desbetreffende persoon zoveel spullen bij zich had dat dit te zwaar was voor de band ...

Hittegolf

Naast een hoop regen is het ook vaak erg warm tijdens de toer. Zo was er in 2019 een hittegolf waarbij bijna elke dag temperaturen van boven de 35 graden gemeten werden. Fietsen in zulke temperaturen is zeker niet fijn, maar ook hier wist de jeugdsectie een oplossing voor. Wekker zetten om 4 uur 's nachts en om 5 uur op de fiets zitten. En natuurlijk ... veel ijsjes eten. Ook dat ontbreekt nooit tijdens de Zomertoer.



Klimbos

Naast fietsen worden er regelmatig ook andere activiteiten georganiseerd. Zo werd er tijdens de 30e Zomertoer een klimbos bezocht op een van de rustdagen en is er tijdens de 31e Zomertoer op het terrein gelasergamed.

De Zomertoer is ieder jaar weer een succes. Bijzonder aan de Zomertoer is dat het een van de enige jeugdsectie-kampjes is waarbij iedere leeftijd welkom is. Al ben je 50 plus of 10 en wil je met je gezin mee, iedereen is welkom!



Kampeertip: Als je gaat fietsen met meerdere mensen, spreek dan af wie wat meeneemt. Scheelt weer ruimte in je fietstas!

Ze houden van kamperen én van het samen met anderen werken in de natuur. Voor Maria en Frans Hofhuis is de Caravansectie ideaal.

Tekst en foto Nienke Onkenhout

‘De hele dag zitten, kletsen en koffiedrinken, dat is niets voor ons’, zegt Maria. Samen met echtgenoot Frans neemt ze ongeveer 8 jaar deel aan de activiteiten van de Caravansectie. ‘Laat mij maar met de trekker rijden of desnoods cateren’. Frans: ‘We willen ons graag nuttig maken voor de club, maar dan wel met een groep zodat het ook gezellig is. Wat ons meteen aansprak waren de werkweken: 2 keer per jaar een week lang aan de slag op een van de terreinen. De Caravansectie verzet dan bergen werk. Omdat we er een hele week zijn, doen we ook allerlei dingen waar de afdeling tijdens gewone klus- en werkdagen niet aan toe komt. De eerste keer dat we deelnamen, was het meteen een warm bad. Tijdens zo’n week krijg je echt een band met elkaar, het geeft voldoening én de club heeft er veel profijt van. Sindsdien zijn we er eigenlijk altijd bij.’

De Caravansectie kent naast de werkweken meer vaste activiteiten: het Winterkamp, het Paaskamp, de tweejaarlijkse buitenlandtoer en de Crea-/trefweek. Tijdens dat laatste evenement geven caravaners die dat leuk vinden een workshop. Maria: ‘Dat kan van alles zijn: van houtbewerken of een wiel spaken tot achteruit-de-bocht-om met de caravan rijden en kantklossen. Het is altijd leuk om iets nieuws te leren! Iedereen is welkom, ook mensen die niet met de caravan kam-

peren. Voor de workshops vragen we wel een bijdrage voor materialen e.d. In de zomer kamperen we zelf ook niet met de caravan. In 2021 zijn we zelfs voor het eerst weer met de rugzak op pad geweest. De caravan is natuurlijk wel heel fijn voor winterkamperen, daar houden we erg van. We maken er dan een sport van zo weinig mogelijk elektriciteit (in de vorm van oplaadbare batterijen) te gebruiken. Ons record is tien dagen! En gelukkig kunnen we, nu corona uit beeld is, in de winter doorweekte fietsers gewoon weer uitnodigen om even op te drogen in onze caravan – mét een kop koffie of thee.’

Sinds 4 jaar is Frans secretaris van de sectie. ‘Daar ben ik voor gevraagd en hoewel ik geen enkele ervaring heb met zo’n functie wilde ik het toch doen. Zo draag ik mijn steentje bij. Dat vind ik belangrijk, om iets terug te doen voor een club waar we zoveel plezier aan beleven. Ik maak onder andere verslagen van al onze activiteiten, daar krijg ik veel positieve reacties op. De Caravansectie merkt dat mensen later stoppen met werken. In het verleden hadden we vijftigers die bijna altijd meededen, die zien we nu veel minder. Maar iedereen is welkom, ook als je maar 1 of 2 keer per jaar aansluit. Het vinden van nieuwe bestuursleden lukt gelukkig nog steeds goed. We gaan wel

het toersecretaariaat anders invullen. Marian van Hal heeft het geweldig gedaan maar we gaan nu kijken of meer mensen bereid zijn om een activiteit te organiseren. Het komt dan niet op één persoon neer. De eerste deelnemers hebben zich al aangemeld om iets te organiseren, dat is mooi.’

‘We voelen ons betrokken bij de Caravansectie maar ook bij de rest van de club’, aldus Maria. ‘We volgen de ontwikkelingen en ik ben erg blij met dit Hoofdbestuur. Hoewel ik het lang niet altijd met ze eens ben – dat hoeft ook niet – vind ik het goed hoe ze de club ‘toekomstbestendig’ proberen te maken. Ze denken vooruit, over hoe de wereld er over 10, 20 jaar uit zal zien en wat de plek van de NTKC dan zal zijn. Dat is professioneel. Wat ik lastiger vind, is dat mensen met een bepaalde mening – terwijl de meerderheid anders heeft beslist – soms jaren blijven roepen dat het allemaal niet deugt. Of dat mensen met kwaai koppen weglopen. Ze zijn wel enorm betrokken bij de club, dat is positief natuurlijk. Maar ze kunnen blijkbaar niet goed omgaan met sommige veranderingen en dat is jammer. Wij proberen altijd om mee te denken, ons in te leven en ‘mee te bewegen’ met de ontwikkelingen. Dat past bij ons en daar voelen we ons goed bij’.

In gesprek met Maria en Frans Hofhuis





samenstelling en vormgeving:
redactie Buitenspoor met dank aan
het Clubbureau en Klaas Hilhorst

Clubjaar

Eén familie met 11.125 leden

Uit de jaarlijks secuur overgetypte kampregisters, administraties, excel-bestanden en harddisks van de NTKC komen jaarlijks stapels cijfers, grafieken en overzichten. Omdat het vorige clubjaar (2020-2021) in veel opzichten bijzonder was, presenteren we in dit Buitenspoor een willekeurige greep uit deze gegevens – ook om een beetje een antwoord te krijgen op de vraag 'wie zijn wij eigenlijk?'

* bij de NTKC loopt het clubjaar van 1 oktober tot en met 30 september



van links naar rechts: op 30 september 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 (groene lijn).

in cijfers

Aantal leden per afdeling

op 1.10.2021 is de afdeling Utrechtse Heuvelrug ontstaan uit de afdelingen Utrecht en Gooi- en Vechtstreek



8,4%

dat zijn er bijna 1.000

van de leden heeft caravanrechten



Hoe komen nieuwe leden bij de NTKC terecht?

resultaten van het Promoplus Belteam



44 1/2

is de leeftijd van de gemiddelde NTKC'er

Totaal aantal overnachtingen



Aantal plekken op de terreinen



89%
van de overnachtingen was 's zomers
dus toch ook bijna 8.000 buiten de zomer

50% op 5
50% van de overnachtingen vond plaats op 5 terreinen

Aantal overnachtingen, per terrein



in seizoen 2020-2021 sliepen we
72.532 nachten

op onze
20 terreinen

Verdeling verblijven* tent/caravan

voor 87% van de verblijven meldt de kampeerder zich met een tent, tarp of niks



en voor 13% van de verblijven met een caravan

*Verblijven en overnachtingen
Wat is het verschil? Een verblijf is in feite elke regel in een kampregister. En elke nacht die 1 persoon op een terrein doorbrengt, telt als overnachting. Een gezin van 4 mensen die 3 nachten kamperen, tellen als 1 verblijf en 12 overnachtingen.

Hoe komen we naar de terreinen?

78% komt met de auto



22% komt met de fiets of te voet

Voor 1 verblijf staat een caravan gemiddeld 5,05 nachten op een terrein.
Voor 1 verblijf staat een tent gemiddeld 2,75 nachten op een terrein.





Het is feest in de Heerkuil. Overdag valt het nog niet op maar zodra het donker is gaat de verlichting aan en is het feest!

Van half juni tot in juli zijn op zwoele avonden vanaf het eind van de schemering tot uiterlijk 3 uur daarna kleine lichtpuntjes te zien. De meeste lichtjes bewegen door de lucht; een enkele zit stil tussen de planten. Het zijn vuurvliegjes en glimwormen, maar eigenlijk zijn het kevers. Het is een keversoort die licht geeft en, heel verwarrend, Kleine glimworm heet. De mannetjes kunnen vliegen en worden vuurvliegjes genoemd; de vrouwtjes kunnen dit niet omdat ze gereduceerde vleugels hebben en worden glimwormen genoemd.

Bij de Kleine glimworm produceren zowel de vrouwtjes als de mannetjes licht. Dit verschijnsel heet bioluminescentie en is vooral bekend van bacteriën en van diepzeebewoners zoals inktvissen, kwallen en koralen. Bij bioluminescentie wordt het eiwit luciferine onder invloed van het enzym luciferase omgezet in oxyluciferine. Bij deze reactie komt licht vrij.

Omdat de volwassen kevers geen mond hebben, eten ze niet en leven ze maar kort. De larven lijken oppervlakkig op een pissebed en zitten tussen bladstrooisel, mos en

humus. Zij eten slakken. Een larve hecht zich hierbij aan het achterlijf en injecteert vervolgens met herhaalde beten speeksel dat het vlees vloeibaar maakt zodat het kan worden opgezogen. Een larve doet er 2 jaar over om volwassen te worden.

De volwassen vrouwtjes geven licht om mannetjes te lokken om te paren. Als haar eitjes zijn bevrucht produceert ze geen licht meer. Waarom de mannetjes lichtgeven is niet bekend. Bij andere glimwormsoorten in Nederland maken de mannetjes geen licht.

Een halve eeuw geleden waren de groene lichtjes van de Kleine glimworm nog op veel plaatsen te zien. Nu moet je ervoor naar Zuid-Limburg of het Rijk van Nijmegen. De aantallen zijn hard achteruitgegaan, vermoedelijk door het verdwijnen van geschikte leefgebieden en het verdwijnen van duisternis. Doordat bijna overal verlichting is, zien de mannetjes de lichtjes van de vrouwtjes niet meer.

Gelukkig zijn de kampeerterrinen van de NTKC amper verlicht. Laten we dit zo houden zodat het elk jaar weer feest is in de Heerkuil.

Tekst en foto Ton Hermans en Karin Koppen

Dieren helpen

Is het buiten warm en droog? Wil jij de dieren helpen?

Dat kan je op verschillende manieren doen:



Vul een schaal met water en leg er takjes en blaadjes in waar insecten op kunnen zitten om te drinken



Maak gaatjes of geultjes in een stuk hout en zet daar wat water in



Gebruik oude doppen of deksels van potjes, maak ze aan een plank en vul ze met water

BUITENKINDEREN >>



Afkoelen

Wanneer jij het in de zomer warm hebt, kan je in een zwembad of meertje springen om af te koelen. Dieren hebben hun eigen manier om met de warmte in de zomer om te gaan. Net als wij, kunnen sommige dieren zweten. Doordat het vocht van het zweet verdampt, koel je af.

Sommige dieren hebben

echter een te dikke vacht of verenkleed, dan helpt zweten niet. Veel dieren raken daarom warmte kwijt door hun bek. Honden en vossen hijgen om af te koelen, vogels gaan met hun snavel open zitten en verliezen zo hun warmte. Hazen gebruiken hun grote oren om warmte af te voeren: door het grote oppervlak met veel bloedvaten koelen ze goed af. Hommels hebben iets bijzonders: hun lijf bestaat uit 2 delen. Wanneer de borst te warm wordt, kunnen ze koud bloed uit hun achterlijf naar voren duwen. Zo krijgen ze het nooit te heet!



Lynn, Lusy en Nora op De Hertenweide

Dit is de eerste keer dat we op dit terrein zijn. Het allerleukste zijn de kano's. We hebben zelf een sup meegevoerd, maar de kano's vind ik wel heel erg leuk. Het is fijn dat je vanaf het terrein makkelijk naar het water kan en je de kano's mag lenen. Gelukkig is het water niet diep, je kan overal staan. Als ik thuiskom, ga ik een kano kopen!

Moddergezicht



Modder is eigenlijk net klei. Meng zand en water tot lekker plakkerige modder of zoek modder om te gebruiken. Maak met de modder een gezicht op een boom. Versier het gezicht met takjes en blaadjes zodat je boom tot leven komt!

doen



Het NTKC-logo is gebaseerd op een geheim zwerfverstekten.



Volgens de overlevering lieten zwerfvers elkaar hiermee weten: 'hier is het veilig', 'hier woont goed volk'. Nog steeds willen we met ons logo een gastvrij welkom uitdrukken.

Ook ergens ons zwerfverstekten gevonden, of er zelf een gemaakt? Stuur je foto naar redactie@kampeerclub.nl.

'Ons' zwerfverstekten duikt ook op tijdens de klimaatmars op 6 november 2021 in Amsterdam, gespot door Imre Ovaa.

In het leeslicht ... Sybren Kalkman



Wat lees je?

Het is net Boekenweek geweest. Dus zit ik met het boekenweekgeschenk van Ilja Leonard Pfeijffer, 'Monterosso mon amour' en het essay van Marieke Lucas Rijneveld, 'Het warmtefort'.

Ligt er nog meer op je stapeltje?

Natuurlijk! 'Black Top Wasteland' van S.A. Cosby, 'Intieme vreemden' van Paul Verhaeghe en 'De Repair Club' van Charles den Tex. Cosby en Den Tex zijn heel spannend. Het is fijn om keus te hebben: 'Met welk boek ga ik nu beginnen?' Maar deze stapel krijg ik zelfs niet in dit mooie, lange weekend uit.

Is dat niet wat veel, waarom geen e-reader?

Een tastbaar boek voelt en ruikt anders en ik wil graag kunnen kiezen. Bovendien kom ik uit een echte boekenfamilie en heb zelf ook een aantal boeken geschreven.

Ben je een fervent lezer?

Ik voel me gelukkig als ik met een boek voor mijn tentje zit – met een boekje in een hoekje....

Fictie of non-fictie?

Allebei. Meestal lees ik iets dat actueel is. Nu wachten thuis 3 dikke boeken over de Oekraïne en Poetin, die zijn ook in letterlijke zin te zwaar om op een kampeerstoeltje te lezen.

Wat zou je thuislaten om een boek mee te kunnen nemen?

Die vraag is nooit bij mij opgekomen. Er gaan altijd boeken mee. En op vakantie ga ik altijd op stap met een lijstje van boeken die ik onderweg nog wil kopen.

Woonplaats: Aerdenhout
Leeftijd: 78 jaar
Lid sinds: 1956, mijn ouders hebben mij lid gemaakt
Kampeert op De Slufter
Boek: *Monterosso mon amour*

Tekst en foto Margreet Geels



Kampeerberanders

Wie een lichtgewicht brander wil kopen om mee te kamperen komt voor de keuze te staan: gas of benzine. Iets minder bekend is de derde optie: spiritus. Maar waar baseer je die keuze nu op? Hieronder een paar overwegingen.



Gas

Gasbranders zijn relatief goedkoop, compact van formaat, makkelijk in gebruik en branden goed heet. Naast de ouderwetse Campingaz prik-blikjes, zijn er tegenwoordig vooral gasbranders met schroefblikjes

in de handel. Die zijn gebruiksvriendelijker en veiliger. Een standaardblikje van 230 gram gaat drie tot vijf dagen mee, afhankelijk van hoe uitgebreid je kookt. Voor beginnende kampeers, korte tripjes in Nederland en bij mooi weer is gas voor veel mensen dan ook de eerste keuze.

Maar er zijn ook nadelen. De gasblikjes zijn duur en veroorzaken veel afval. Ze zijn ook niet overal verkrijgbaar, zeker als je naar het buitenland gaat. Bovendien wordt het vlammetje langzaam kleiner en minder heet naarmate het blikje leger wordt. Heel onhandig als je net een pan macaroni wilt koken. En als het koud is doet-ie het niet, tenzij je een speciaal wintergasmengsel koopt.



Benzine

In afgelegen streken, buiten Europa of in de winter kiezen ervaren kampeers meestal voor een benzinebrander. Benzine is overal ter wereld verkrijgbaar, brandt zomer en winter, en geeft een hoog vermogen. De meeste benzinebranders geven het hoogste rendement op wasbenzine, maar doen het ook prima op autobenzine. De brander en de benzinefles zijn doorgaans wat groter en zwaarder dan een gasbrander, maar nog

steeds klein en lichtgewicht. De aanschafprijs is een stuk hoger, maar daar staat tegenover dat benzine veel goedkoper is dan gasblikjes.

steeds klein en lichtgewicht. De aanschafprijs is een stuk hoger, maar daar staat tegenover dat benzine veel goedkoper is dan gasblikjes.

Een benzinebrander is ingewikkelder in gebruik dan een gasbrander en sommige mensen vinden ze eng. Je moet er even mee leren omgaan. De echte nadelen van de benzinebrander zijn het vaak oorverdovende geruis dat ze produceren, en de giftige dampen van de benzine. In je tent koken is dus niet echt een optie. Benzine is belastender voor het milieu dan gas, maar daartegenover staat dat je geen wegwerpblikjes gebruikt.



Spiritus

Iets minder bekend zijn de stormvaste spiritusbranders van het Zweedse Trangia. Die zijn stil en gebruiksvriendelijk. Voor het milieu en voor je eigen veiligheid (geen brandstof onder druk) is dit de beste

optie. En de aanschafprijs zit tussen de gas- en de benzinebranders in.

Voor de spiritusbrander moet je echter wel geduld hebben: 'slow cooking'. Spiritus is niet in alle landen verkrijgbaar. Maar geen nood, hij doet het ook op ethyl-alcohol, bio-ethanol, en in noodgevallen zelfs op wodka of Chanel N°5. De Trangia brander is iets zwaarder dan een gasbrander en je zit vast aan de bijbehorende pannen.

Kortom, alle systemen hebben voor- en nadelen. Weeg af en kies wat het beste bij je kampeerstijl past. Of ga gewoon op het uiterlijk af: sommige branders zijn ware juweeltjes van industrieel ontwerp. Maar nu je dit artikel gelezen hebt weet je wel waar je voor kiest.

Tekst en foto's Huibert Crijns

Lees voor meer informatie over lichtgewicht branders en links naar websites van leveranciers het verslag van Gerard Poortvliet op de website: [Beleef de NTKC > Puur kamperen > Uitrusting > Lichtgewicht kampeerberanders](#)

Nieuws van de club

Buitengewoon van start



Vanaf het voorjaar van 2022 organiseert Buitengewoon in elk seizoen een weekend op telkens een ander terrein. De sfeer is ongedwongen, er worden activiteiten aangeboden en gezamenlijk gegeten voor wie dat wil. Afhankelijk van het terrein en het jaargetijde wordt er een klusje uitgevoerd of een kampvuur gemaakt. Het terrein wordt natuurlijk gedeeld met andere leden die er toevallig ook kamperen. In het Buitengewone nieuws op de site lees je hoe het geweest is. Data en locatie: zie clubagenda. Opgeven is niet strikt noodzakelijk maar wel zo leuk.

Vacature HB

Penningmeester Johannes Houwink ten Cate heeft bedankt voor het hoofd-bestuur. De zoektocht naar een nieuwe penningmeester is gestart en in samenspraak met de financiële commissie zal een nieuwe penningmeester worden voorgedragen voor de ALV in 2023. In de tussentijd is Nelleke van der Meulen als 2e penningmeester aanspreekpunt voor financiële zaken.

Oproep



In 2024 bestaat de Caravansectie (voorheen KampeerWagenSectie) 75 jaar. Om dit te vieren zijn we op zoek naar herinneringen, vooral uit de periode vóór 1990. Herinneringen in de vorm van afbeeldingen, foto's en documenten over het ontstaan en de vroege jaren van de sectie, maar verhalen of anekdotes die de sectie in die periode kenmerkten. We zien je bijdrage graag tegemoet! Graag opsturen aan Elly Groen-Bajens (kws.75j@gmail.com).

Kampmeester?

'De kampmeester? Daar heb ik toch hele andere associaties bij ...' Discussies over de term kampmeester zijn binnen de NTKC van alle tijden – daarvoor hoef je echt geen oorlog meegemaakt te hebben. Onlangs heeft NTKC-lid Donna Metzlar het initiatief genomen om te onderzoeken of er binnen de club ruimte en voldoende steun is voor een eventuele andere term. En als dat zo is, wat die term dan zou moeten zijn. Donna zou in juli en augustus met in dit onderwerp geïnteresseerde leden een rond-het-kampvuur-gesprek willen houden. Als je hieraan mee wilt doen of als je direct jouw mening wilt delen, mail dan met donna@peerpool.org.

Denk Mee met de NTKC

Via een nieuwe pagina op onze website (www.ntkc.nl/denkmee) gaan we regelmatig meningen, ideeën en initiatieven verzamelen over verschillende thema's. Om te beginnen: communicatie.

We schrijven, posten, appen, publiceren, zenden, spreken, agenderen, overleggen, notuleren, rapporteren en evalueren wat af binnen de NTKC. Dat doen we rond het kampvuur en bij de afwas, maar ook via wat formelere kanalen als de website, de nieuwsbrief, het Buitenspoor, de social media en op de diverse vergaderingen en overleggen.

Heb jij ideeën over onze communicatie? Denk je dat jij ergens een bijdrage kunt leveren? Of heb je suggesties hoe het beter kan? Vul dan de enquête in op www.ntkc.nl/denkmee. Want ook voor de communicatie zorgen we samen.

PromoPlus

Begin 2020 startte PromoPlus met het idee om nieuwe leden telefonisch te verwelkomen. Aan het eind van dat jaar hadden we een 8-tal leden beschikbaar als beller. Vanaf eind 2020 hebben we zo'n 700 mensen gebeld. Dat waren vooral fietsers en wandelaars (al of niet met auto) en een aantal wildkampeerders en bushcrafters. De motivatie om lid te worden kwam voort uit de mooie natuur op de terreinen, de rust en eenvoud, gevoel van vrijheid en het samen verantwoordelijkheid dragen voor het reilen en zeilen van de club.

Een paar leuke geluiden uit die gesprekken: ... het voelde als thuiskomen ... dat dit nog kan in Nederland ... zo fijn dat dit bestaat ... middenin het bos en zo stil en vrij ... er waren nog best veel mensen, maar allemaal verspreid: ik zag mijn bureneeneens meer ... zo lekker om in de ochtend aan de koffie te zitten voor je tent ... de vrijheid om zomaar van huis te gaan en te bedenken waar je zin in hebt om heen te gaan, dat geeft dat extra gevoel van vrijheid, dat zo leuk is aan de NTKC ... wat een mooie ontdekking dat de NTKC een prachtige mogelijkheid biedt om met het gezin rond te trekken met de fiets, op een vrij-kamperenmanier zoals we gewend zijn in het buitenland ...

Kortom, het is mooi om te doen, dat bellen met vaak aangenaam verraste en zich welkom voelende nieuwkomers!

Dries Oosterhof

Kampeerpaspoort



Verkrijgbaar op alle terreinen, dus vraag ernaar bij de kampmeester: het Kampeerpaspoort voor actieve en onderzoekende kinderen! Vol met vragen, opdrachten en ideeën over vuur, navigatie, kamperen en natuur. Hiermee word je nog meer een 'echte kampeerder'. Veel plezier alvast!

Plannen maken



Gedegen overleg is de basis van een goed project. Op Austerlitz willen we zonnepanelen monteren, een warmtepompboiler installeren en een buitenafwasplek realiseren. Hieraan zal deze zomer gewerkt worden, hopelijk is het lijstje in september geheel afgewerkt. In dat geval kan Austerlitz helemaal 'van het gas af'.

Kinderkamp 2022

Het is bijna weer zover: op zaterdag 3 en zondag 4 september 2022 is het kinderkamp op De Haan in Den Haag. Dit jaar is het thema: piraten. Wij hopen dat jullie niet zeeziek zijn want dat is natuurlijk niet echt handig als piraat. Ook dit jaar zijn er weer de vaste activiteiten zoals broodjes bakken, ochtendgymnastiek, lampionnenoptocht en het avondspel. Houd de site, Facebook (NTKC Den Haag) en Instagram (kinderkamp.ntkc) in de gaten voor meer informatie.

Zien we jullie dan? Wij hebben er onwijs veel zin in!

De kinderkamporganisatie



Persoonlijke berichten

Geboren

Groenlo, 7 maart 2022
Marly
Dochter van Rose van
Haeringen en Dylan Voois



We vertrekken altijd te laat. Twee uur voor zons-
ondergang hebben we eindelijk onze tanden-
borstels en tent in onze bikepacktassen gepropt
en zitten we op de fiets. We hebben thuis nog
snel een bord curry naar binnen geschoven, de
afwas laten staan, de computer dichtgeklapt.
De Kooiberg ligt in een smeltwaterdal uit de
ijstijd met steile hellingen, gemengde bossen en
kans op zwijn. We fietsen door Nationaal Park
de Hoge Veluwe, dat altijd wat aangeharkt voelt
met dat grote hek eromheen, maar al snel zien
we een groep zwijnen: ze zijn zo groot dat ik
een moment denk dat het pony's zijn. Pas als we
het park uit zijn word ik echt geraakt. Buiten het
hek lijkt de Veluwe wilder, het asfalt wordt dun-
ner, de wolf rukt op. Rond zons-
ondergang fiet-
sen we de laatste kilometers over het
Harskampse Zand waar ik ontroerd naar de
koude mist kijk die zich in de dalen verzamelt en
het bos indrijft.

De Kooiberg is in het donker nauwelijks te
onderscheiden van een wildkampeerplek tot je
via een aarden trap de diepte in loopt – fiets op
de schouder – en groene tentcirkels tussen de
door zwijnen omgewroete aarde ziet.
Niemand ... We ontfutselen de sleutel uit de
verstopplaats, openen een wc, maken de water-
pomp los, schrijven ons in en steken de olielamp
aan om het duister te verdrijven. De reflectoren
aan onze scheerlijnen glimmen in het schijnsel,
hete thee uit de thermos dampst door de mist-
parels. Met de lamp lopen we een klein stukje
om het onbekende terrein te verkennen maar
dat heeft geen zin. Het is aardedonker.

We blazen op onze bosuilenfluit. Heel in de
verte horen we er een. Het duurt nog een uur
voordat hij vlakbij in een boom neerstrijkt en we
vanuit de slaapzak kunnen luisteren. Hoe – hoe
– hoeheeee.

Vroeger gingen we een nachtje kamperen, nu
doen we een overnighter. Al zijn er wel nuance-
verschillen. Een overnighter duurt maximaal 24
uur: we vertrekken – bijvoorbeeld – na het werk,
rijden zware offroadroutes, maken vuur of sla-
pen onder de sterren en de volgende ochtend
zitten we weer gewassen en gestreken achter
de computer. Zoiets. Een brokje avontuur in een
anders doodgewoon leven.
Deze keer is het een vonk die de kampeervlam
weer aanwakkert. Omdat we een huis bouwen,
hebben we te lang binnen gezeten. Nu ontdek-
ken we een plek waar we ons de kracht van het
buitenleven kunnen herinneren.
Bij het krieken van de dag zien we hoe op en
langs en onder de hellingen kampeerplekjes
tussen de bosbessenstruiken verstopt liggen,
sommige met een spectaculair uitzicht.
'Zo dicht bij huis,' zeg ik. Tussen dit kampeer-
rein en ons huis is alleen maar bos met lange
zandpaden – een omgeving die door bijzondere
nachten als deze, steeds meer als thuis voelt.

Tekst Mieke Huisman, foto's Erik Venneman



Verkassen

De pagina
'verkassen' in
Buitenspoor is er
voor foto's,
tekeningen,
anekdotes,
avonturen,
bespiegelingen
en andere
gedachten en
ideeën van
NTKC-ers.
Allemaal vanuit
het thema 'hoe
beleef ik de
NTKC?'.
Elke keer iets
anders, elke keer
een ander
perspectief.
Stuur je
bijdrage naar
redactie@ntkc.nl.

tent versleten?

model al 20 jaar
niet meer gemaakt?



voor Tatteljee
geen probleem



WhatsApp YouTube Facebook Twitter Instagram

Vind Bas Buitensport ook online!

Wees welkom voor
inspiratie en advies in onze
gezellige outdoorwinkel in
Wageningen!



BasBuitensport
Bevrijdingsstraat 11, Wageningen. Tel: 0317-426511, www.basbuitensport.nl



Bezoek de Kip Store en kijk op www.KipKamperen.nl



 **Overnighter**



NTKC-terreinen

- 1 't Aagt, Eenrum
- 2 Austerlitz, Austerlitz
- 3 De Brobbelbies, Schaijk
- 4 Het Essenbos, Ouddorp
- 5 Het Groene Hart, Hazerswoude
- 6 De Haan, Den Haag
- 7 De Heerkuil, St. Geertruid
- 8 De Herteweide, Zorgvlied
- 9 Huizen, Naarden
- 10 De Kooiberg, Ugchelen
- 11 Limmen, Limmen
- 12 Masterveld, Winterswijk
- 13 Roggebot, Dronten
- 14 De Ronde Hoek, Haastrecht
- 15 De Slufter, De Cocksdorp
- 16 De Smagten, Bladel
- 17 't Springendal, Ootmarsum
- 18 Den Treek, Leusden
- 19 De Valkenbelt, Lochem
- 20 Zuudschorre, Ellewoutsdijk

 **Gastvrije terreinen:**
kampeerclub.nl/terreinen/
gastvrije terreinen (inloggen als lid)

 **Gastvrije leden:**
kampeerclub.nl/terreinen/
gastvrije leden (inloggen als lid)

De Brobbelbies, Schaijk
Geen 50 cent, maar 2 minuten. Douchetimers op De Brobbelbies.



3

De Kooiberg, Ugchelen
Het toiletgebouw kan weer jaren mee.



10

Masterveld, Winterswijk
Eindelijk weer een vlaggenmast op dit terrein.



12

