

BUITENSPOOR



Ootmarsum Foto Louis van Ollefen



NTKC sportief en actief kamperen

Opgericht 5 mei 1912

NTKC is een vrijwilligersorganisatie die zich richt op sportief en actief kamperen met bescheiden uitrusting. Kernwoorden zijn rust en ruimte, respect voor natuur, milieu en voor elkaar. NTKC beschikt over meer dan 20 natuurterreinen door heel Nederland welke door de leden zelf worden onderhouden. Opgericht 5 mei 1912; lid ficc

BUITENSPOOR

Officieel orgaan van NTKC

Nederlandse Toeristen Kampeer Club
ISSN: 0007-3768

Redactie

Rokus van Blokland
Corry van Blokland-Mobach
Tjabel Nieuwenhuizen
Eindredactie: Clemens Ruttenberg

Redactie-adres:

TOPAZ tekstbureau Clemens Ruttenberg
Berkeelstroom 40, 2721 AD Zoetermeer
tel. 079 - 3413520
buitenspoor@kampeerclub.nl

Buitenspoor verschijnt 10x per kalenderjaar. Met uitzondering van juli en november ontvangt u het blad aan het einde van elke maand. Uitgaven vanaf nr. 7-2009 zijn in te zien onder 'Publicaties' op de ledensite.

**Kopij voor nummer 1 - 2010 moet uiterlijk 23 november ontvangen zijn op het redactie-adres.
4 Januari voor nr. 2 - 2010
2 Februari voor nr. 3 - 2010**

Verslagen

De redactie behoudt zich het recht voor om verslagen in te korten of in het geheel niet op te nemen. Overwegingen hierbij zijn het belang van het betreffende verslag voor leden, de p.r.-aspecten ervan voor de NTKC en de beschikbare ruimte in Buitenspoor.

Foto's

Stel je camera in op hoge kwaliteit. Verzend foto's altijd als bijlage. Maak je bericht niet groter dan ca. 3 MB. Verzend zo nodig meerdere berichten of brand foto's op CD. Grotere bestanden van foto's kun je ook mailen naar info@drukpunt.nl. De redactie breidt haar archief graag uit met fotomateriaal voor algemeen illustratief gebruik.

Advertentie-acquisitie:

André Schoonebeek, Trezoriërsdreef 79, 2542 KP Den Haag, tel. 070 - 3295249
06 20606877, e-mail: Advertenties_buitenspoor@kpnmail.nl
De vereniging is niet aansprakelijk voor de inhoud van commerciële advertenties.

Kleine, niet commerciële advertenties per e-mail of schriftelijk opgeven bij de redactie.

Drukkerij:

Drukpunt, Sytwinde 163
2631 GZ Nootdorp
telefoon 015 - 3108540
e-mail info@drukpunt.nl

Clubactiviteiten

Activiteiten over een langere periode vind je op www.kampeerclub.nl > ledensite > Evenementen

Wanneer?	Door wie?	Wat?	Waar?
30 okt./ 1 nov. 31 okt./ 1 nov.	Oost Kennemerland	Werkdagen Werkdagen	De Valkenbelt Texel
5 nov. 7 nov.	Veluwe Utrecht	Najaarsvergadering Kinderboomplantdag/ Werkdag	Apeldoorn
7 nov. 7 nov.	Zeeland Enig	Werkdag Wandeling	Den Treek Hoogduin Dieren
7-8 nov. 7-8 nov.	Hart van Holland Oost	Werkdagen Werkdagen	Het Groene Hart Masterveld
13-15 nov. 14 nov.	Jeugdsectie Baronie en Kempen	Werkdagen Werkdag	Den Treek De Smagten
14 nov. 14-15 nov.	Rotterdam Noord	Werkdag Houtvesterskamp	Het Essenbos De Hertenweide
21 nov. 21-22 nov.	Gooi en Vechtstreek Zwerfgroep	Werkzaterdag Najaarskamp	Austerlitz Twente
21-28 nov. 29 nov.	Kampeerwagensectie Den Haag	Sinterherfstkamp Werkdag	Saasveld De Haan
12 dec. 12 dec.	Noord Enig	Harkdag Wandeling	De Hertenweide Grens Utrecht/ Gelderland
12-13 dec.	Jeugdsectie	Loopweekend met de Zwerfgroep	Lunteren Austerlitz
19 dec. 31 dec./9 jan.	Gooi en Vechtstreek Kampeerwagensectie	Werkzaterdag Nieuwjaarskamp	Hallse Hull

Algemene info:

www.kampeerclub.nl

Aanvullende info voor leden: www.kampeerclub.nl > ledensite

Hoofdbestuur:

Voorzitter
Secretaris
2e Secretaris
Penningmeester
2e Penningmeester
Ext. betrekkingen/promotie
Terreinbeheer technisch (a.i.)
Terreinbeheer groen
Clubbureau/Automatisering
Juridische zaken/vice voorzitter

Harrie (H.H.E.) van der Hoeff
Jan (J.) Doeven
Ed (E.) Verschuur
Hans (J.A.) Scholten
Hilda (H.M.) Berg
Tjabel (T.) Nieuwenhuizen
Henk (H.) Buijs
Henk (H.J.) Wallaard
Jeroen (J.) van Veen
Jacob (J.) Tammens

Het bestuur kun je bereiken via onderstaand adres of via: ntkc@kampeerclub.nl

Clubbureau: Ebrodreef 87, 3561 JM Utrecht

Het clubbureau verzorgt alles rond informatie, lidmaatschap, administratie en contributie. E-mail: clubbureau@kampeerclub.nl, tel: (030) 2618118, woe. van 20.00-22.00 uur. Vermeld altijd je administratienummer en telefoonnummer.

Adreswijzigingen en aanvragen voor het inlichtingenpakket altijd schriftelijk indienen, evenals opzeggingen van het lidmaatschap.

Het clubjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september van het jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij uiterlijk op 1 september van enig jaar schriftelijke opzegging door het clubbureau is ontvangen.

Betalingen onder vermelding van reden, administratienr. en volledige naam.

- Contributiebetaling op Postbank nr. 669693
- Overig op Postbank nr. 9324

Vacature 1e penningmeester Hoofdbestuur

Na twee zittingsperiodes van drie jaar heeft de 1e penningmeester kenbaar gemaakt zich niet meer herkiesbaar te willen stellen. De huidige 1e penningmeester treedt af bij de Algemene Leden Vergadering van eind maart 2010.

Wij zoeken dan ook een nieuwe 1e penningmeester die richting kan geven aan het financieel beleid van NTKC en binnen het Hoofdbestuur de verantwoordelijkheid draagt voor de financiële sturing van de club.

Het Hoofdbestuur kent ook een 2e penningmeester, die is verantwoordelijk voor de financiële administratie. Bij de 1e penningmeester ligt het accent op financieel beleid. Naast lid van het Hoofdbestuur is de 1e penningmeester met de voorzitter en de secretaris ook lid van het Dagelijks Bestuur dat 1 x per maand de lopende zaken binnen de club afhandelt.

Nadrukkelijk roepen wij hierbij ook leden op die tot nu toe minder actief zijn geweest in de club maar die over voldoende kennis en ervaring beschikken om deze functie goed te vervullen.

Geïnteresseerden in deze uitdagende functie kunnen zich aanmelden bij Harrie van der Hoeff, voorzitter NTKC, 073 - 521 5993 of harrievanderhoeff@kampeerclub.nl.

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kunnen geïnteresseerden ook contact opnemen met de penningmeester, Hans Scholten, 0182 - 525754 of hansscholten@kampeerclub.nl.



Van de Bestuurstafel



Jacob Tammens

Regels en wetten, daar moet je naar leven.

Zoals zoveel gezegd, is dat een te simpele waarheid.

Regels werken alleen als ze in de hoofden van de mensen zitten, en als dat niet (meer) zo is, dan is er een handhavingprobleem.

Een goede beleidslijn zou daarom zijn: minder regels, maar die wel beter handhaven.

Als jurist bij een grote gemeente mag ik me hiermee dagelijks bezighouden, en als lid van het HB krijg ik er ook mee te maken.

Veel zaken worden op afdelingsniveau opgepikt, en ook hier geldt dat het HB-lid helpt en ondersteunt waar dat nodig is. Dat kan gaan over een geschil met een omwonende, plannen van de gemeente voor een nieuw bestemmingsplan en dergelijke.

Uitgangspunt van de NTKC is vanouds het kamperen met beperkte middelen, globaal gezegd met een uitrusting die je lopend of per fiets kan vervoeren. Dat de meeste leden tegenwoordig per auto komen, heeft voor die regel geen gevolg gehad. En sinds we niet meer onder een linnen dak slapen, maar in uiterst lichtgewicht tenten, zijn er veel grotere tenten op de fiets mee te nemen dan vroeger het geval was.

De discussie over tent- en caravan-grootte zal wel van alle tijden blijven, maar wat mij betreft zou het toetspunt moeten zijn het antwoord op de vraag wat op dit moment nog de goede reden is voor het aanhouden van de vanouds bestaande maten. Zeker voor veel caravanners geldt dat een paar tientallen centimeters extra veel meer keuze geeft voor goed materieel en tegemoet

komt aan wensen van langere en oudere kampeersers.

Alhoewel ikzelf inmiddels voldoende clubjaren heb, en ook de vereiste leeftijd, heb ik overigens geen enkele behoefte om een caravan aan te schaffen. Achter de fiets is dat ook een beetje moeilijk.

Mijn eerste kennismaking met de NTKC was overigens wel via een activiteit voor fietsers met aanhangers, namelijk het fietskarrenweekend dat vele jaren met Hemelvaart op Hazerswoude is gehouden.

Zo'n activiteit op een clubterrein, mede bestemd voor mensen die (nog) geen lid zijn van de club, kan een prima middel zijn om met onze manier van kamperen kennis te laten maken.

De afgelopen maanden heb ik op diverse clubterreinen tussen Sint Geertruid en Eenrum met plezier gekampeerd; de komende maanden zal de nadruk wat meer op het vergaderen liggen.

Tot ziens, wellicht op de clubraad!

Jacob Tammens



Belangrijke mutaties

Het Grote Blok gesloten

Met het einde van het clubjaar is ook het einde van ons terrein te Hollandscheveld gekomen.

Tijdens de ALV in maart 2009 is besloten het terrein per 1 oktober 2009 af te sluiten en af te stoten. Hierdoor is het niet meer mogelijk om op Het Grote Blok te kamperen.

Verwijder terreinkaartje nummer 6 uit je mapje en haal het terrein door op het landkaartje en in het overzicht.

TECH TALK

Rubriek met technische onderwerpen voor kampeers door kampeers. Verantwoording voor de inhoud blijft bij de schrijver.

Inzendingen en vragen aan buitenspoor@kampeerclub.nl

Tenttapijt

We kunnen het ook niet helpen, het spul dat we voor onze caravans leggen om de grasmat te beschermen heet nu eenmaal tapijt. En voluit zelfs 'tenttapijt'. Bij ons in de club wordt het maar weinig gebruikt, tenslotte staan we maar kort op dezelfde plek, maar het komt wel voor. En ook tentkampeers willen (bij nat weer) nog wel eens gebruikmaken van een stukje grondzeil of dergelijke.

Voor al diegenen is het goed om te weten dat er een volledig duurzame grondbedekking op de markt is gekomen. Het wordt geproduceerd uit milieuvriendelijke materialen, met weermakers van vernieuwbare grondstoffen. De fabrikant is het Zweedse Bolon, maar ongetwijfeld zal dit voorbeeld snel worden gevolgd.

Wie dus de aanschaf van tenttapijt overweegt, die moet misschien even verder kijken dan zijn neus lang is. Helaas is de prijs fors en de maatvoering aan de flinke kant. Maar je kunt het natuurlijk samen kopen met een andere caravanner, en er ook nog een stukje afhalen voor vóór de tent...

Ans van Dam

Estafettecolumn 2012

NTKC 100 jaar en meer gisteren, vandaag en morgen

We leven november 2009

(nog 30 maanden te gaan tot mei 2012).

Hieronder volgt de derde van een reeks beschouwingjes over ons aller NTKC die in mei 2012 100 jaar bestaat. Die stukjes zijn bedoeld als estafettecolumnen. Dit stukje Buitenspoor wil een platform zijn voor uw NTKC herinneringen, ervaringen, opvattingen of wat dan ook. Uitgangspunt: Wat betekent de NTKC in mijn(uw) leven?

Persoonlijk haakte ik in op de vanaf januari 2008 (BS in kleur) gebezigde begripvorming rond het NTKC logo: sportief en actief kamperen. Inmiddels kregen we een prachtige brochure meegestuurd met het septembernummer, op mijn wenken bediend waar ik me afvroeg: hoe wil NTKC, een tentenclub, zich eigenlijk profileren, wie zijn we eigenlijk?

Actief kamperen kan op vele wijzen, wandelend, fietsend, zelfwerkzaam gras maaiend. Maar begint het allemaal niet met weekend-actief zijn, lekker er even uit, kamperend op onze eigen mooie clubterreintjes, wegkruipend in de natuur met een klein tentje, stijlvol, en zo dat je na het weekend nauwelijks kunt zien dat er een tentje gestaan heeft? Is dat niet waar het in de NTKC altijd al om ging?

De brochure is een prachtig visitekaartje. Wie hem leest weet, dit is een club van individualistisch ingestelde kampeers maar toch een club die z'n leden hard nodig heeft om gezamenlijk de terreintjes te onderhouden en de boel draaiende te houden.

De club bestaat bijna 100 jaar

Vroeger was het, uiteraard, een ballotageclub. Je werd door een clublid voorgesteld en was vervolgens een jaar kandidaatlid. Kamperen moest je leren en zeker het kamperen in NTKC-stijl.

In de vijftiger jaren waren wij zeer weekend-actief, kampeerden op het toenmalige clubterrein Duinrell (!) van Pasen tot oktober. Je was lid van een club en je kende al die andere weekendkampeers persoonlijk. Je kunt spreken van een hechte weekendcoterie. Je begroette elkaar, op Franse wijze, met een handdruk bij binnenkomst en vertrek. Je nam altijd vanzelfsprekend deel aan werkweekendjes in voor- en najaar.

Die tijden zijn volkomen verjaagd door de wind van onze moderne (welwaarts)ontwikkeling. Iedereen kan nu lid worden, proeft de sfeer op onze terreinen en maakt zelf uit of hij lid wil blijven. De club doet niet veel (wellicht niets?) om van nieuwe leden clubleden te maken.

Club: houdt dat begrip niet in dat je veel clubleden persoonlijk kent? Bij de terreinbeherende afdelingen ligt dat steeds moeilijker. Alleen in Zwerfgroep, KWS en Jeugdsectie, vind je m.i. nog de onversneden NTKC-club sfeer.

Hoe daar mee om te gaan?

Zie het discussiestuk Clubraad 2009, kopje promotie: mission statement.

NTKC is een vrijwilligersorganisatie die zich richt op sportief en actief kamperen etc.

Bestaat niet het gevaar dat het ene niets meer zeggende begrip (toeristisch) wordt vervangen door een ander, niets zeggend begrip?

M.i. is er werk aan de winkel: hoe van nieuwe leden betrokken clubleden te maken?

Hinne Posthumus





Daar het terrein pas in gebruik was genomen is de begroeiing minuscuul, en je ziet vanaf de kampvuurkuil-in-wording de huizen aan de toenmalige rand van het dorp Austerlitz.)

Estafette 2012 Bergen verzetten op Austerlitz

Het was begin augustus 1959 toen een groep van ca. 30 jeugdsectieleden naar een 14 dagen durend werkkamp kwam ter voorbereiding van de 8ste jeugd rally met Pasen 1960. Het werd bloedwarm weer en we voerden een tropenrooster in, en 's avonds las ik verhalen van Edgar Allan Poe voor.

We gingen vroeg slapen daar we bij het krieken der dagen opstonden om aan het werk te gaan. Het werk was door een bouwkundige onder ons, Fred Kokkelink, uitgezet.

Na anderhalve dag werk bleek dat een grappenmaker tijdens onze afwezigheid vóór aanvang van het werk een aantal piketten had verzet, zodat de hele zaak anderhalve meter gedraaid stond. Na een dag werken was dit probleem opgelost.

De door Hinne genoemde ergernis kwam hier niet uit voort. Tegen-
slagen heb je altijd met een werk, en het probleem werd gewoon opgelost. Het was erg gezellig en de onderlinge samenwerking was gedurende de hele periode geweldig. Maar halverwege het kamp kregen we bezoek van een zware HB-delegatie onder aanvoering van de voorzitter.

Leuk, belangstelling van het HB! Maar daar ging het niet om. Men begon een tirade over hoe het mogelijk was dat zoiets plaatsvond onder leiding van een minderjarige (ik was 19 en toendertijd was je

pas met 21 jaar meerderjarig). Dit kon niet. Ik heb gevraagd op basis waarvan dat niet kon, maar ik moest mijn mond houden. Gemakshalve had men al een 21+ jeugdsectielid meegenomen (of zou nagestuurd worden, dat weet ik niet meer) die de leiding zou overnemen. Zij bleek stevig onder druk te zijn gezet, en zei dat ze hoopte dat ik het haar niet kwalijk zou nemen, ze kon niet weigeren. Zonder het werk, althans in mijn bijzijn, te hebben aanschouwd verdween het HB weer snel, en in hun kielzog of de volgende dag de nieuwe projectleider, die ik overigens verder niet meer op het kamp heb gezien. We gingen dus op de oude voet door, maar er knaagde wel wat. Tot op heden snap ik de achtergronden van dit ingrijpen niet. Maar misschien was een tropenrooster, het voorlezen van verhalen en 's avonds redelijk vroeg vroeg ter kooi volgens medekampeerders-niet-werkers wel een dekmantel voor onzedelijke dingen! Doordat ik tijdens de jeugd rally net in militaire dienst moest, en, zoals toen gebruikelijk was, de eerste 6 weken de kazerne niet mocht verlaten heb ik helaas de jeugd rally niet kunnen bijwonen. Maar naar wat ik later gehoord heb was het een groot succes.

Hans van Oostveen

10

Buitenspoor nr. 10

Het blijft even wennen, maar officieel is nummer 10 het laatste Buitenspoor van het jaar.

Het volgende nummer verschijnt weliswaar een paar dagen voor Kerstmis, maar dat is toch echt nummer 1/2010. Voor de berichtgeving maakt dat natuurlijk niet veel uit.

Wat jullie je wel moeten realiseren is:

Eind november géén Buitenspoor. Wie medelingen wil doen die niet tot Kerstmis kunnen wachten, die staat de afdelingssite ter beschikking. Eventueel, voor echt dringende gevallen, kun je je artikel in beknopte vorm indienen voor plaatsing als 'Nieuws' op de ledensite. Afdelingen en secties kunnen ook gebruikmaken van e-mail, het adresbestand hiervoor begint steeds completer te worden. Aan de leden vragen wij om wat nadrukkelijker dan tot nu toe www.kampeerclub.nl > ledensite te raadplegen. Zet het adres bij je favorieten!

Kopij

Een ezelsbruggetje om te gaan schrijven: als Buitenspoor op je deurmat valt is die tijd aangebroken. In oktober heb je wat meer tijd, maar de ervaring leert dat het juist daardoor wel eens misgaat. Zet dus nu meteen op de **23ste november** in je agenda: deadline kopij BS.

23 november

Tips en wetenswaardigheden

tekst en foto Louis van Ollefen

Van winterrust en onderhoud

In de zomeruitgave van 'de Wereldfietser', een tijdschrift voor fietsreizigers, is uitgebreid aandacht besteed aan het wildkamperen, waarom, hoe en ervaren er mee. Het ervaren van de ultieme vrijheid, in de ochtend echt niet weten waar je aan het eind van de dag je tentje kunt gaan prikken en je er ook helemaal geen zorgen over maken is de belangrijkste conclusie.

Dat gevoel van zorgeloze vrijheid hebben ook wij ervaren op onze tochten. Juist mede door dat wildkamperen hebben we de meest onverwachte avonturen beleefd. Prachtige plekjes, indrukwekkende stilte en een gevoel van alleen op de wereld zijn.

Nederland leent zich niet zo voor wildkamperen, maar als NTKC-lid heb je de beschikking over een behoorlijk aantal heerlijk rustige terreinen. En nu voor velen het kampeerseizoen voorbij is kun je het alleen-op-de-wereldgevoel ook ervaren op onze eigen terreinen. Stilte, wondermooi licht door de lage zon, mistige ochtenden met schitterende spinnenwebben tussen het gras, kille avonden.

De tijd voor lange wandelingen, een lekker kampvuur, gezellig bijpraten, ervaringen uitwisselen en plannen maken.

Trek er eens uit, beleef het buiten zijn en voel hoe de natuur zich op maakt voor de komende winter.

Tip: Combineer het met een werkdag of werkweekeinde op onze terreinen, je bent daar mede-eigenaar van. Ontspanning door onderhoud aan je eigen landgoed, mooier kan haast niet.

Met de winter voor de deur is het ook tijd eens kritisch naar je kampeeruitrusting te kijken. Ik ben geen Pietje Precies met mijn uitrusting, eerder wat slordig, maar als er reparaties of aanpassingen nodig zijn aan tent of slaapzak hebben de atleters er nu de tijd voor. En wat vervangen of aangevuld moet worden kun je buiten het seizoen vaak met een flinke korting kopen.

Tip: Borstel rugzak en (fiets)tassen eens stevig schoon en schud ze leeg. Mij verbaast het altijd zoveel zand, dennennaalden, platgedrukte insecten enz. er uit komen. Kijk eens naar alle drukkers en riempjes, zitten ze nog echt goed vast? Drukknoppen en gespen maak ik schoon met een doekje en wat vaseline.

Niet te veel, gewoon een vette lap voorkomt vetvlekken. Gebruik je van die mooie waterdichte (Ortlieb) fietstassen, hou ze eens goed tegen het licht, lekken en bijna doorgeslepen plekken zijn dan goed te zien. Controleer ook de boutjes van de ophangmiddelen. Die willen nog wel eens gaan roesten, en door de verzonken manier van monteren valt dat nauwelijks op. Zit alles nog goed vast, geen barsten of scheurtjes in de kunststof delen? Haal je wat los, vet het goed in voor het monteren.

Tip: Op de schouderriemen van mijn rugzak heb ik twee D-ringetjes gestikt. Met twee korte riempjes voorzien van een kleine karabiner hangt daaraan mijn fototoestel of kijker. Zo heb ik geen riem in mijn nek en tijdens het lopen hang ik er lekker met mijn handen op.

Berg pannetjes niet in elkaar op, zit er vocht (condens) tussen zijn de sporen na een paar maanden niet meer weg te krijgen.

Vocht tussen aluminium pannen geeft onherstelbare schade, putjes en in het ergste geval zelfs gaatjes. Het zwart van het koken op houtvuur laat ik maar mooi zitten, schoonmaken is onbegonnen werk, bovendien neemt een zwarte pan makkelijker warmte op. Als je vuur goed brandde is het lekker ingebrand en geeft het haast niet af, bij het inpakken gaan mijn pannen in een hoesje.

Petroleum- en benzinebrander opbergen met het tankje helemaal vol of helemaal leeg. Laat in het laatste geval ook de dop er af. Pompleertjes nu invetten voorkomt een nare verrassing na de rustperiode.

Tip: Er zijn prachtige reparatiesetjes te koop, maar een goede raad is, hou een setje achter de hand voor als het echt nodig is. Repareer niet wat niet kapot is. Die regel heeft al een hoop ergernis voorkomen.

Tent goed drogen en schoonmaken. Zitten alle ringetjes nog aan het grondzeil en zijn de lijnen ook goed droog? Even met de vette lap langs de metalen ritsen en drukkers en dan luchtig opgerold in de kast. Haal dat vaseline lapje ook even over de delen van je (telescoop) stok en berg die delen niet in elkaar op. Heb je een boogtent vergeet dan de metalen moefjes van de stokken niet.

Bewaar zelfopblazende (Thermarest) matrasjes uitgerold en met het ventiel open. En buiten bereik van de kat. Laat je slaapzak niet opgepropt in de pakhoes maar luchtig in een grote katoenen zak of, beter nog, als dekbed gebruiken.

Vorraaddozen, busjes, zakjes enz. eens helemaal leegmaken en vergeet niet de batterijen uit je hoofd-lamp en andere apparatuur te halen. Dat voorkomt nare verrassingen en onherstelbare schade. En nu je toch bezig bent: dat kampmes moest ook al zo lang eens geslepen worden. Maar het beste onderhoud voor je uitrusting is: gewoon blijven gebruiken. Trek er op uit ook in de wintermaanden. Goed voor je spullen, en heel goed voor jezelf.

Tips, vragen, opmerkingen?
tips@kampeerclub.nl





Uitnodiging Nieuwjaarskamp Kennemerland

Ook dit jaar wordt de traditie voortgezet. Op **zaterdag 2 januari** om 15.00 uur zal het bestuur samen met alle aanwezigen een toost uitbrengen op 2010. Ondergetekende heeft dan een pan dampende glühwein klaar en het kampvuur zal dan al lekker behaaglijk branden. De voorzitter zal een korte, maar krachtige toespraak houden. Zo eentje waar we het hele jaar op kunnen teren!

Jaap en Diel hebben heel West Friesland afgestruind naar de beste appelflapappelen en deze selectie wordt door hen ter plaatse omgetoerd in de lekkerste appelflappen van Nederland. Menigeen heeft na die zaterdag blaren op vingers en tong, doordat de appelflappen direct na het bakken gegeten worden. Wellicht leuk voor op een tegeltje: de appelflap wordt wel zo heet gegeten als hij geserveerd wordt. Ook heeft Bart beloofd om weer olieballen te bakken. En dit jaar geen stookproblemen, terreincommissaris Rob heeft beloofd dat hij voor een extra brander zorgt. Wel zijn we op zoek naar een afwasteam. Een paar trouwe leden die willen opruimen en afwassen als de bakploeg zijn werk er op heeft zitten en geen boe of bah meer kan zeggen. Wie helpt?

Heb je zin (of lef) dan blijf je kamperen en zal je nog tot in de late uurtjes van het kampvuur kunnen genieten. Ben je niet zo stoer, ook niet erg. Gezellig langskomen en daarna het comfort van je eigen huis opzoeken mag ook. Kinderen vinden het altijd een gezellig (en lekker) kampje. Ze vermaken zich prima en mogen vaak ook helpen met kleine klusjes als hout sprokkelen.

Vergeet niet om de zitlap en een mok mee te nemen!

Zondag 3 januari begint met wandelen

We verzamelen bij het toiletgebouw om 10.00 uur. We carpoolen dan naar Egmond Binnen, de streek van

monnik Sint Adelbertus. Tijdens zijn leven zo geliefd, dat na zijn dood in 740 zijn volgelingen een kerkje bouwden op zijn graf. En zie daar het wonder: op deze plek welt duinwater op, de Adelbertusput. Ook nu nog zijn er in het dorp verwijzingen naar deze monnik, er is zelfs een biologisch bier dat zijn naam draagt!

Ik weet nog niet precies hoe de route er uit zal zien, maar we wandelen door het PWN-gebied, dus zorg zelf voor een toegangskaart, dat kan ook nog bij de parkeerplaats.

Kosten en andere info vind je op www.pwn.nl

De wandeling zal zo'n 1½ uur duren. Na afloop carpoolen we weer terug naar Limmen.

Op het terrein zal het kampvuur dan weer branden en staat een kop lekkere (erwten?) soep klaar, daarmee sluiten we het kamp af.

Heleen van Wieringen

Zwerven door levend landgoed

Het derde weekend van november (21 en 22) gaat de Zwerfgroep naar Twente. Vlakbij het stadje Delden ligt het kasteel Twickel temidden van een prachtig landgoed van 4000 hectare.

Het afwisselende landschap bestaat uit zacht glooiende akkers en weilanden, bossen en eeuwenoude eiken, heidevelden en vennen. Daartussen slingeren zich beken en houtwallen.

Op het landgoed bevinden zich zo'n honderdvijftig boerderijen, herkenbaar aan zwart-witte luiken, en andere gebouwen als de watertoren en de houtzagerij. Cultuur en natuur gaan op Twickel harmonieus samen. De zorg voor dit alles berust bij de Stichting Twickel.

Tot 1953 waren kasteel en landgoed familiebezit. De laatste eigenaresse, barones Van Heeckeren van Wassenaer, bracht het landgoed onder in de Stichting Twickel. Voor het kasteel bepaalde zij dat het particulier bewoond moest blijven. De huidige bewoner van het kasteel is haar achterneef Christian zu Castell Rüdénhausen met zijn gezin. Belangrijkste doel van de Stichting Twickel is behoud van Twickel als natuurreservaat en cultuurmonument en handhaving van haar historische betekenis. Centraal staat de instandhouding van het natuurschoon en het landschappelijke karakter en een gezond financieel beheer. De stichting wil het kasteel het levende centrum van het landgoed laten zijn, net als vroeger. Het kasteel is niet opengesteld voor het publiek, maar vormt wel

het decor voor allerlei activiteiten. De tuinen zijn in november helaas gesloten (openstelling van mei tot en met oktober).

De start is bij het NS-station in Delden. Auto's kunnen in de omgeving van het station geparkeerd worden. Nodig is kaartblad 28G en 34E. Startcoördinaat is: (245.60-475.52).

De zwerftocht slingert door het landgoed Twickel, de kortste route is zaterdag ongeveer 13 km. Vanaf de overnachtingsplek is zondag de kortste route naar het NS-station in Delden ongeveer 7 km.

Wellicht tot ziens op 21 november in Twente!

Peter van Heek

Rubriek met opmerkelijke citaten uit Buitenspoor van exact 50 jaar geleden

Helaas, in de uitgave van november 1959 ontdekken we geen artikel dat interessant genoeg is om uit te citeren.

Er valt voldoende te lezen, maar niets dat voor 2009 de moeite waard is. Wel 'Hoe werkt een stormlantaarn?', maar daar heb je kortgeleden in 'Tips en wetenswaardigheden' je licht al over kunnen opsteken.

We slaan dus maar eens een maandje over. Of, misschien is het toch aardig om te weten dat binnen de Zwerfgroep de sneeuwster is ontworpen. De sneeuwster is een aandelen voor de degenen die aan het sneeuwkamp zullen deelnemen. Daar is uiteraard wel sneeuw bij nodig. En hoe komen belangstellenden dan te weten of het kamp doorgaat?

Als de weersomstandigheden gunstig zijn ontvangt U op vrijdagavond een telegram 'Sneeuwkamp Austerlitz'.

Toch een leuk gegeven. En die sneeuwster, zo leren we, die bestaat dus 50 jaar.



De afscheidsvlag en de landelijke voorzitter aan het woord

Bel voor de laatste ronde

Wie gedacht heeft dat het alleen maar treurnis was tijdens het afscheidswedstrijd van Het Grote Blok op 12 en 13 september komt bedrogen uit.

Prachtig weer en een grote opkomst maakten dit weekend heel speciaal. Een aantal oud-leden had op de zaterdag de moeite genomen om nog een keer van het terrein te kunnen genieten en trof daar een ouderwets NTKC-sfeertje aan.

De sleutelbeheerder werd in het zonnetje gezet en kreeg als eerste de unieke afscheidsvlag van Het Grote Blok. Vanaf de opening van het terrein tot aan de sluiting beheerde de familie Kikkert de sleutel van ons terrein. De laatste jaren maaide Kikkert jr ook het gras.

Alles was uit de kast getrokken om de aanwezigen nog een keer al die dingen te laten beleven die zo kenmerkend waren voor Het Grote Blok. De kloden vlogen over de bospaden en verdwenen in de bossages zoals te doen gebruikelijk. Zelfs een nieuw spel werd nog geïntroduceerd: het kubusspel. Met rode konen en in vele spelrondes speelden jong en oud dit bijzondere spel. In de toekomst zal dit spel zeker op onze andere terreinen gespeeld worden! De bootjes van piepschuim met op de zeilen een wens geschreven zorgden 's avonds voor een feeëriek schouwspel op de Schoonhovense plas. Pannenkoeken werden in groten getale gebakken en opgegeten. Allerlei baksels in de vorm van blokjes konden tijdens een aantal koffierondes worden genuttigd en

's avonds bij het kampvuur dronken we nog een maal op Het Grote Blok.

Tijdens de koffie op zondagochtend luidde de voorzitter de bel voor de laatste ronde. Onder het genot van de overgebleven baksels van de vorige dag en koffie en thee verrichtte Jan Lafeber als terreincommissaris een symbolische handeling door een hakblok in tweeën te slaan waaruit vervolgens een rode boerenzakdoek tevoorschijn kwam om daarmee een pieplein traantje weg te kunnen pinken.

In een regenbui werd een weekend vol nostalgie afgesloten en daarmee het tijdperk Het Grote Blok in Hollandscheveld.

Agnes Hilbrandie

Waarover spraken zij ...

Foto's Hans Hilbrandie



Test Denig kampeeruitrusting

Carl Denig gaat in samenwerking met het magazine Op Pad tenten en slaapzakken testen in de Cairngorms in Schotland. Tijdens een trektocht van een aantal dagen worden oude Carl Denig slaapzakken en tenten uitgeprobeerd en vergeleken met de moderne producten van nu. Het gaat hierbij onder andere om tenten van voor de oorlog.

De test wordt deze winter uitgevoerd onder zware omstandigheden in de Schotse hooglanden.

Regelmatig komen bij Denig mailtjes binnen van mensen die nog steeds enthousiast verhalen over hun Carl Denig tent en/of slaapzak van wel- eer. Zelfs vooroorlogse Denig artikelen zijn soms nu nog in gebruik. De tenten werden vroeger gemaakt van Egyptisch katoen, een zwaar materiaal. Tegenwoordig wordt voor tenten het lichtgewicht ribstop nylon gebruikt.

Slaapzakken worden nu gemaakt van een kunststof tijk, vroeger was dat nog duvete (katoen).

Denig wil samen met Op Pad testen wat de verschillen zijn en wat de technische vooruitgang is van de tenten en slaapzakken, of dat juist de kwaliteit van vroeger nog steeds uitstekend is.

Oproep

Carl Denig roept gebruikers van Denig tenten op om hun oude slaapzakken en tenten beschikbaar te stellen voor deze test. Met name is men ook op zoek naar originele oude Denigkleding b.v. de Carl Denig Anoraks.

Er is een aantal plaatsen beschikbaar in het testteam voor degenen die hun tenten hebben aangemeld. Voorwaarde voor deelname is een goede conditie, want er wordt gemiddeld 20 km per dag gelopen in slechte weersomstandigheden. Iedereen die spullen inzendt wordt daarom allereerst gescreend. Potentiële kanshebbers krijgen vervolgens een uitnodiging voor een conditietest. Op basis van deze test worden de uiteindelijke deelnemers geselecteerd. De conditietest vindt plaats in Outdoor Valley in Bergschenhoek. Naast een plaats in het team ontvangen de inzenders, waarvan de producten zijn geselecteerd voor de test, een gratis jaarabonnement van Op Pad.

Om u en uw antieke Denig spullen aan te melden stuurt u een e-mail liefst met foto van de producten naar oud-nieuw@denig.nl

Haast is geboden

Onder onze lezers zijn er vast en zeker die nog over oude spullen beschikken. Geef ze op voor de test zouden we zeggen, ook als je geen belangstelling hebt om er persoonlijk bij aanwezig te zijn. De uitkomst lijkt ons leerzaam. De oproep van Denig kwam op een hoogst ongelukkig moment, net na de sluitingsdatum van vorig Buitenspoor. Wie mee wil doen dient zich daarom binnen enkele dagen aan te melden.

Reacties Uit het veld

Met grote verbazing heb ik het stukje op **'Ervaring uit het veld'** in nr. 9 gelezen.

Ik neem aan dat ik niet de enige ben die hierover verbaasd zal reageren. Ik kan ook niet anders dan schande hierover spreken. Dit kan echt niet binnen de NTKC. Wij zijn al ruim 40 jaar lid van onze club en hebben het niet opvolgen van maatregelen door een vrijwillige kampmeester nog nooit meegemaakt. Ik kan niet anders constateren dan dat deze terreincommissaris zelf niet in de club is groot gebracht en derhalve zijn dochter dus ook niet opgegroeid is met de juiste clubgedachte. Je moet er niet aan denken wat er met een kampmeester gebeurt die overstemd wordt als er later bijvoorbeeld brand uitbreekt.

Eef van der Stel, Oosterhout

'Uit het veld geslagen' door je eigen 'geloofsgenoten'.

Onze afspraken over kampmeesterschap en de verantwoordelijkheden dienaangaande zijn klip en klaar. Een dergelijke ondermijning van de momentele autoriteit, die de zorg heeft over een clubterrein en clugenoten, is voor onze club levensbedreigend en getuigt ook niet van enig respect naar clubleden die op vrijwillige basis een klus doen.

Ik hoop dan ook dat dit een éénmalig incident is geweest.

Rob Jeanmaire, Zutphen

Oproep

De werkgroep promotie zoekt vrijwilligers uit alle afdelingen voor het verspreiden van divers promotiemateriaal bij b.v. buitensportzaken, bibliotheken, natuurwinkels e.d.

Al met al zal dit een paar uurtjes van je vrije tijd vragen, maar het is voor een goede zaak: de NTKC! Opgave en meer info bij Martin Loerakker; promo@kampeerclub.nl of telefonisch via nummer 06-1207427.

We rekenen op veel reacties!

Tjabel Nieuwenhuizen

Commentaar HB

In oktobernummer is een artikel verschenen van een kampeerder die zijn verbazing uit over het 'spel dat gespeeld' wordt om de kampmeester buitenspel te zetten.

In dit nummer treft u twee reacties aan die voor zich spreken. Ze beschrijven goed de functie van kampmeester en de verantwoordelijkheid die de kampmeester draagt. Als CLUB hebben we voor de opzet gekozen zoals deze is beschreven en al jaren van toepassing is. De kampmeester (en ieder eerst aankomende op het terrein is/kan kampmeester zijn) is de centrale figuur voor het reilen en zeilen op het terrein. Daar valt niet aan te tornen. Voor zover er speciale terreinzaken en -gebruiken aan de orde zijn dan vindt de kampmeester deze in de handleiding die het afdelingsbestuur voor het terrein in de kampkoffer heeft gesloten.

Mochten er zaken aan de orde zijn waarover we duidelijkheid willen hebben dan kunnen we deze zaken naderhand wel uit de doeken doen. Op het moment zelf moet de kampmeester beslissen.

Uiteindelijk blijken de zaken zoals beschreven in het oktobernummer iets anders te liggen dan zij zijn waargenomen. Het geheel is geregeld.

De discussie in Buitenspoor wordt hiermee dan ook gesloten.



Foto's Kees Springeling

Verslag Met de KWS langs Lahn en Ahr

Met 21 caravans en 40 personen waren we 14 dagen onderweg o.l.v. Marijke en Kees Springeling. Eén week in Nassau aan de Lahn en één week in Ahrbrück aan de Ahr. Het programma van beide weken was zeer afwisselend.

Zo werd er de eerste week gewandeld en gefietst. Met de auto of de trein werden Limburg an der Lahn en Koblenz bezocht. En uiteraard waren er dagen die je zelf in kon vullen. Het weer was de eerste week schitterend, korte broeken en luchtige T-shirts waren niet voor niets in de caravan gestopt. En elke morgen was er chineng qicong o.l.v. Gerie en Hennie van Zanten. Een goed begin van de dag. We hadden naast Kees en Marijke ook een Duitse vriendin van Marijke in ons midden die voortreffelijk Nederlands sprak. Zij kon ons veel uitleggen.

Na een week verkasten we naar Ahrbrück. Er waren mensen, die op hun Tom-Tom afgingen en in de rimboe terecht kwamen. Een andere equipe zag het bord 'Umleitung' en dacht, dat dit voor hen bestemd was. Maar, was dat schrikken, daar zat een helling van 16% in! Gelukkig kwam iedereen op tijd en zonder brokken in Ahrbrück aan.

Een groot verschil dit tweede terrein: een vriendelijke beheerder, een superschoon toiletgebouw en een grote weide, waar we bijna allemaal konden staan.

De tweede week zag er wat anders uit. In de eerste plaats was het weer veranderd. Gelukkig hadden we ook nog warme kleding in de caravan. We hadden een 'Winzertag'. Dat betekende een wandeling van 1 ½ uur door de wijngaard van een wijnboer met aansluitend een wijnproeverij en een broodmaaltijd.

We bezochten Bonn op eigen gelegenheid en maakten 's middags gezamenlijk een boottocht op de Rijn van Bonn naar Remagen. De tusseliggende dagen waren weer 'vrije' dagen. Ondanks het wat mindere weer, werd er langs de Ahr gefietst en langs delen van de Rotweinwandelweg gewandeld.

Aan het einde van de 14 dagen was er nog wat geld over (hoe het allemaal kon snapte niemand, behalve Kees en Marijke dan) om op de camping in het restaurant te eten. Iedereen had zitten zwoegen op de quizvragen, die we in het begin gekregen hadden. Winnaars werden Ans en Arie Pinxteren. Er waren veel gedichten gemaakt, daarvan vindt u er hierbij een opgenomen.

Niek van Bezooijen bedankte Kees en Marijke namens ons allen. Hans en Niek van Bezooijen zongen tot slot een lied, waarin gebeurtenissen van de afgelopen 14 dagen de revue passeerden. Tot slot kreeg elke deelnemer een fles Ahr-wijn, voorzien van een door Kees ontworpen etiket, als herinnering aan deze onvergetelijke tocht.

Elfriede Aartsen en Anke van der Pluijm



Gedichtje van Cees Doorn

In nachjahr von zweithausendnegen
Kampeerde een groep aus Niederland
Mit caravan op hoop van zegen
Langs Lahn und Ahr im Hessenland.

Er werd gewandeld en gereden,
Mit auto, trein en op de fiets,
Naar Nassau, Bonn en andere steden
En ab und zu deed men ook niets.

Zij bezochten mit dem Zug ein Winzer
En prüften van de rote Wein,
Ook een Engelchen zat op hun tong te
piessen,
Een enkeling vond dat wel fijn.

Wie hadden dat geheel geregeld
Zodat es doch so flotjes ging?
Na jah, dasz waren doch natürlich
Kees en Marijke Springeling

Houtvesterkamp Hakken, gieren, brullen...

...tijdens het Houtvesterskamp
14 en 15 november 2009 op
De Hertenweide in Zorgvlied

De afdeling Noord biedt u een gevarieerd programma met demonstraties zoals klimmend de boom ontmantelen, zelf proberen omhoog te komen, kamp- en kookvuurtjes, koffie, thee en soep, excursie over het terrein om kennis te maken met de nieuwe ontwikkelingen, maar ook zelf de handen uit de mouwen steken, lekker warm worden van het stoeien met bomen en struiken, vakantiebelevissen uitwisselen, stil genieten bij het kampvuur en lekker warm je slaapzak induiken.

Met op de zondag een fikse wandeling oftewel een boom-excursie waarbij je best met beide benen op de grond mag blijven staan.

En dat allemaal om een heerlijk kampeerweekend te beleven, om straks te genieten van een nog mooier kampeerterrein en een stukje bij te dragen bij het onderhoud van onze terreinen.
Ik zou zeggen: doen!!

Henk Kalkman

Jeugd Sectie

JONGEREN pagina



Jongerenpagina - Nov./Dec.

Ester Elferink
van Musschenbroekstraat 24
7533 XN Enschede

Jeugdsectie@kampeerclub.nl

Foto's:
Sjoerd Lafeber, Benjamin Joosten
en Jeroen van Veen



Musical JOS weekend

Dit jaar was het weer tijd voor een gezellig JOS-weekend. We hebben aardig wat JOS-ers gezien en ook de aanstaande JSers (JOS kinderen) waren in grote getalen aanwezig. Helaas hebben we niet alle spellen kunnen doen. 's Middags zijn er wel gezellige oud hollandse spelletjes gespeeld. Aan die spellen deden ook veel kinderen van de oude stompen mee. Uiteraard is er gevolleybald en helaas hebben we als JS nog steeds niet genoeg skills in huis om de JOS te verslaan...

Zaterdag avond is er gezellig bij het kampvuur gekookt en hebben we ons prima vermaakt tot in de late uurtjes. Al met al een gezellig week goed. 's Avond is er gezellig bij het kampvuur gekookt. Een leuk en gezellig weekend waar weer een hoop oud bekenden waren.

Martijn



Werkweekend Den Treek

De winter staat weer voor de deur dus tijd om lekker te gaan klussen!

We beginnen dit winterseizoen op Den Treek. Hier moet genoeg gebeuren na de flinke storm van afgelopen voorjaar. We kunnen weer eens flink de handen uit de mouwen teken dus ik hoop dan ook dat we met een groot aantal deelnemers aan de slag kunnen.

Winterkamperen hoeft lang niet altijd koud te betekenen want hoe harder je werkt hoe warmer je wordt en hoe hoger het kampvuur ook wordt!

Zie je op de den Treek!



Loopweekend Lunteren

Dit jaar gaan we weer gezamenlijk met de zwerfgroep aan de wandel. We beginnen dit jaar in Lunteren. Om de mooie route van zo'n 12 km te lopen beginnen we uiteraard op tijd. We willen om 10.15 vertrekken op station Lunteren. Laat je niet direct ontmoedigen door het lopen want met een gezellige groep moet dat helemaal goed komen! Tot dan!

Martijn en Leonie

Jeugdsectie Kampjes

13/15 November - Werkweekend
Den Treek

12/13 December - Loopweekend
Lunteren

8/10 Januari - Nieuwjaarsweekend
Limmen

Verslag Nazomerweekend Limmen

Van te voren werden we even wat wittig om de neus. Dit kampje viel ineens samen met twee andere kampjes. Zouden er wel voldoende mensen langskomen? Gelukkig viel het mee, de opkomst was gemiddeld en ruim voldoende. En wat nog leuker was, het was ook echt nazomerweer!

Op zaterdagochtend was de cursus fietsreparatie door een fietsenmaker van Vittorio. Wereldberoemd in de regio maken zij al jaren fietsen voor sportieve trektochten overal ter wereld. Juist daardoor hebben ze inventieve oplossingen voor reparaties onderweg. Een duidelijke cursus en veel mogelijkheden om vragen te stellen. En een duidelijke conclusie van iedereen: leerzaam. Vanaf nu geen onoplosbare gebreken aan de fiets voor de cursisten! We zullen het resultaat zien in de Kennemer Fiets-tour 2010.

Daarna waren toch echt de kinderen aan de beurt. Achterop de tandem met een blinddoek. Ik geef het je te doen, maar de kinderen stonden er voor in de rij. Sanne fietste als volleerd piloot voorop. En achterop was van de spanning af en toe een gillette te horen. Tja, het is al leuk om te fietsen op een plek waar dat normaliter niet mag en dan ook nog op zo'n vette fiets... Daarna grabbelen en raden wat voor fietsonderdeel je te pakken had, best wel moeilijk, volgens mij heeft Iris gewonnen, maar ik ben er niet zeker van. En daarna een beloning voor iedereen. En daarna? Ach, kinderen vermaken zichzelf prima. We kwamen ze overal tegen. Op zoek naar stokken voor het maken van stokbrood, in volle achtervolging tijdens een spelletje, luid zingend, noem maar op. Het plezier spatte er vanaf.

Er waren foto's te zien op de computer. Van Frank van de afgelopen fietstocht en van ver voor die tijd (vooral mannen met baarden en knickerbocers) en van Anke Tijssen over haar fietstocht naar Santiago de Compostella. 's Avonds een hoop gezelligheid bij het kampvuur. Leuke, goede en mooie gesprekken.

Het grote feest van buurman Spijker ter ere van de kermis in Limmen (kermissen in Noord-Holland zijn berucht bij vriend en vijand) was een verrassing, maar echte overlast hebben we gelukkig niet gehad.

Nou hoor ik jullie denken dat er toch gefietst zou worden. Ja, Frank had wel drie fietsroutes gemaakt, maar het terrein was zo aanlokkelijk in dat nazomerzonnetje dat iedereen er voor koos om lekker bij de tent te blijven. De routes zitten nu in de infomap, dus beschikbaar voor iedere kampeerder.

Zondagochtend kenmerkte zich door iets frisser weer met af en toe motregen. Natuurlijk net op het moment dat twee fietsers hun tentje wilden inklappen. Maar tegen het middaguur brak het weer open. Ik zat daar nog met mijn dochter op de evenwichtsbalk in de zon met een broodje, allebei mijmerend in de stilte. Daarom zijn we nou lid van deze club.

Volgend jaar weer zo'n weekend. Het thema is tijdens dit weekend al besloten: Digitaal fotograferen. Ook voor de kinderen. Houd de toerkalender in de gaten!

Heleen van Wieringen

Brandblarengras

Op 25 augustus stond ik op De Heerkuil tegen een boom mijn kuitspielen te rekken. Nuttige zelfzorg na een dag op & neer in de Voerstreek. Een voorbijganger zou denken: wat staat die idioot daar onze Sorbus aria (Meelbes) omver te duwen, zeker gezien de gemiddelde NTKC-er toch niet van het joggerige soort is. Gelukkig kwam er niemand langs. Al doende rustte mijn blik op de grasmat.

De aandacht werd getrokken door vijf precies even grote cirkelvormige stukjes dood gras. Geen overlapping. Ja logisch, je zet het gloeiend hete pannetje iedere keer op een ander stukje gras, zodat het stukje van de vorige keer niet nog dooier wordt dan het al is. Een teken van beschaving!

Maar nu het alternatief. Je kampeert met iets voor tussen het gras en het pannetje, een snijplankje, een stukje plex, maakt niet uit. Als het maar redelijk isoleert en beter tegen hitte kan dan gras, dat nu eenmaal net als je eigen blote onderarm tot de levende wezens behoort.

Wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook de grasmat niet!

Charlotte Matthijsse

Den Treek op orde

Het bestuur vroeg... en ontving in overvloed!

Afdeling Utrecht organiseerde begin oktober werkdagen om de stormschade op te ruimen. De stammen en boomkruinen werden geruimd door de loonwerkers die ingehuurd waren door de landgoedeigenaar. Zij zijn met groot materieel over het terrein gerost en dat heeft diepe sporen achtergelaten. Ook de resultaten van het klepelen waren goed te zien. Er was op De Punt geen pad, geen kampeerplek en geen hek meer. Vrijwel alles was met de grond gelijk gemaakt. Het lag er bezaaid met duizenden, misschien wel miljoenen takjes en stukken boomwortel. Niet alleen De Punt maar ook rechts van de entree had deze stormschade. We vroegen om hulp, veel hulp.

Zaterdag: Er stond een ketel met een liter of 13 verse erwtensoep klaar. Ruim voldoende voor 2 dagen. De ontbijtkoek gesneden, de werkzaamheden op het bord geschreven. Wij waren er klaar voor, dachten we. Ah, daar kwamen mensen, wel 3. Toen nog een paar fietsers en een wandelaar met een rugzak en nog een auto en nog 2. Wauw, er waren 10 noeste werkers. Toen barstte de stroom los. 36 Vrijwilligers telden we op die eerste zaterdag van oktober. De soep ging schoon op, de plakken ontbijtkoek gehalveerd. Wat is er veel werk verzet en wat was de sfeer goed. We luncten in de kampvuurkuil bij een mooi vuur.

Zondag: Gisteren waren er zo veel mensen, vandaag zal het dus wel minder zijn. 8 Blikken soep waren er over van het jubileumkamp. Gister snel een grote appeltaart gebakken. In stukken gesneden.....en gehalveerd.....en weer gehalveerd. Maar velen van de 46 aanwezigen hebben de taart niet eens gezien. Die 30 kleine stukjes waren zo op. Moe, voldaan en diep onder de indruk hadden de bestuursleden zondagavond contact met elkaar.

Trots zijn we op al die werkers die zoveel werk verzet hebben en mogelijk gemaakt dat er weer gekampeerd kan worden op die plekken waar de storm over geraasd heeft. Zoveel mensen, dat had den we niet durven dromen. Iedereen hartelijk dank voor je vrolijke aanwezigheid, het gedane werk, je positieve bijdrage.

Ingrid Belsler

Gespot op Roggebot:

Bever en Oehoe

Ja, het is ongelofelijk, maar in september zijn er Bevers en Oehoes gesignaleerd op Roggebot. Geen ontsnapte exemplaren uit Natuurpark Lelystad of geroofde exemplaren uit Avifauna, maar uitgezette exemplaren door Bever Zwerfsport Almere.

Fedor en Fred, de mannen van Bever Zwerfsport, kwamen zoals beloofd op ons afdelingsweekend van 12 en 13 september om tenten en tentonderdelen (losse binnen- en buitententen), stokken en weet niet allemaal wat meer voor een heel mooi prijsje te verkopen. Met veel enthousiasme werden tentjes door geïnteresseerden opgezet, buitendaken gepast en stokken samengesteld. Nog nooit een Oehoe gezien? Dan ziet u 'm nu op de bijgeplaatste foto. En ze zijn niet eens erg zeldzaam, want Bever Zwerfsport heeft er nog enkele liggen.

Volgend voorjaar is er een herkansing voor iedereen die deze kans gemist heeft, want dan organiseert afdeling Veluwe een kook/brander kampje en komt Bever Zwerfsport met nog veel meer materiaal waarvan met enig pas- en meetwerk een gloednieuwe tent te maken is. Of waar u nu net die gronddeken tegenkomt waar u al zo lang naar op zoek was.

Mis het niet: het 40+2 kampje op 5 en 6 juni 2010

Jawel, 40+2 want Roggebot bestaat dan alweer 42 jaar! En over het kook/branderkampje gaat u nog veel meer lezen volgend jaar in Buitenspoor.

Noteer 5 en 6 juni alvast in uw nieuwe agenda, want dat het gezellig wordt staat nu al vast.

Ron Plaat



Verslag Werkdagen Masterveld

De weersvoorspellingen waren niet gunstig, maar gelukkig viel het in Winterswijk op 3 en 4 oktober reuze mee! De clubwerkers, die zich niet hadden laten afschrikken, zijn actief aan het werk geweest.

Het heideveld is geharkt en de bra-men zijn voorlopig niet meer te zien. De zandbak met het nieuwe zand en dak staat nu meer in het licht. Ook op andere plekken werd meer licht gecreëerd. Het omgezaagde hout ging richting houthok en bij de volgende werkdagen (7/8 november) zal dit kleiner gemaakt worden. Met een goed gevuld houthok blijft het ook voor de winterkampeerder aangenaam om op Masterveld te kamperen.

Naast het harde werken werd er natuurlijk ook aan de inwendige mens gedacht. Geweldig! Anton had thuis al voorbereidingen gedaan. Hout verzamelen, zagen en gaten boren, zodat de kinderen prachtige vogelhuisjes konden maken (zie foto's). Er werd geschuurd, geboord, geschroefd, getimmerd en het eindresultaat was voor de kinderen helemaal super! De vogelhuisjes zijn opgehangen op het terrein. Het bewonderen waard! Een geweldige manier om kinderen te betrekken en betrokken te houden met de natuur en het terrein. Want natuurlijk willen de kinderen weten, of er een logé in hun huis is geweest. Nou maar hopen, dat de vogels er de weg naar toe kunnen vinden.

Mochten er kinderen zijn die ook een vogelhuis willen maken, dat kan tijdens de werkdagen van Lochem op 30-31 oktober. Een mooi vervolg op de vogel-ex-cursie eerder dit jaar.

Alle werkers weer bedankt voor de geweldige inzet en we hopen velen weer te zien op **7-8 november**.

Groet,
Silvia Westerhof



EENPITTER



mag het wat meer werk zijn?

Een beetje Indisch. En die keuken vraagt altijd wat meer tijd. Maar ach, als je toch vakantie hebt en ook nog eens koken leuk vindt...

(voor twee personen)

- een kleine ui
- een teentje knoflook
- een theelepel sambal trassi (is in kleine potjes te koop)
- een theelepel suiker
- ketjap manis
- olie
- een klein potje pindakaas
- een klein blikje kokosmelk
- een blok tahoe (tofu) of voor wie dat liever heeft: tempé
- 250 gram tuinerwten (bij voorkeur diepvries)
- 150 gram (pandan)rijst
- zout

Kook de rijst bijna gaar, giet af en laat in de slaapzak nagaren. Snipper de ui en de knoflook heel fijn en wrijf met de bolle kant van een lepel tot een brij. Voeg sambal trassi, suiker en een eetlepel ketjap manis toe en roer goed door elkaar. Snijd de tahoe of tempé in dobbelsteentjes en strooi er wat zout over. Bak de blokjes in wat olie goudbruin en haal ze dan uit de pan. Fruit de boemboe (uimengsel) in wat olie, voeg de tuinerwten toe en bak die even mee. Doe de kokosmelk bij de boemboe en de tuinerwten en breng het geheel aan de kook. Voeg dan de pindakaas toe en roer alles glad. Wordt de saus te dik, dan wat water toevoegen. Even laten pruttelen.

Op de borden de rijst verdelen, daarover de pinda- erwtensaus en de tahoe- of tempéblokjes bovenop verdelen. Je kunt naar smaak ketjap en/of sambal toevoegen.

Henk Trimbach
eenpitter@kampeerclub.nl

Afdelingen & secties



Hieronder vind je de wetenswaardigheden per afdeling en sectie voor zover deze van belang of interessant zijn voor alle leden. Details, of zaken uitsluitend bestemd voor de afdeling of sectie, lees je op de betreffende link van www.kampeerclub.nl > leden onder Clubpagina's.

AMSTERDAM

Secr. Nicolet van Overloop
Tarwekamp 50
1112 HE Diemen
telefoon 020-6906990
e-mail: amsterdam@kampeerclub.nl

Terrein:
Huizen te Naarden

BARONIE EN KEMPEN

Secr. Hendrik Melsens
Zonstraat 33
2500 Lier
België
telefoon +32 (0)3 888 6823
baronieenkempen@kampeerclub.nl

Terrein:
De Smagten in Bladel

We zitten alweer flink in de herfst, en het jaar nadert zijn einde. Tijdens de werkdagen werd er heel wat afgeklust: een nieuwe spoelbak in één van de toiletten, en hier en daar een likje verf. Zo blijven we ook het toiletgebouw steeds weer opkalefateren – het heeft echt zijn beste tijd gehad. Karel was ook van de partij. Met zijn kettingzaag legde hij verscheidene bomen tegen de grond. Maar het allerbelangrijkste is dat het houthok weer keurig bijgevuld is. 's Avonds aan het kampvuur was het leuk

en gezellig. Arjan, een nieuw gezicht op het terrein, gaf een demonstratie met zijn houtbrander: een mini houtkacheltje, waar hij zijn potje op kookte. Coline, de zoon van Karel, zit echt wel in zijn apen-jaren. Liever dan in een tent te slapen, bracht hij de nacht door in de bomen.

Maar het jaar is nog niet helemaal ten einde. Op de werkdag op **14 november** sluiten we het terrein definitief af voor de winterperiode. En daarna is het uitkijken naar het Nieuwjaarskamp: een paar daagjes erop uit met de tent. Wie zin heeft, kan al vanaf de vrijdagavond zijn tent opslaan en is dan zeker op tijd voor de zaterdagmiddagwandeling, die om 14h00 start. En 's avonds is het dan natuurlijk 'potje koken,' en zitten we gezellig rond het kampvuur met een beker glühwein en wat lekkers. Bert en Corrie uit Lelystad, die regelmatig de grens oversteken naar België en heel vaak op De Smagten kamperen, hadden een leuk idee, en als het doorgaat zou het Nieuwjaarskamp een Belgisch tintje kunnen hebben. Maar daar zijn we nog niet helemaal uit. In het volgende nummer vernemen jullie er al iets meer over.

De eerstvolgende activiteiten
14 november:
Werkdag

9-10 januari 2010:
Nieuwjaarskamp +
zaterdagmiddagwandeling

10 januari 2010:
Nieuwjaarswandeling

Vriendelijk gegroet,
Hendrik

DEN HAAG

Secr. Janke van Houten
Van Vredenburgweg 965
2284 TS Rijswijk
070-3967710
e-mail: denhaag@kampeerclub.nl

Terrein:
De Haan te Loosduinen

Een paar weken geleden hebben we op De Haan de afsluitende kampmeestersvergadering gehad, en daar bleek dat we konden terugkijken op een heel goed jaar. Het terrein en z'n vernieuwde beschouwing waren in topconditie, en er is heel behoorlijk op gekampeerd. Zo'n drie procent meer dan vorig jaar, niet schokkend dus, maar toch prettig. Om te zorgen dat het terrein er volgend jaar ook weer goed bijligt is het van belang dat het eind november winterklaar wordt gemaakt, dus bij deze de uitnodiging om de 29e naar de werkdag te komen. En als we dan toch aan het uitnodigen zijn: wees ook welkom in het afdelingsbestuur! Het begint een soort mantra te worden, maar ik herhaal het toch maar even weer: we zoeken nog steeds een voorzitter, een terreincommissaris techniek, en op termijn een penningmeester. Leuke en boeiende functies, eigenlijk verbazend dat er zo weinig animo is. Zorg dat we niet nog heviger moeten lobbyen, en meld u aan!

Tot slot de vraag om ook alvast de 10e januari te noteren, want dan bent u van harte welkom op De Haan voor de nieuwjaarsborrel.

De afdelingsagenda luidt dus:

29 november:
Werkdag op De Haan

10 januari:
12:00 uur Nieuwjaarsreceptie

Groeten en graag tot ziens op De Haan,
Stef

GOOI EN VECHTSTREEK

Secr. Rik Marmelstein
Goudriaanstraat 18
1222 SG Hilversum
telefoon 035 6423 440
gooienvechtstreek@kampeerclub.nl

Terrein:
Austerlitz te Austerlitz

November alweer, tijd voor maken van nieuwe plannen en voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.....

Onze najaarsvergadering is gehouden, met een beetje geluk is er weer een compleet bestuur.... Meer details daarover volgende maand, maar als u daarop niet kunt wachten: Kijk op onze site (www.kampeerclub.nl/leden/afdelingen/gooienvechtstreek) voor actueel nieuws.

Uw eerstvolgende kans om op het terrein aan het werk te gaan is over een paar weken. Op **21 november** om 10:00 starten we met een kop koffie. Bij de lunch zorgt de afdeling voor soep. Rond 15:00 ruimen we het gereedschap op. We hebben flink wat klussen liggen. De lijst staat ook op onze site.

Onze komende activiteiten:
21 november:
Werkdag

19 december:
Werkdag

10 januari:
onze zondagse Winterwandeling

16 januari:
Werkdag

Groeten van Rik

HART VAN HOLLAND

Secr. Andre van Eijk
Van Dorthstraat nr 12
2481 XC Woubrugge
e-mail: hartvanholland@kampeerclub.nl

Terrein:
Het Groene Hart te Hazerswoude-dorp

Als jullie dit lezen is de najaarsledenvergadering inmiddels achter de rug. Ik hoop dat er flink gediscussieerd is, want er waren weer heel belangrijke punten aan de orde. Dus hoe meer leden hun

stem hebben laten horen des te beter kan men een standpunt in nemen. De houtvuurkampdagen waren redelijk bezocht, prima weer en de Notenkrakers hebben zich van hun muzikale kant laten zien. Al met al voor herhaling vatbaar.

Ook de werkdagen worden redelijk bezocht. Dat moet ook wel, want de bomen en struiken blijven groeien. Door waarschijnlijk het mooie weer waren de overnachtingen weer als vanouds.

Op zaterdag en zondag **7 en 8 november** hebben we alweer de laatste werkdagen van het jaar. Schroom niet, er moet nog het een en ander gedaan worden. Als bestuur hopen we jullie dan nog te ontmoeten, voordat de Nieuwjaarsbijeenkomst plaats gaat vinden op **zaterdag 9 januari 2010**.

Rest mij nog een ieder van jullie een goed kamp toe te wensen. De terreinen liggen er goed bij. Dus een laatste weekend?

Groet,
Andre

DE HEERKUIL

Coördinatie Commissie
e-mail: ntkc@kampeerclub.nl

Terrein:
De Heerkuil te St. Geertruid

KENNERLAND

Secr. Heleen van Wieringen
Slotenmakerstraat 61
1825 ED Alkmaar
telefoon 072-5619587
e-mail: kennemerland@kampeerclub.nl

Terreinen:
Limmen te Limmen
De Slufter - De Cocksdoorp te Texel

Het is vandaag zo'n mooie herfstzondag met veel wind en zon. Echt een dag om er op uit te trekken en aan de weerstand te werken. Muizenissen en verkoudheid uit het hoofd, laat de frisse wind even flink onder het schedeldak doorwaaien en met een gezonde blik en verhoogde weerstand kom je weer thuis. Tja, daar word ik door de agenda er aan herinnerd dat ik nog een stukje voor Buitenspoor moet maken. Dus nu zit ik achter glas, in de zon, met een rozig hoofd en een toetsenbord onder de vingertjes.

En ik zit met een dilemma. De Najaarsledenvergadering is nog niet geweest en ik wil jullie graag uitnodigen voor het Nieuwjaarskamp. Officieel wordt de datum daarvoor pas in de vergadering bepaald, maar de deadline en de verschijningsdata van Buitenspoor noodzaken me de uitnodiging nu te doen. Ik ga er van uit dat op de vergadering de datum voor het Nieuwjaarskamp blijft zoals we deze met het afdelingsbestuur hebben bepaald. Kom je niet naar de vergadering, maar wil je wel naar het kamp

toekomen? Kijk voor de zekerheid nog even op de website of in het volgende Buitenspoor (eind december).

Op **2 en 3 januari** is het traditionele Nieuwjaarskamp in Limmen. Op zaterdag 2 januari om 15.00 uur zal het bestuur met iedereen een toast op het nieuwe jaar uitbrengen. Verder staan appel-flappen, oliebolletjes en glühwein op de agenda. En natuurlijk een lekker kampvuur. Tent mee en daar blijven slapen mag, maar hoeft niet.

Op zondag 3 januari om 10.00 uur vertrekken we voor de (ondertussen traditionele) wandeling. Na een paar jaar het Bakkummer duingebied afgestruind te hebben, willen we nu noordelijker, naar Egmond Binnen gaan. Toegang tot het duin regel/betaal je zelf. Bij terugkomst op het terrein sluiten we het kamp af met een lekkere kop soep. Zie verder het artikel in dit blad.

Het Nazomerkamp in Limmen was een succes, lekker nazomerwee, een leuk gezelschap en een interessante cursus. Tijdens het kampvuur hebben we het thema voor het Nazomerkamp 2010 al bepaald, het wordt fotografie. Lang leve de digitale toestellen en de laptop. In het volgende Buitenspoor vertel ik welk weekend het wordt. Tot die tijd 'teren' we op de herinnering aan het afgelopen kamp. Zie hiervoor het verslag in dit Buitenspoor.

Een last minute call:

op **31 oktober / 1 november** zijn de Werkdagen op Texel. Opdracht: het winterklaar maken van het toiletgebouw en voor het groen alvast de blik vooruit richten. Wat moet er nu gesnoeid of gerooid worden om de volgende zomer nog meer te kunnen genieten van het terrein? Dat doet me ook denken aan de snoeiers van de appelbomen bij het toiletgebouw. Moeten jullie nu in actie komen of pas bij de voorjaars snoei? Ben ook benieuwd hoe de appelbomen er aan het eind van de zomer bij hebben gestaan. Wie kan het me vertellen en heeft foto's? Hoe dan ook. Heb je zin in een nuttig weekend, kom langs en help. Beloning: koffie/thee met lekkers en op zaterdagmiddag een kop verse maaltijdsoep.

Groet,
Heleen

NIJMEGEN

e-mail: nijmegen@kampeerclub.nl

Terreinen:
Brobbelbies te Schaijk
De Testrik te Venray

Beste mensen,

Oktober is de drukste maand van het jaar; werkweekenden, vergaderingen en de afsluiting van het kampeerjaar. Gelukkig begint dan ook weer een nieuw kampeerjaar en mag er dus weer nagedacht worden over nieuwe kampeervoornemens.

We beginnen met de wintermaanden, dat betekent dat tot 1 april niet gekampeerd kan worden op De Testrik. Op Brobbelbies natuurlijk wel.

In januari wordt daar weer de eerste activiteit georganiseerd: de nieuwjaarsborrel! **Zondag 10 januari** om 13.00 uur luiden we het nieuwe kalender jaar in door bij het kampvuur oliebolletjes te eten en een glaasje te klinken. Hopelijk kunnen we dan net als vorig jaar in een besneeuwde kampvuurkuil onze goede voornemens uitspreken en plannen maken voor een geslaagd 2010!

Groetjes,
Tekla en Arda

NOORD

Secr. Anke Beerendonk-van Hemert
Kappellewei 4
8412 SM Hoornsterzwaag
telefoon 0516-491433
e-mail: noord@kampeerclub.nl

Terreinen:
't Aagt te Eenrum
De Hertenweide te Zorgvlied

De herfst heeft z'n intrede gedaan; de dagen worden korter en de temperatuur daalt gestaag. Toch zijn er nog steeds fanatiekelingen die het kamperen niet kunnen laten. Voor die mensen hebben wij in het Noorden van het land dan ook nog het een en ander in petto in november en december.

Op **14 en 15 november** vindt er op De Hertenweide een Houtvesterskamp plaats. Wat er staat te gebeuren tijdens dit weekend vindt u in het artikel 'hakken, gieren, brullen', elders in dit blad. En heeft u de smaak te pakken dan hebben wij ook nog op **12 december** de traditionele harkdag op De Hertenweide. Wat is er nu ludieker dan bladharken in een bos?! Vertel het aan burens en vrienden en ze kijken je aan of ze het in Keulen horen donderen. Wij doen dit harken al vele jaren met een grote groep leden, want onze leuze is nog altijd: 'vele handen maken licht werk'. Nog nooit deze ludieke happening meegemaakt? Dan wordt het hoog tijd. Jong en oud vermaken zich die dag prima en voor de inwendige mens wordt ook goed gezorgd; een reden temeer om te komen. En hebt u ruimte in de auto, neem dan een kruiwagen en eventueel een bladhark mee. Waarom we dit bladharken doen? Simpelweg om volgend jaar weer mooie grasveldjes te hebben waar u met uw tent of caravan optimaal kunt kamperen.

We kijken ook nog even terug. Tijdens het weekend van 12 en 13 september genoten zo'n 40 leden van het terrein Het Grote Blok. De bel voor de laatste ronde heeft daar geklonken en vanaf 1 oktober is het terrein gesloten. Het hek is voor goed op slot gegaan. Voor een impressie hoe het was tijdens dit weekend verwijst ik u naar het artikel 'De bel voor de laatste ronde'.

Voor iedereen die de tent heeft opgeborgen en aan een 'winterslaap' begint voor wat betreft het kamperen: volgend

jaar zien we iedereen weer graag op onze terreinen 't Aagt en De Hertenweide. Voor een overzicht van onze activiteiten in het jaar 2010 verwijst ik iedereen graag naar de afdelingsite van Noord.

Agnes Hilbrandie,
voorzitter

OOST

Secr. Silvia Westerhof
Dorskamp 29
7231 JX Warnsveld
telefoon 0575-573936
e-mail: oost@kampeerclub.nl

Terreinen:
Masterveld te Winterswijk
't Springendal te Ootmarsum
De Valkenbelt te Lochem

30-31 oktober:
Werkdagen op De Valkenbelt, kinderen kunnen dan vogelhuisjes maken.
7-8 november:
Werkdagen Masterveld.

ROTTERDAM

secr. Jos van den Bergh
Ravelplein 45
2807 HJ Gouda
telefoon 0182 - 580022
e-mail: rotterdam@kampeerclub.nl

Terreinen:
Het Essenbos te Ouddorp
De Ronde Hoek te Haastrecht

Na een lange, warme herfst is begin oktober de herfst aangebroken. Traditioneel de tijd van de werkdagen op Ouddorp. Liefhebbers van klussen kunnen nog twee zaterdagdagen hun hart ophalen. Op **31 oktober en 14 november 2009** is er op Ouddorp nog genoeg te doen, voor jong en oud. Vanaf 9.00 uur kun je terecht. Neem zelf een mok en brood mee. Klein tuingereedschap zoals een snoeischaar en werkhandschoenen zijn ook nuttig. Tussen de middag is er weer soep, gemaakt door Jenny.

Ledensite

De verslagen van de najaarsledenvergadering staan op de ledensite van de NTKC van de afdeling Rotterdam. Hier proberen we jullie op de hoogte te houden van al het nieuws binnen de afdeling.

Toeragenda en vacature toersecretaris

Op de najaarsledenvergadering is de toeragenda goedgekeurd. De afdeling Rotterdam heeft nog steeds geen toersecretaris. Noodgedwongen wordt er dus weinig georganiseerd. Zit het organiseren je in het bloed, dan is toersecretaris wat voor jou. Heb je interesse, mail dan naar rotterdam@kampeerclub.nl. Meer nieuws over de toeragenda op de ledensite van de afdeling Rotterdam.

Nieuwjaarsborrel

Ook in 2010 slaan de afdelingen Rotterdam en Hart van Holland de handen ineen en organiseren we op het terrein in Hazerswoude een nieuwjaarsborrel. In het nummer dat eind december ver-

schijnt meer informatie hierover.
Tot ziens op één van de activiteiten van de afdeling Rotterdam.

Jos

UTRECHT

Secr. Marcel Stroo
Dordogne 29
3831 EJ Leusden
e-mail: utrecht@kampeerclub.nl

Terrein:
Den Treek te Leusden

Beste mensen,
Na de fantastisch verlopen werkdagen begin oktober (zie artikeltje elders in dit Buitenspoor), gaan we zaterdag 7 november punten op de i zetten:

Boomplantdag voor kinderen

Het is wenselijk om een stukje bos bij het eerste toegangspad te beplanten met berken. Omdat de berkjes zo klein zijn kan dat door kinderen gedaan worden. We graven de berkjes uit en planten ze weer op hun nieuwe plek. Elke boom krijgt een labeltje met de naam van het kind. Dus plant uw (klein)kind die dag 15 bomen dan komen er 15 bomen met zijn of haar naam. We verwachten dat de dag er zo uit gaat zien:

- 10.00 uur koffie thee en chocolademelk met iets kinderlekkers
- 10.30 uur begin werk
- 12.30 uur kampvuur met stokbrood bakken, soep
- 13.30 uur gaan we weer aan het werk
- 15.30 uur einde werkzaamheden, koffie enzo

Nog jaren kan uw (klein)kind genieten van de zelf geplante bomen.

Het zou mooi zijn wanneer ze hun eigen kinderen wijzen: "Kijk, die bomen heb ik geplant toen ik zo oud was als jij nu." Kan je niet de hele dag en kom je alleen 's morgens of juist 's middags? Je bent toch van harte welkom op Den Treek.

Volwassenen werkdag

Naast de kinderboomfeestdag is er voor de volwassen volop gelegenheid te helpen het terrein winterklaar te maken. Er is ruim voldoende werk voorhanden.

Hoge leeftijd

Er zijn 2 kampeerders Lo en Alie Rosielle, die inmiddels een hoge leeftijd bereikt hebben. Zij hebben in hun leven veel, heel veel werk gedaan waar we als afdeling zeer blij mee zijn. Geulen graven, loodgieterswerk, bomen vellen, kampmeesterschap, niets was hun teveel. Nu is de tijd gekomen dat zij van hun rust mogen genieten. Het bestuur heeft besloten dat Lo en Alie Rosielle geen kampmeester meer zijn. Wanneer zij de enige kampeerders zijn hebben zij de kampkoffer. De eerstvolgende krijgt automatisch het kampmeesterschap en de koffer.

Lo en Alie, welkom op Den Treek, jullie hoeven alleen nog maar te genieten.

Kortom:

7 november:

kinderboomplantdag en winterklaar maken terrein

10 januari:
oliebollen / nieuwjaarsbijeenkomst
6 - 13 maart:
werkweek kampeerwagensectie
7 maart:
werkdag
20 - 21 maart:
werkdagen/ opening seizoen/ begin van de lente
15 - 16 mei:
jeu de boules volwassenen
22 - 23 mei:
jeu de boules kinderen

Ingrid Belsler

VELUWE

Secr. Niek van Bezooijen
De Cloese 166
7339 CS Ughelen
telefoon 055-5332009
2e secr. Henna Elzinga-Bulthuis
Hamburgstraat 12
8017 KP Zwolle
telefoon 038-4657560
e-mail: veluwe@kampeerclub.nl

Terreinen:
De Kooiberg te Ughelen
Roggebot te Dronten

Tijdens de werkdagen op Roggebot in september werden vele tentjes opgezet. Het was zonnig weer en de bomen toonden zich in aarzelende herfsttinten. Ideaal weer om de handen uit de mouwen te steken. De klussenlijst hing al bij de kampvuurkuil en het vuurtje werd de hele dagen brandend gehouden, hout genoeg om te stoken. Een grote stapel boomstammen - te groot voor het vuur - werd een kopje kleiner gemaakt door een speciaal hiervoor ingezette kloofmachine. Toch wel handig zo'n apparaat! De betegeling rondom het toiletgebouw werd voortgezet. En verder werd er geknipt, gesnoeid, gezaagd en uitgedund dat het een lieve lust was. Tussen de bedrijven door waren er natuurlijk de onmisbare koffie en thee, koek en soep. Dank voor de inzet van de werkers! Daar moet je het bij onze kampeerclub toch van hebben.

Dat geldt ook voor het besturen van de afdeling. Binnenkort komt de voorzitter aan het maximum van zijn zittingsperiodes. Gelukkig is hier een voorlopige oplossing voor het komende jaar gevonden. Maar, als we wat verder kijken, volgend jaar zoeken we opvolging voor de secretaris. Momenteel wordt deze functie bekleed door 2 personen. Wil je je inzetten voor een bestuursfunctie, dan ligt hier je kans! Als je geïnteresseerd bent, neem dan gerust contact op per telefoon of per e-mail. Wij zijn reuze benieuwd naar reacties!

Met najaarsgroeten van Henna Elzinga

ZEELAND

Secr. Tinka van Opijnen
Molster 9
4413 HB Krabbendijke
telefoon 0113-504142
e-mail: zeeland@kampeerclub.nl

Terrein:
Hoogduin te Biggekerke

Als u dit leest heerst er op Hoogduin waarschijnlijk al een serene rust. Het terreintje wordt op 7 november a.s. afgesloten voor de komende winter en is er op 15 maart 2010 pas weer gelegenheid om te komen kamperen.

We hebben kunnen constateren dat er dit jaar ouderwets 'goed' gekampeerd is. Ik bedoel hiermee niet de sfeer - die is altijd al goed geweest - maar ik doel hierbij op het aantal overnachtingen. Het behoeft geen toelichting dat het mooie weer daarin een grote rol heeft gespeeld. Alle kampmeesters bedankt voor het correct invullen en afdragen van het kampregister-geld. Bedankt alle kampeerders voor het schoonmaken van de toiletten en het verzorgen van het afvoeren van het vuil via het bel- en rolsysteem!

Het novembernummer is een combinatie van november en december. Dus u zult mij pas weer eind december terug kunnen lezen.

Mocht u zin hebben om te komen helpen op de najaarswerkdag dan bent u welkom op **zaterdag 7 november**. Aanvang 10.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Tinka van Opijnen

JEUGDSECTIE

Toersecr. Martijn van Katwijk
Watermanhof 9
2394 PA Hazerswoude
telefoon 06-14159997
e-mail: jeugdsectie@kampeerclub.nl

Hey allemaal,

De koude maanden staan weer voor de deur. Dat betekent lange donkere avonden bij een gezellig kampvuur.

We beginnen in november op Den Treek met een gezellig en leuk werkweekend. Het weekend is van **13 t/m 15 november**. Het zal een weekend worden waar we lekker gaan werken, er zijn een hoop leuke klussen die voor ons klaar staan. Ik hoop dat we gezellig met z'n allen er een leuk weekend van gaan maken. Het is nog wel belangrijk op te weten hoe je er het makkelijkst kan komen. Je kan het beste naar station Amersfoort gaan. Je neemt buslijn 80 richting Veenendaal. Deze vertrekt elk half uur om .15 en .45 uur. De laatste bus rijdt om 0.45 uur. Je moet uitstappen bij halte 'kerk' in Leusden zuid. Vanaf daar is het nog ongeveer 15 minuten lopen

In december staat er ook nog een leuk weekend gepland. Van **12 t/m 13 december**. We hebben dan weer een gezamenlijk loopweekend met de Zwerfgroep. Dit jaar organiseren wij het loopweekend. We gaan lopen vanaf station Lunteren. Het is een looptocht van ongeveer 12 km. We zullen om 10.15 uur gezamenlijk beginnen met lopen.

Ik hoop jullie allemaal te zien op de komende weekenden.

Mocht je nog vragen hebben kan je mailen met jeugdsectie@kampeerclub.nl of voor reisinformatie kan je kijken op www.g2920v.nl

Groetjes,
Martijn

KAMPEERWAGENSECTIE

Voorz. Marianne van Hal - Kouwenberg
Heunpark 14-15
5261 WB Vught
kampeerwagensectie@kampeerclub.nl

Vrienden,

Als jullie dit lezen ben ik niet meer in functie, daar ik mij tijdens de jaarvergadering niet meer herkiesbaar heb gesteld.

De kop van dit bericht heb ik dan ook aangepast, maar het e-mailadres blijft uiteraard gelijk.

Dit is dus mijn laatste bericht als secretaris. Ik moet dit helaas openen met het melden van het overlijden van Ben Hazebroek op 28 september j.l. Wij hebben Ben met een kleine KWS-delegatie op 2 oktober in Bithoven de laatste eer bewezen, waar hij na een korte plechtigheid is gecremeerd. Namens de sectie condoleer ik Ineke, kinderen en kleinkinderen hierbij met het wegvallen van man, vader en opa. Dat zij de kracht mogen vinden dit verlies te verwerken en te dragen. Ineke, heel veel sterkte daartoe gewenst.

Vooruit kijkend richten we onze blik op het Sinterherfstkampje, dat van zaterdag **21 tot zaterdag 28 november** wordt gehouden in Saasveld. Eerder komen of later vertrekken is mogelijk. Saasveld is een kerkdorp in de Twentse gemeente Dinkelland. Voor verdere bijzonderheden verwijs ik jullie naar het oktobernummer van Buitenspoor.

Ook het Nieuwjaarskamp, van **31 december t/m 9 januari**, op het Nivon terrein Hallse Hull, komt weer in zicht. Aanmeldingen daarvoor graag voor 19 december en i.v.m. secretariaatwisseling liefst per e-mail.

Met genoeg heb ik de communicatie tussen bestuur en jullie verzorgd en groot jullie voor de laatste maal vanaf deze plaats.

Herman

ZWERFGROEP

Secr. Suzanne Kroon
Toersecr. Marie Anne Dekker
telefoon 030-2943327
e-mail: zwerfgroep@kampeerclub.nl

Beste BM-ers*,

Terugblik op zonnig kamp

Tja, na het lezen van onderstaand verslagje van het kennismakingskampje (september '09) begreep ik dat ik wel wat gemist had... Lees zelf maar wat kampmeester Ronald Wielenga er over schrijft:

'Na in juni het zwerfgroep-kennismakingskamp rond Winterswijk uit te hebben gezet was het op 19 september dan zover. Mede aangetrokken door de fantastische weersvoorspelling gingen zo'n 39 zwervers op pad ondanks dat voor velen de tocht in een uithoek van het land was. De tocht ging langs beekjes, door bosjes, over boerenerven en tussen de maïsvelden door. De ene zwerfer kon de hele tocht onverhard lopen, de andere had wat meer moeite om de mooie paadjes te vinden. Er waren veel meer mooie paadjes dan dat er op de kaart stonden, maar dan moest je het risico durven nemen dat zo'n paadje iets afboog en je niet zou uitkomen waar je eigenlijk had willen zijn. Het kampje was uiteindelijk op ons mooie terrein Masterveld in Winterswijk. Het terrein heeft niet zo heel veel tentplekken maar met een beetje inschikken vond toch ieder zijn/haar plekje. 's Avonds was er een vuurtje op de vuurtafel.

Het terrein heeft er een nieuw stuk grond bij en naar ik begreep wordt dit in 2012 in gebruik genomen. Het is echt een aanrader om eens op Masterveld te gaan kamperen. Je kunt er heerlijk wandelen maar ook geweldig fietsen.

De volgende dag was het weer prachtig weer zodat iedereen tijdens de terugweg ook nog volop heeft kunnen genieten van deze prachtige omgeving. Ik heb een heel fijn weekend gehad, ook al heb ik zelf niet gelopen maar kampeerders ingeschreven.

Tot ziens op de zwerfpaden!"

*= Buiten Mensen

Herfstkleuren in Twente

Zoals reeds aangekondigd: in het weekend van **21/22 november** gaan we lopen in Twente. De start is op NS-station Delden waar ook geparkeerd kan worden. Benodigde kaarten zijn 28G Almelo en 34E Haaksbergen. Startcoördinaat: 245.60 - 475.52. Lees meer over dit kampje in het stukje dat Peter van Heek schreef elders in dit Buitenspoor. (Vorige keer was daar geen plaats meer voor, vandaar).

Winterkamp op de Veluwe

De Jeugdsectie heeft een mooie wintertocht uitgezet op de Veluwe. In het weekend van **12/13 december** starten we op NS-station Lunteren. Daar kan ook geparkeerd worden. Het startcoördinaat is 171.24 - 455.23 en je hebt kaart 32 H Ede en 33 C Hoenderloo nodig. De tocht is ongeveer 12-13 km lang en voert door het Lunterse buurtbos en Valouwe. De hond mag (aangelijnd) mee, en moet apart betalen voor zijn/haar overnachting - woef! Lees meer over het wandelgebied in dit Buitenspoor.

Houtvuurkamp

Dromen? Lekker kikkie stoken in het bos en dan je visje roosteren boven het vuur. Engeltjes-te-paard laten smelten aan een stokje of je mond bijna branden aan een warme, zachte marsh-mellow. Heerlijk in de vlammen staren van je eigen vuurtje voor je tentje. Mmm... het kan allemaal tijdens het jaarlijkse houtvuurkamp! Noteer dit droom-weekend vast in je agenda: **16-17 januari** in Brabant, omgeving van Bladel. Benodigde kaart 57 A Reusel. Startcoördinaat is 143.25 - 374.70.

Vin ik iedereen fijne dromen van mooie

wandelingen en buitenbelevissen en tot ziens bij een vuur!

... Hola, word ik net wakker uit een prettige droom van een goed-gevulde toeragenda! Wil je helpen om die droom werkelijkheid te maken? Meld je dan aan om eens een kampje te organiseren. Hulp en tips daarbij kun je altijd krijgen. We zijn nu dringend op zoek naar iemand(en) die de paastocht in april 2010 wil(len) uitzetten! Mail, bel, schrijf, reageer! De dank zal bestaan uit veel blijde zwerversgezichten.

Marie Anne Dekker,
toersecretaris

Ieder NTKC-lid kan meelopen met de tochten van de Zwerfgroep. Hoe gaat dat? Lees het artikel op pag.6 in Buitenspoor nr 4 (april 2009) of kijk op www.kampeerclub.nl > Ledensite > Clubpagina's > Secties > De Zwerfgroep. Vragen? Bel of mail gerust!

ENIG

Secr. Ingrid van Os
Hollandseweg 206
6706 KW Wageningen
telefoon 0317 - 410334
e-mail enig@kampeerclub.nl

Zaterdag 7 november wandelen we door een gebied dat behoort tot het Nationaal Park Veluwezoom.

In het eerste stuk van de wandeling bepalen zware beuken het landschap. Op de top van de Carolinaberg komen 14 beukenlanen samen. In de bossen van dit gebied leeft veel wild: edelherten, reën en wilde zwijnen. De jacht op deze dieren was in de 17e eeuw voor koningstadhouder Willem III de reden om konings- of jachtwegen op de Veluwe aan te leggen, korte verbindingen tussen de jachthuizen. De Carolinahoeve ligt aan de koningsweg van het Hof te Dieren naar Ede en werd in 1765 gebouwd om wat te drinken en de paarden te laten verwisselen. Al vanaf 1900 worden vanuit de Carolinahoeve pannenkoeken verkocht! Hierna lopen we klimmend en dalend door de Onzalige Bossen (eiken- en berkenbossen) om uit te komen bij de Posbank. Hier staat een paviljoen van Natuurmonumenten dat onder ecologische architectuur is gebouwd met duurzame energie- en warmtevoorziening. Vanaf de Posbank hebben we een mooi uitzicht over het Herikhuizerveld. Dit veld wordt opgehouden door begrazing door schapen, paarden en runderen.

De route splitst hierna in twee delen. De korte (11 km) route voert langs het bezoekerscentrum Veluwezoom naar station Rheden, de lange (14 km) naar station Velp. De laatste route voert door de Beekhuizense bossen, voedselrijke bossen rond de Beekhuizense beek. Deze beek is aangelegd om de omringende landgoederen te verfraaien. Het water dreef molens aan die werden gebruikt voor de productie van papier. Van de later aangelegde vijvers en waterwallen zijn er nog enkele zichtbaar. We vertrekken uit Dieren om 10.42 uur na aankomst van de trein uit Arnhem.

Aan de achterzijde van het station is voldoende parkeergelegenheid.

Voor meer info: bel Gerda de Knegt, 050-5343984. De dag van de wandeling ben ik telefonisch bereikbaar onder nummer 06-44064060.

Op **zaterdag 12 december** wandelen we op de grens van Utrecht en Gelderland, over de Utrechtse Heuvelrug en door de Gelderse Vallei. Vanuit Rhenen volgen we grotendeels het Grift en Graffenpad (ca. 13 km). We lopen over de Laarserberg, bekend om zijn grafen. Dit zijn begroeide steilrandjes die de helling van de berg verdelen in terrassen. Ze zijn aangelegd om erosie tegen te gaan. Langs bouw- en weilanden komen we bij de Grift, ook wel Valleikanaal genoemd, die van de Nederrijn bij Rhenen naar de Eem bij Amersfoort stroomt.

Vlak voor Rhenen verlaten we het pad en gaan over de Grebbeberg, een mooi natuurgebied met een prachtig uitzicht over de Rijn en de Betuwe. Hier zijn ook nog veel restanten van de verdedigingswerken van de Grebbelinie. In de meidagen van 1940 is hier een hevige strijd geleverd en veel militairen vonden hun laatste rustplaats op het Militair Ereveld Grebbeberg.

Bij voldoende belangstelling kunnen we nog even Rhenen in gaan dat een leuk oud centrum heeft en bekend is om zijn Cunerakerk.

Vertrek vanaf station Rhenen: 10.52 uur na aankomst van de trein uit Utrecht. Er is geen horeca onderweg, alleen in de buurt van het station en in het centrum van Rhenen.

Op zaterdag ben ik mobiel bereikbaar op: 06-25455946

Ingrid

Van **15 - 17 januari** gaan we naar het Zeehuis in Bergen aan Zee. Als je er zeker van wilt zijn dat er een bed voor je is,

moet je nu al bij het Nivonhuis reserveren. Meer info bij Jenny (076-5421222 of j.hoftijzer@casema.nl) of op de NTKC-site bij Enig.

Elke alleengaande NTKC'er is welkom bij Enig. Je hoeft je niet aan te melden als je mee wilt. Meer info: zie hierboven of op het ledengedeelte van de NTKC-site onder Clubpagina's/secties/ Enig.

DE TROLLEN

Contact mailinglijst:
Michiel Bardet, telefoon 020-6696489

Contact Diana van Vliet
telefoon 015-2124879
e-mail detrollen@kampeerclub.nl

Wil jij als ouder met NTKC-kind(eren) tot 14 jaar graag andere kinderen tegenkomen als je gaat kamperen?

Meld je aan voor de trollen mailinglist en alle NTKC-trollen komen uit hun schuilplaats gekropen.

Kijk op www.kampeerclub.nl > ledensite en kies voor Clubpagina's/Secties/DeTrollen en je vindt er alle informatie over hoe je je kunt aanmelden voor deze speciale mailinglist (inclusief een link voor het aanmelden; altijd makkelijk).

Trollengroeten,
Diana van Vliet

KLEINE BERICHTEN

Te koop

Mummie-winterslaapzak: Demmenie 5800 CE plus. 875 gram ganzendons 700+ en binnenritssluiting voor lakenzak. € 275,-

Donsjack (2x): Demmenie, Nepal. Afritsbare capuchon (rood en petrol) . € 150,- per stuk. Ger Vos, 0575-540851 vos.dammers@hetnet.nl

Carl Denig tent 'Solarium':
Vraagprijs € 400
180H x 310 x 415 cm. Met A-stok en gronddeken, gewicht 10 kg.
3 x 2 weken gebruikt.
Jan Carstens, 023 - 537 40 37
jcarstens@hetnet.nl

Hilleberg Nammatj 3 GT met footprint
Vraagprijs 250.- euro. Gerard Poorthuis
g.poorthuis@quicknet.nl

Gevonden

Op Limmen: donkerblauw herenshirt, Esprit, grove rits op de borst
kennemerland@kampeerclub.nl

Geboren

- Carijn Thirza, dochter van Jeroen van Dijk en Florian Verlaan, Zoetermeer, 4.9.2009.
- Zoran, zoon van Arda Stegeman en Sjoerd de Jong, Nijmegen, 19-09-2009
- Ilse, dochter van Janneke en Arjan Wolfert, Deventer, 20.9.2009
- Lieke, dochter van Johan van Breemen en Monique van der Hoeft, Rosmalen, 26.9.2009

Overleden

- R.W. Brandt, Deventer, 30.8.2009
- Janneke Doombos - Dik, Aalsmeer, 24.9.2009
- Bernardus Jacobus Hazebroek, Blaricum, 28.9.2009
- Agatha Aaltje Weergang-Kabbedijk, Drachten, 1.10.2009

Clubartikelen



	Prijs per stuk	Verzendkosten	Totaal
Boek 'Onder een linnen dak'	€ 1,00	€ 2,64	€ 3,64
Boek '40 jaar Jeugdsectie'	€ 1,00	€ 2,64	€ 3,64
Lidmaatschapsbewijs	€ 1,00	€ 0,44	€ 1,44
NTKC vlaggetje	€ 5,00	€ 0,88	€ 5,88
Statuten en reglementen	€ 1,50	€ 0,88	€ 2,38
Terreinkaarten	€ 3,00	€ 1,76	€ 4,76

Clubartikelen kunnen worden gekocht door storting op ING bank 9324 ten name van de NTKC te Utrecht, onder vermelding van het gewenste artikel. Als je op woensdagavond in Utrecht bent kun je de artikelen ook kopen op het Clubbureau.

Terrein vlaggetje € 5,00
(Uitsluitend verkrijgbaar op het betreffende terrein.)

tent- en slaapzak ontwerp, onderhoud en reparaties



35 jaar
kamperen op maat

Vallejee

Voor details kijk op
www.slaapzakopmaat.nl

Nieuwendammerdijk 526r
1023 BX Amsterdam
020 632 50 30

● Op Pad, hét tijdschrift voor actieve en avontuurlijke reizigers



- Onvergetelijke wandel- en fietsvakanties
- De mooiste bestemmingen in Nederland, Europa en ver weg
- Weekend, week of langer
- Fraai vormgegeven en schitterende foto's
- Materiaaltests, nieuwtjes en achtergrondverhalen

Kijk nu op oppad.nl en maak gebruik van ons speciale abonnementsaanbod.

