

Terrein De Smagten, Bladel

Gewoon een fijn terrein

kampeerclub.nl/terrein/kampeerterrein-de-smagten

*‘Je kunt hier goed in bomen klimmen.’
‘Je wandelt gelijk heerlijk het bos in.’
‘De omgeving is schitterend om te
fietsen.’ ‘Het is hier heel rustig.’ ‘Het
dorp is op loopafstand.’ Zomaar een
greep uit de antwoorden van
Bladel-kampeerders – van 8 tot 80 –
op de vraag waarom ze nu juist op
De Smagten staan.*

Tekst Marleen Blokhuis, foto's Eli Vlessing

De Smagten, 2 km van Bladel in de Brabantse Kempen, is een van de opties voor NTKC'ers met een voorliefde voor bosterreinen. Grenzend aan akkerland en bos liggen verspreid tussen gemengde bomen en bosschages zo'n 18 beschutte, individuele tentvelden en 5 caravanplekken. Wie liever meer open ruimte heeft, kan terecht op een groter middenveld, in zijn geheel ook weer omringd door bomen. Rondom de vlaggenmast kunnen daar meerdere tenten staan.

Bladels strand

Dit middenveld heeft eind vorig jaar een compleet ander aanzien gekregen. Het was oorspronkelijk een opgedroogd vennetje, dat langzaam verzakte. Nieuwe aarde om bij te vullen bleek heel moeilijk te krijgen. Tot terreincommissaris Karel van Melsen met het idee kwam om het midden uit te laten graven, met de vrijgekomen grond de zijkanten van het veld op te hogen en het diepe middengat vervolgens op te vullen met wit, zacht zand, dat wél te koop is. Twee vliegen in één klap: verzakking opgelost (voorlopig dan) en een speciaal 'gezinsveld' gecreëerd. Met vlakke kampeerground rondom een flink speelveld waar kinderen bijvoorbeeld lekker kunnen graven of beachvolleyballen. 'We noemen het alleen geen zandbak,' vertelt een ander afdelingsbestuurslid, 'wij noemen het: het Bladels strand.'

In mei ligt het 'strand' er nog kaal en verlaten bij, maar tegen de tijd dat dit Buitenspoor verschijnt, is het rondom ingezaaide gras hopelijk genoeg gegroeid om hier weer volop te kunnen kamperen. En hebben de jongste deelnemers aan het jaarlijkse Huttenbouwweekend het speelzand waarschijnlijk met plezier ingewijd.

**buiten
spoor**

Aantal overnachtingen	< 16 jaar	16 jaar en ouder	totaal	% van alle terreinen samen
2021/2022	271	1.535	1.806	3,0%
2020/2021	270	1.801	2.071	2,9%
2019/2020	127	992	1.119	2,2%
2018/2019	277	1.195	1.472	2,9%
2017/2018	369	1.366	1.735	3,0%

(bron: Jaarverslagen NTKC)

Dat Huttenbouwweekend is een unieke traditie op De Smagten die niet ongenoemd mag blijven. Elk pinksterweekend bouwen zo'n 70 à 90 kinderen van 4 tot 12 jaar met snoeiafval de mooiste hutten. Een rij van inmiddels 27 beschilderde berkenplankjes aan de gevel van het toiletgebouw laat zien welke thema's de deelnemers daarbij de afgelopen jaren meekregen. Het laatste plankje brengt het thema 'prehistorie' in beeld.

Speelbos

'Wat vinden jullie het leukst op De Smagten?', vraag ik een jongen van een jaar of 8 en een meisje van 10. 'De klimboom!', roepen ze in koor. 'Kinderen kunnen hier heerlijk spelen en zich verstoppen', vertelt een grootmoeder. Meisje: 'En het Speelbos hiernaast is superleuk. Daar kun je klimmen, met water spelen en er zijn doolhoven.' Ze bedoelt het sympathieke en gratis toegankelijke Speelbos op loopafstand van het terrein.



Andere mogelijkheden voor activiteiten met kinderen zijn bijvoorbeeld de binnen- en buitenspeeltuin van Speelboerderij De Hooiberg, eveneens vlakbij. Of maak een korte wandeling naar de monumentale Heksenboom (Boom van het Jaar in 2019) op landgoed Ten Vorsele. Aan deze grillige, oude beuk is een spannende streeklegende over bendeleidster Zwarte Kaat verbonden. Op ca. 5 km van het terrein ligt een klimparkje (Outdoor Park Reusel) met een uitkijktoren, een taverne en een terras. Iets verder weg ligt Safari-park Beekse Bergen. Zwemmen kan 's zomers op het E3 Strand bij Eersel, een groot natuurbad. 'En bij slecht weer kun je altijd nog een dagje naar het subtropisch zwemparadijs van Landal Het Venenbos', zegt een moeder uit ervaring.

Volwassenen die zonder kinderen kamperen hebben weer hun eigen redenen om van De Smagten te houden. Verstokte wandelaars Jacques en Door: 'Je hebt hier nog lekker onverharde zandpaden.' Bikepacker Daniël wilde eens ergens anders fietsen dan in de buurt van zijn woonplaats Amsterdam. 'Deze omgeving is schitterend. En het is hier heerlijk rustig.' Caravanners Leo en Liesbeth, regelmatige bezoekers van De Smagten en eveneens enthousiast over de fietsmogelijkheden in de streek: 'We fietsen vaak naar de mooie abdij van Postel. Of die van Achel, de Achelse Kluis.' Ook fijn: 'Het dorp is niet ver, je kunt lekker zonder auto je boodschappen doen.'

Volgens sommige kampeers heeft De Smagten ook nog eens de beste kampvuurkuil. 'Hij is niet te groot en niet te klein. Als er iemand achter je zit, kan die ook nog zijn benen kwijt. De afstand en de zithoek kloppen gewoon.' Met de staalkabel boven de kuil en een zeil uit de kampmeesterkast kun je zo nodig een comfortabel afdak maken.

Het zijn vooral de wat oudere kampeers die hun waardering uitspreken voor het moderne toiletgebouw met zijn fraai begroeide dak. Aan een buitenmuur, naast de afwasgootstenen, is nog een aandoenlijk relict van het vorige gebouwtje te vinden: een verweerd gordijn met sprookjesfiguren waarachter zich een spiegel bevindt. Vooralsnog is De Smagten het enige NTKC-terrein waar het toiletgebouw zelfs bij strenge vorst – in elk geval deels – openblijft. Ook winterkampeers kunnen dus douchen en met één druk op de knop de wc doortrekken. Of het daar nu mee te maken heeft of niet: in de winter wordt hier zeker gekampeerd, bijvoorbeeld tijdens winterse werkweekenden en het jaarlijkse Nieuwjaarskamp.

Geen varkens

Iedereen die ik op De Smagten spreek, is positief over het terrein. Samen verwonderen we ons er daarom over dat het niet voller staat. Houdt angst voor geluidsoverlast van recreatiepark de Tipmast mensen misschien tegen? Er zijn weliswaar terreinen die verder van de bewoonde wereld liggen, maar we horen geen lawaai uit de vakantiebungalows in het bos. Alleen een roepende pauw, een bosuil, en bij daglicht op de akker landbouwtrekkers. Speelt de associatie van Brabant met grote varkensbedrijven wellicht een rol? Ook van kwalijke geuren is niets te merken. Ervaringsdeskundige Leo verzekert: 'Dit terrein ligt behoorlijk buiten de gebruikelijke stankverhalen.' Is er dan geen enkel minpuntje te noemen? Misschien de muggen die ons, kampeers, gretig als tankstation gebruiken. Een extra reden om 's avonds het kampvuur op te zoeken. Maar al met al valt er wat mij betreft heel weinig in te brengen tegen Liesbeths conclusie: 'Dit is gewoon een fijn terrein.' <



We fietsen vaak naar de mooie abdij van Postel. Of die van Achel.



Rietveld in Bergeijk

Wie kent niet de hoekige, rood-blaauwe Rietveldstoel, icoon van kunstbeweging De Stijl? Minder bekend werk van meubelmaker, architect en ontwerper Gerrit Rietveld (1888-1964) is gewoon op straat te zien in Bergeijk, zo'n 16 km fietsen van De Smagten. In 1963 ontwierp Rietveld in opdracht van Weverij De Ploeg voor de gemeente Bergeijk wat straatmeubilair. Zijn vrijstaande straatklok in zwart-wit beton staat nog altijd aan het begin van de toegangsweg naar de voormalige weverij. Ook zijn bushokje (bushalte Hof) is nog steeds in gebruik. Dat het een echte Rietveld is, zie je pas als je het doorhebt. Meer over Rietveld in Bergeijk (o.m. over Rietveldhuis Van Daalen): zie rietveldbergeijk.nl